

Ενας τραγικός ποιητικός ήρωας

Από τις εκδόσεις της «Εστίας» κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του γνωστού συγγραφέα Δημήτρη Σταματέλου, με τίτλο: «Ο θάνατος του Καραϊσκάκη συμπτωματικό γεγονός ή οργανωμένη δολοφονία». Πρόκειται για μια πλατιά και τολμηρή μελέτη όπου η οξυδέρκης ματιά του συγγραφέα ανασύρει από τη σιωπή του χρόνου καίρια ιστορικά γεγονότα, για να δημιουργήσει μια διαλεκτική οδυνόμενης αποκάλυψης, αλλά και τραγικής αμφισθήτησης, γύρω από το δάνατο του μεγάλου αγωνιστή του Εδνούς, του Γεωργίου Καραϊσκάκη.

«Τραγικό ποιητικό ήρωα» ονομάζει ο ίδιος ο συγγραφέας τούτη την κορυφαία μορφή του γένους, «είναι μια έκφραση του ελληνικού ιστορικού γίγνεσθαι και του ποιητικού μύθου», γράφει. Και θέτει στο βιβλίο του το

τραγικό ερώτημα: «Συμπτωματικό γεγονός ή οργανωμένη δολοφονία είναι ο δάνατός του;»

Πρόκειται για ένα κείμενο γεμάτο πάθος. Είναι μαρτυρία συνείδησης οριακής, που τολμά να θέτει ερωτήματα επώδυνα, αμφισθητήσεις που τρομάζουν, που ανατρέπουν, που αιμάσσουν πόνο. Νυστέρι τολμηρό ο λόγος του, φτάνει «στις ανόδευτες πληγές της αλήθειας». Γιατί, «την αλήθεια πρέπει να την γνωρίζει το Εδνος», γράφει. «Πρέπει να τη γνωρίζει και ο λαός, για να προβληματίζεται σωστά και στην εποχή μας.»

ΜΕ ΕΥΦΩΙΑ

Με μεγάλη ευφυΐα και οξυδέρκεια ο συγγραφέας απλώνει στο οπτικό του πεδίο όλα τα γεγονότα εκείνα που διαλεκτικά οδηγούν την Ιστορία στη μεγάλη οριακή της σπιγμή: Απρίλης 1827, για να ση-

Της ΜΑΡΙΑΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ ΠΟΘΟΥ

μαδέγουν το δάνατο του κορυφαίου της Επανάστασης. Κι εκεί θέτει με πλήρη έλεγχο και ευδύνη το τραγικό ερώτημα: «Ηταν ο δάνατος του Καραϊσκάκη συμπτωματικό γεγονός ή το αποτέλεσμα μιας καλά οργανωμένης συνωμοσίας με στόχο τη δολοφονία του και γιατί; Ποιοι παράγοντες ελληνικοί και ξένοι, μπορούσαν να συλλάβουν και για ποιους σκοπούς αυτό το καταχόνιο σχέδιο για τη δολοφονία του Καραϊσκάκη που ήταν η μοναδική εγγύηση, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για την απέλευθέρωση της Ελλάδας και τη δικαίωση των αγωνιστών;»

Σ' αυτά τα σκληρά ερωτήματα προσπαθεί να δώσει απάντηση στο βιβλίο του αυτό της Δημήτρης Σταμέ-

λος, χρονισμοποιώντας αυθεντικές μαρτυρίες και ντοκουμέντα με μιαν επώδυνη αναλυτική της σκέψης.

«Σταθμός»

Σίγουρα, το ερώτημα είναι οδυνηρό. Διανοίγει τεράστια νέα ερωτήματα. Μια διαλεκτική πάδους και πόνου, που αλλάζει το πρίσμα της ιστορικής μας μοίρας. Γιατί τούτος ο μεγάλος ήρωας, «δύο φορές πιο μεγάλος απ' τον Απ-Γιώργη», όπως τον αποκαλούσε ο Θεόφιλος, ήταν μια δεοτική μορφή της Επανάστασης. Και τούτο το βιβλίο «φιλοδοξεί να ρίξει φως σε μια από τις πιο συγκλονιστικές και οριακές στιγμές της», γράφει ο συγγραφέας. Γιατί, πιστεύει πως «το συναρπα-



στικό αυτό γεγονός αποτελεί ένα σταθμό του Νέου Ελληνισμού».

Ο Δ. Σταμέλος

Ο Δημήτρης Σταμέλος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ιστορική μελέτη. Το βιβλίο του «Μακρυγάννης», το χρονικό μιας εποποίας, είναι μια μυδιστορηματική βιογραφία γεμάτη πάθος και εμπνευσμένη ανάπλαση μιας πραγματικότητας κατακτημένης από το μύθο. Ο «Καταστροφής», στις ιστορικές διαστάσεις του δρύλου του, είναι μια ιστορική μονογραφία, όπου η περιφύνεια, η λεθεντιά, η παλικαριά της ελληνικής γυχής παίρνουν πλατύτερες διαστάσεις μ' ένα λόγο χυμώδη, ποιητικό, ρωμαλέο. Παρεμβάλλονται τα δοκιμακά του έργα «Νεοελλήνες», «Ρουμελιώτικη πεζογραφία», «Νεοελληνική Λαική Τέχνη», κ.ά.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει Η μάνα στην ορεινή Ρούμελη, ένα βιβλίο που εμένα ιδιαίτερα με συγκίνεση. Ενα βιβλίο γραμμένο με δέρμη, με πόνο, με αγάπη για τη βασανισμένη και περήφανη ρουμελιώτισσα μάνα. Πολλή ποίηση και πολύ μυστικισμό κλείνουν οι σελίδες εκείνες που περιγράφουν τη μάνα της ορεινής Ρούμελης με το τραχύ από τον κάματο πρόσωπο και τη γενναία γυχή. Με την απάρυνση και τη σιωπηλή θυσία. Τη Μάνα — Σύμβολο, τη Μάνα — Θύριό, τη Μάνα την αγνωνιζόμενη να κρατάει όρθιες τις αξίες της ζωής, αυτές τις αξίες που τις διαισθάνεται μ' ένα αλάνδαστο ένοτικο, με μια βαθιά διαίσθηση, με μια σοφία αναλογίωτη από τους κίβδολους καιρούς.

ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

Κι ο Σταμέλος έγραψε τούτο το βιβλίο με τόση ευαισθησία και ποίηση. Εδωσε το δρόνο της, τη γέννα, τον κάματο, την αρχοντιά της, την πιμή της, τη χαρά και το χρέος της ασκητικής ζωής της, την καρτερία της. Ένα βιβλίο αφιερωμένο στη δική του Ρουμελιώτισσα μάνα. «Δοξαστικό στην Ρουμελιώτισσα μάνα των βουνών μας είναι η σύντομη περιδιάθαση σε ορισμένα χαρακτηριστικά γεγονότα που καλύπτουν μια περίοδο βασικά πέντε αιώνων, των τελευταίων, από τα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς ως το πρώτο μισό του αιώνα μας. Δοξαστικό δε γίνεται από μας η παρουσίασή της, η ίδια με την καρδιά και την γυχή της το νυώνει στις πιο υπλές βουνοκορφές της Ρούμελης», γράφει.