

Ο άθλος ενός μεγάλου διανοτή

Είκοσι τρεις καλαίσθητοι τόμοι για τον Χρήστο Μαλεβίτσον

Της ΜΑΡΙΑΣ
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ-ΠΟΘΟΥ*

Στην επέτειο των δεκαέξι χρόνων από τον θάνατο του αείμνηστου Χρήστου Μαλεβίτσον και με την κοινωνία μας να κειμάζεται από την αδιέξοδη κρίση, έγινε στις εκδόσεις «Αρμός» η επίσημη παρουσίαση ολόκληρου του έργου του μεγάλου διανοτή, πρωτογενούς και μεταφραστικού, είκοσι τρεις καλαίσθητοι τόμοι. Ενας πραγματικός εκδοτικός άθλος, που όχι μόνο τιμά τις εκδόσεις «Αρμός» αλλά και φέρει ελπιδοφόρο μήνυμα πως κάποιοι ανθρώποι αντιστέκονται με τη δύναμη του ίδιου του πνευματικού έργου.

Μια ομάδα φίλων του έργου του Χρήστου Μαλεβίτσον εργάστηκε με αξιοθαύμαστη πίστη αλλά και με τη διορατικότητα πως το έργο αυτό έπρεπε να μείνει συμπαγές και αλώβιτο στον χρόνο, ως εναγώνια αναζήτηση των δρόμων του Θεού.

«Τίποτα δεν σου ανήκει. Σου εδόθη όμως ένα κερί, η ψυχή σου. Από τότε που κατάλαβες, άναψες το κερί και είπες: θα το κρατώ αναμμένο μέσα σε τούτη την κοσμική ξαγρύπνια ισάμε να λιώσει. Αυτή, είπες, είναι η εφημερία μου». Ο λόγος του Χρήστου Μαλεβίτσον εξακολουθεί να είναι η εφημερία του πνεύματος. Μία οδυνώμενη πορεία προς την αλήθεια του Θεού.

Ο λόγος του Χρήστου Μαλεβίτσον εξακολουθεί να είναι η εφημερία του πνεύματος. Μία οδυνώμενη πορεία προς την αλήθεια του Θεού. Πορεύτηκε ανάμεσα στην «απορία» του Ηράκλειτου και στον «πόρο» της θεϊκής ρωγ-

μής, που τον είπε αγγελία και άγγελμα. Αγγέλμα θεϊκό που αναδύεται από το Αδυτό της Ψυχής.

«Αυτό το τέλειο σύμπαν κάπου έχει μια ρωγμή, είναι η ψυχή μου», είπε. Και αυτός ο λόγος του ο προφτικός και ευαγγελικός πάταν πεγκόσμια πανοπλία στη συνομιλία του με τον Θεό. Γιατί γνώριζε πως μόνον τον λόγο μπορούσε να αντιπαραθέσει στη σωπή του. «Ηρθαμε στον κόσμο με μόνη μας αποσκευή τον Λόγο, είπε. Δεν διαθέτουμε τίποτε άλλο πέραν αυτού. Είναι το μόνο στοιχείο αγιότητας μέσα στο εχθρικό σύμπαν». Και με αυτή την αγιότητα του λόγου του, έκτισε το φιλοσοφικό του άραμα και το άφος παρακαταθήκη σε εκείνους που αναζητούν τον προσωπικό τους αυτογνωσιακό καθαρισμό.

Τα μεγάλα συμβάντα, που σημάδεψαν την εγκόσμια περιπέτεια του πνεύματος από τη μυθική αιγιάλη του χρόνου και το οδύγησαν στις τραγικές κορυφώσεις του, ο Μαλεβίτσον τα είδε κάτω από έναν ευρύ και στιβαρό ορίζοντα. Τα άπλωσε στο κατακτημένο γνωστικό πεδίο της μεγαλοφυούς άραστής του και κατόρθωσε μια μεγαλειώδη σύζευξη φιλοσοφίας και τραγικής ποίησης, μύθου και ιστορίας, επιστήμης και τέχνης, θρησκείας και εθνολογίας, για να ανικνεύσει τα στοιχεία εκείνα τα οριακά, τα διαποτισμένα από τον χυμό του τραγικού, που έδωσαν στο ανθρώπινο πρόσωπο το μεγαλείο του στους αιώνες.



Χρήστος Μαλεβίτσος: οι εκδόσεις «Αρμός» παρουσίασαν το πρωτογενές και μεταφραστικό έργο του.

Ο λόγος του συγγραφέα εξακολουθεί να είναι η εφημερία του πνεύματος. Μία οδυνώμενη πορεία προς την αλήθεια του Θεού.

Και από βιβλίο σε βιβλίο, περιφέρεται σε τόπους έρημους, σε λαιούς καταρυμένους, σε στιγμές σταυρικές, περιφέρεται ανιχνεύοντας την κίνηση, τη ρωγμή, τη φανέρωση, την τραγική ουσία. Ανιχνεύοντας το τραγικό μεγαλείο που άφησε ως ίκνη της εγκοσμιότητάς του ο άνθρωπος. Ή, αλλιώς, τις σταλαγματιές αιμάτος που άφησε πίσω της η ιστορία του ανθρώπου.

Τόσο βαθιά είχε βιώσει τις ιστορικές διαδρομές του κοσμικού φαινομένου, αυτές τις ερήμους της ιστορίας, τις σταυρικές στιγμές, τόσο βαθιά είχε εισχωρήσει στις μυστικές ροές του συλλογικού, του κοινού ή «ξινού» πρακλείτεου λόγου, που έδωσε αλήθειες συνταρακτικές, αλλήθειες που σε αφήνουν έντρομο μπροστού δέος της υπάρχειώς σου.

«Να αρθρώσω ένα λόγο που να ομοιογεί προς τον λόγο της αιωνιότητας, αυτό είναι το έργο μου», είπε. Και μίλησε για το μεγαλείο της τραγικότητας: «Το τραγικό μεγαλείο δωρίθηκε σε κάθε άνθρωπο, είπε, από τότε που του μετρήθηκαν οι στιγμές του στον κόσμο τούτο και βρέθηκαν, πικαθεμιά τους τραγικά μόνη μέσα στον σύμπαντα χρόνο». Ενα πολυσύγχρονο έργο που μπορεί να γίνει πολύτιμος φίλος του αναγνώστη στις δύσκολες μέρες μας.

* Η Μαρία Λαμπαδαρίδου-Πόθου είναι συγγραφέας. Το τελευταίο της βιβλίο «Δωρεάν Φθινόπωρα» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ι. Σιδέρη.