

Γαλαζωνή . Βιβλιάθημ 261
20 Ιουνίου 2003

Μυθιστόρημα

Mε την ευκαιρία της κυκλοφορίας του τελευταίου μυθιστορήματος της Μαρίας Λαμπαδαρίδου - Πόδου, του «Η επέτειος των ρόδων» -ενός μυθιστορήματος καθαρά «γυναικείας γραφής», που οπωδόποτε θα κερδίσει την τιάτσιον των αναγνωστριών του- πιστεύω ότι οφείλουμε να επιστρέψουμε για λίγο στην προηγόμενη εμφάνιση της πολυγραφότατης και πολυβραβευμένης συγγραφέως, στο «Ο Αγγελος της στάχτης». Γιατί, όχι μόνο, ακόμα και για τους τακτικούς αναγνώστες της Λαμπαδαρίδου - Πόδου, τα δύο τελευταία μυθιστορήματά της δεν αλληλοκαλύπτονται θεματικά: όχι μόνον επειδή το «Ο Αγγελος της στάχτης» είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνήματα των τελευταίων ετών -τα σημαίνοντά του είναι βαριά και πολλά, κι απ' την άλλη μεριά, του αναγνώστη, δημιουργείται η εντύπωση πως με το τέλος της ανάγνωσης έχει γίνει καλύτερος, πλουσιότερος, σοφότερος- αλλά γιατί ένα τέτοιο βιβλίο δεν είχε την προβολή που του άξιζε, και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω πως πρέπει να σαθούμε στο γενικότερο φαινόμενο:

Οι εκδόσεις διαδέχονται η μία την άλλη με 1λιγγιάδην



ρυθμό, λες και τα βιβλία είναι μιας χρήσεως. Και η κριτική, που στις μέρες μας συνοδεύεται από πλήθος σύντομων βιβλιοπαρουσιάσεων σε εφημερίδες και περιοδικά, δεν προφταίνει να σταθεί σε κείμενα τόσο σύνθετα και δύσκολα. Οι εκδοτικοί οίκοι πρέπει να πρωθήσουν το πλήθος των πίτλων τους και το αναγνωστικό κοινό -συχνά καταναλωτικό της ανάγνωσης κοινό- που πάσια κείμενα ευκολοδιάβαστα, που να «ρουφιούνται». Και βέβαια μόνον αυτό το χαρακτηρισμό δεν μπορούμε να δώσουμε στο πόντημα της Λαμπαδαρίδου - Πόδου. Αντιθέτως, ανήκει στην κατηγορία των κλειστών μυθιστορημάτων. Σ' εκείνα τα μυθιστορήματα που φτιάχνουν έναν απολύτως δικό τους κόσμο, όπου μπορείς να μπεις με όλο σου το είναι. Ή καθόλου.

Είναι δύσκολο με λίγα λόγια να μεταφέρω την ιστορία με την οποία η συγγραφέας εκφέρει τον προβληματισμό της. Ιως αρκεί να αντιγράψω από το εξώφυλλο, πως «το κεντρικό πρόσωπο είναι ένας νέος άντρας χλιών χρόνων, ένας σύγχρονος Ορφέας, που θα επιχειρήσει μια νέα κάθοδο στον Αδηναν ή την αγαπημένη του». Ομως δεν πρόκειται για ένα αφήγημα χωρίς πλοκή· για μια λογοτεχνικά γραμμένη πραγματεία. Εξαίρετη μυθιστορηματική δομή στερεώνει την αφηγούμενη ιστορία. Απλώς, η ιστορία αυτή είναι μια εσωτερική ιστορία. Που, παρ' όλο το εξωκόσμικό περιβάλλον στο οποίο όλο και περισσότερο μας παρασύρει, μια βαθιά γαλήνη μάς παρηγορεί κατά την ανάγνωσή της. Στηρίζεται και στηρίζει ένα μυστήριο, που πόρω απέχει από τον εκφυλισμό της λέξης στην έννοια της «αποκάλυψης μιας έκπληξης», ή στο «θρίλερ» -τεχνικές που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς των βιβλίων που ρουφίζουνται. Στηρίζεται και στηρίζει το ορφικό μυστήριο. Την αέναν και αναπάντητη φιλοσοφική απορία.

Πρόκειται λοιπόν για ένα κλειστό και δύσκολο μυθιστόρημα, καταδικασμένο να μην επικοινωνήσει με πολύ κόσμο. Δεν πας ξυπόλυτος στ' αγκάθια. Είναι μεγάλο δράσος να θες να περπατήσεις σ' ένα τόσο πολύπλοκο, νοντατικά πλούσιο και συγγραφικά σύνθετο δημιούργημα, χωρίς να έχεις την υποδομή των όπλων για μια τέτοια εξερεύνηση της υπαρξιακής αγωνίας. Η Λαμπαδαρίδου - Πόθου χρονιμοποίησε τον ήρωα της για να την οδηγήσει σε μια εγγύτερη - ποτέ εγγύτατη και πλήρη - θέση της αλήθειας, στρώνοντάς του το δρόμο της περιπέτειας με την τεράστια παιδεία της: με τη σαν χορδή ευαισθησία της: με το συλλογικό ασυνείδητο ολόκληρου του Ελληνισμού.

Γιατί, αν και στο εξώφυλλο μας μιλά για χιλιόχρονο ήρωα, το μουσικό *Φοίβο Δαλέζιο* του 2000, -αλλά και συναντιέται φυσικά, ρεαλιστικά, με μια καταπληκτική συγγραφική μαεστρία-, τον Φοίβο που ταυτίζεται με τον καβαλάρη *Κωνσταντίνο*, τον Κωνσταντίνη δηλαδή του δημιουργού τραγουδιού, η ζωή του διπλού αυτού προσώπου ξεκινά από τα αρχαιότατα χρόνια. Από τα βυθισμένα, μα όχι και χαμένα -το πέτρινο δέντρο είναι εκεί κι ξέρει- χρόνια του ορφικού μυστηρίου. Οπου ο άντρας ψάχνει την αγαπημένη του στον Αδην. Οπου ο άνδρωνος ψάχνει τη μνήμη

μανιόντων της. Ο σύγχρονός μας μουσικός, που έρχεται να κουρνιάσει -για να ξεχάσει τα οδυνηρά πρόσκαιρα: για να δυμηθεί τα φωτεινά αιώνια- λέγεται «Φοίβος». Δηλαδή, «Απόλλων». Ερχεται σ' ένα μέρος που ονομάζεται «Αιδές» -τόπος του Αδη- μικρή πόλη κοντά στο ποτάμι με τους νάρκισσους. Ερχεται για να ξεχάσει την ερωμένη του, «το είδωλο της παραφροσύνης που ενσάρκωνται τη γερασμένη αντιληψη» και που λέγεται «Μόιρα».

Κατεβάστε τον τόνο. Δείτε μαζί του, με τη μνήμη, το χαμόγελο της Αλμας, μιας παλιότερης αγάπης. Της ψυχής. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ονόματα που επιλέγονται για τους σύγχρονους, και μάλιστα Ευρωπαίους, φίλους του *Φοίβου Δαλέζιου*. Μα τα ονόματα δεν είναι τα μόνα σύμβολα που σηματοδοτούν την εσωτερική ιστορία. Φυτά, τοπία προσωποποιούνται και μιλούν. Η σύγχρονη πραγματικότητα με το Ιντερνετ, τις μουσικές που γράφονται, τις κινηματογραφικές ταινίες, τα πάρτι των διανοούμενων της μόδας μαρτυρούν ότι η τρίτη χιλιετία στηρίζεται σ' όλες τις προηγούμενες.

Δεν θέλω να τελειώσω τη μικρή τοποθέτηση μου στο μεγάλο αυτό βιβλίο διχώς να επισημάνω δύο ακόμα πράγματα: Πρώτον, την ύπαρξη «φαντάσματος» σε ελληνικό λογοτέχνημα. Με ένα φως, μια σαρκικότητα, που απουσιάζει από τα γοτθικά μυθιστο-

Κατάβαση – ή ανάβαση; – στον Αδη- στο συλλογικό μας ασυνείδητο

την αρχέγονη, την ψυχή του -«Τους δρόμους του μάδου», όπως μας λέει ένα από τα πρόσωπα του έργου.

Αυτή την εσωτερική, προαιώνια, συλλογική περιπέτεια μας διηγείται στη συγγραφέας με τον Αγγελό της προπομπό, ψυχοπομπό, περιαράρη, καβαλάρη, εξάγγελο, εξαφανιστόμενο κι επανεμφανιζόμενο, να καταργεί το χρόνο ώς το άπειρο. Οι λέξεις που χρονιμοποιούσαν δεν είναι δικές της. Ισως και να είναι όμως, αφού στην τωρινή ανάμνησή μου απ' το βιβλίο, έναν ολόκληρο χρόνο μετά την ανάγνωσή του, αυτές οι λέξεις μου ανέβηκαν στο νου. Γιατί, επούτο το μεγάλο κάνουν τα σημαντικά βιβλία. Κινητοποιούν τη δική μας εναισθησία, τα δικά μας διαβάσματα με τα σημαντικά τους. Και η Λαμπαδαρίδου - Πόθου έχει απ' την πρώτη κιόλας αράδα του μυθιστορήματός της ανοίγει τα χαρτά των ση-

ρήματα. Κυρίως με την καθηλωτική ύπαρξη του πίχου. Ο καλπασμός. Ενας έφιππος Αγγελός. Ενας Διγενής Ακρίτας; Οπωδόποτε ο Κωνσταντής. Το δεύτερο και τελευταίο: Θέλω να εξηγήσω τι εννοούσα λέγοντας «Ελληνισμός». Γιατί θεωρώ πολύ σημαντική την οπτική γονία της Λαμπαδαρίδου - Πόθου πάνω στην αέναν παράδοσην. Και να τονίσω πως ίχνος εθνικισμού ή αρχαιολατρίας δεν υπάρχει σ' αυτή την αναβίωσή της. Εδώ η ελληνικότητα είναι καθολικότητα. Ο *Φοίβος Δαλέζιος* μας έρχεται απ' το εσωτερικό, όπου έζησε πολλούς «παρισινούς Μαΐους». Το σκηνοθέτη φίλο του τον λένε *Εκτορά*: Είσι, για να επικαλεστώ, για τελευταία λέξη, μια δικιά της.

ΠΟΛΥ ΜΗΛΙΩΡΗ