

# Προς την Αχερουσία

της ΛΙΝΑΣ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ ΠΟΘΟΥ  
**Ο άγγελος της στάχτης**  
Αθήνα, Κέδρος, 2001  
Σελ. 552

Απαντήσεις στο μυστήριο της ύπαρξης μέσα από ένα οδυνηρό, ουγκηνιστικό, μεταφυοϊκό μα προπαντός μοναχικό ταξίδι της ψυχής στη μνήμη επιδιώκει να βρει ο Φοίβος Δαῆζιος, ένας σύγχρονος Ορφέας ή, ίως, η μετενσάρκωσή του. Ο ήρωας του δωδέκατου μυθιστορήματος της Μαρίας Λαμπαρίδου Πόθου είναι ένας άνθρωπος που, κορεομένος και κουρασμένος από τα συμπαραμαρτούντα του σύγχρονου τρόπου ζωής (δημόσιες σχέσεις, εξαντλητικές επαγγελματικές υποχρεώσεις, ακούσιες φιλίες, ασφυκτική ενημέρωση), αποσύρεται σ' ένα παιδί οπίτι, σ' έναν τόπο ομικρήδο, σ' ένα χωριό φιλήσουχο αλλά φορτωμένο με θρύλους ανεξιχνίαστους και σκοτεινούς: εύπορα, καθώς βρίσκεται στις παρυφές των Πυηλών του Άδη.

## Μια ιστορία για το παράδοξο και ανοίκειο που όμως προβάλλει πεισματικά, παρήγορα αληθινή

Ο Φοίβος διακρίνεται για τις δεινές μουσικές του ικανότητες. Η μουσική σύνθεση λειτουργεί οσα μέσο ερμηνείας του περιβάλλοντος και των ερεθισμάτων τα οποία αυτό εκπέμπει. Συνεπώς, λαμβανομένου υπόψη του μουσικού ταλέντου του Ορφέα, παρατηρούμε ότι από νωρίς η συγγραφέας φιλοτεχνεί με ευδιάκριτους τόνους το οκνικό της. Ο Άδης, τα ανήσυχα πνεύματα των νεκρών και ένας θνητός που ξεδιάλνυνε ένα μπλεγμένο νήμα, θα καταδυθεί στον κάτω κόδομο και θα γνωρίσει τη δική του ιστορία αφού θα έχει διανύσει τον μακρύ και κακοτράχαλο δρόμο της αυτογνωσίας. Ο Φοίβος δεν είναι μόνος σ' αυτή την πορεία: Οδη-



γός του, ποηγή έμπνευσης και διακριτικός προστάτης του θα είναι μια μυστηριώδης, άυθη, έκπαγη και βαθύτατα λιπομένη φιγούρα, ο Κωνσταντίνος.

Οι δύο άντρες συνειδητοποιούν πως αληθησυμπληρώνονται ποικιλοτρόπως. Ο Φοίβος νιώθει πως βρίσκεται σ' ένα «οπήο» ακατανότο, ωστόσο οικείο στον Κωνσταντίνο, ενώ ο τελευταίος ταπινίζεται από ξεχρέωτα άληγη, μια υπόσχεση που εκκρεμεί και μια μνήμη οδυνηρά άδεια. Ο Φοίβος μόνο μπορεί να αφυπνίσει τα λιπομονημένα βιώματά του και εκείνος ος αντάθηλγμα οδηγεί την ψυχή του στον καθαρμό, στον εξαγνιομό.

Οι πορείες των δύο πρώων διασταυρώνονται σε μονοπάτια του μακρινού παρελθόντος. Ο Φοίβος είναι ο Ορφέας που κατέβηκε στον Άδη για να φέρει πίσω την αγαπημένη του Ευρυδίκη και ο Κωνσταντίνος είναι ο Κωνσταντής του δημοτικού τραγουδιού που νεκρανασταίνεται για να τηρήσει τον όρκο του απέναντι στη μπτέρα του και από άπητη αγάπη προς την αδερφή του, την Αρετή. Τα δύο αδέρφια εγκηωβίζονται στο χρόνο σ' έναν αέναο

ΣΙΑΒΑΖΩ

Ιαν. 2002

65

E V A H N I K H P E Z O G R A F I A

καλπασμό, ιχνικό μοτίβο του βιβλίου. Με βάση αυτούς τους πολύ γνωστούς και πρόσφορους για ανάλυση μύθους, ο Λαμπαδαρίδου Πόθου πλέθει τη δική της ιστορία, ερανίζοντας τα στοιχεία εκείνα που θα συνθέσουν ένα νέο μύθο, μια μεταφυσική υπόσχεση για τη σωτηρία της ψυχής, έναν αληθιγορικό εναγκοθίσμό νεκρών και ζωντανών. Είναι απόθεσια πως η συγγραφέας αρθρώνει την πλοκή αλλά και τα υφέρποντα επίπεδα εκδίπλωσης και «ανάγνωσης» της ιστορίας με μαεστρία, επιδειξότητα και κυρίως με ευκρίνεια. Ο αναγνώστης από την πρώτη σερίδα καθείται να εξοικειωθεί με ένα ιδιάζον κλίμα, με ένα χρόνο απροοδιόριστο, άμετρο και μια πραγματικότητα πολυποικίλη στο μέτρο που το αδύνατο υποχωρεί μπροστά στη δύναμη του ανθρώπου που ζητά να μάθει τα μυστικά και την προϊστορία της ύπαρξής του.

Η Μ. Λαμπαδαρίδου Πόθου έχει δουλέψει ενορκώς τους αφηγηματικούς της τρόπους ώστε, φαινομε-

νικά, ανεμόδιστα να ανοίγει διόδους διατύπωσης μιας μεταφυσικής εμπειρίας, αποκαλυπτικής για τα υπερικά από τα οποία συντίθεται η ψυχή. Παρά τη «δύσακοδη» θεματική, ευτύχημα είναι ότι η συγγραφέας επέλεξε ένα λόγο απέριττο, πομπώδη όπου χρειάζεται, ευρηματικό, διαυγασμένο από υποβλητικότητα, ικανό να μεταδώσει την αίσθηση μιας φύσης ζωντανής, ισχυρής, υπερβατικής και ανθρώπων που υποφέρουν από απώλεια και παραποίουν ανάμεσα σε αδήριτα ερωτηματικά. Το έργο της είναι παραμυθία και παραμύθι μαζί. Μια ιστορία για το παρόδοξο και ανοίκειο που όμως προβάλλει πεισματικά, παρήγορα αποθινή.

Είναι γεγονός ότι η συγγραφέας έχει μελετήσει επίμονα και επισταμένως τα του θανάτου και της μεταθανάτιας μεταφοράς των ψυχών σε μια άλλη διάσταση, σε άλλον τόπο συγκεκριμένα, χωρίς βέβαιο αυτό να σημαίνει πως έχει μεταφέρει αυτούσια τα αναγνώσματά της στη γραφή της. Αυτή η α-



## Η Μαρία Λαμπαδαρίδου Πόθου

γράφει για το βιβλίο της Ο άγγελος της στάχτης

Λίγα κείμενα με συγκλόνισαν στη ζωή μου όσο το «Τραγούδι του νεκρού αδερφού», η δύναμη του όρκου που έκανε τον Κωνσταντίνο να σηκωθεί από το μνήμα και να πάει να φέρει την αδερφή. Ένα τραγούδι που ενσωματώνει όλη την ποίηση του λαού στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τη μεταφυσική του. Χρόνια με προκαλούσε ως συγγραφέα αλλά και με τρόμαζε. Περίμενα να αισθανθώ έτοιμη γι' αυτό, να κυοφορηθεί μέσα μου σ' έναν καινούριο μύθο. Δεν ήταν εύκολο. Βήμα βήμα περπάτησα με τον Κωνσταντίνο στα μοναχικά μονοπάτια της καταχνιάς, στην αντίπερα όχθη, να βρω τον άλλο πόνο, την άλλη γνώση, τους δρόμους ενός νέου Ορφέα.

Όποια τύχη κι αν θα έχει ο άγγελος της στάχτης στις περιέργεις μέρες μας, εγώ ξέρω πως

έγραψα ένα μυθιστόρημα με μια δύναμη μέσα του.

Ήταν η αγάπη που κράτησε χίλια χρόνια και έκανε το πέτρινο δέντρο ν' ανθίσει. Ήταν ο όρκος που νίκησε το σκοτεινό θέο.

Ήταν η μουσική του Φοίβου που ανέτρεψε το άβατο του Άδη. Ήταν ο ίδιος ο Κωνσταντίνος που μήκε στην προϋπαρξιακή διαδρομή του και έζησε την περιπέτεια της ευφύΐας του. Δυο πρόσωπα μαγικά που συναντιούνται στο λυκόφως της ζωής και του θανάτου. Κουβαλούν ένα διαφορετικό κόσμο το καθένα, μια άλλη μνήμη, μια άλλη εκδοκή της κοσμικής αλήθειας.

Η περιπλάνηση της ψυχής πριν από τον πόνο της εφημερότητάς της.

Ο λυπημένος άγγελος της στάχτης που νίκησε το Έρεβος.

Ο ορφικός εραστής, ο γητευτής των ψυχών.

Σήμερα λέω, μια ποιητική γεωγραφία του Άδη μετατοπισμένη στο τοπίο των ζωντανών.

Φαντασία και διαλιθηση και στοιχεία ζωντανά από το δημοτικό τραγούδι, από την ομηρική νέκυια, από τα ορφικά, από την Παλατινή Ανθολογία, από τις παραδόσεις μας τις τόσο πλούσιες για το ταξίδι της ψυχής και τον άλλο κόσμο.

Σε μια εποχή που ο θάνατος έγινε η πιο ευτελής πράξη θέλησα να δώσω ένα μυθιστόρημα που να ανιχνεύει το άδυτο της ψυχής. Την ψυχή. Ένα μυθιστόρημα για την ψυχή.

φομοίωση του υπικού μαρτυρά, άλλωστε, και την επιμελή δουλειά της. Ωστόσο, το δημιούργημα της Λαμπαδαρίδου Πόθου δίνει έντονα την εντύπωση ότι πάσχει από έλλειψη ιδιαίτερης πνοής. Τα πρόσωπα, προερχόμενα όλα σχεδόν από παγιωμένους μύθους και παραδόσεις, φαντάζουν υπερβολικά δυσθεώρητα, απρόσιτα και απόμακρα, ψυχρά. Για παράδειγμα, ο Φοίβος μπορεί να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο ως κύριο μέσο ενημέρωσης, αλλά αυτό δεν τον φέρνει πλησιέστερα στον ψυχιομό του σύγχρονου ανθρώπου απ' όσο είναι ο Κωνσταντίνης της παραπογής.

Στο βιβλίο είναι επίσης διακριτή μια, εν πολλοίς, αναμενόμενη αμυχανία όσον αφορά την εκμετάλλευση και τον ευρύτερο χειρισμό της προβληματικής. Η συγγραφέας αρκείται σε επισημάνσεις παρά σε εμβαθύνσεις κατί που σε καμία περίπτωση δεν αφαιρεί από την απόδιαιση της ανάγνωσης. Ο αναγνώστης ακολου-

**Η συγγραφέας αρκείται σε  
επισημάνσεις παρά σε εμβαθύνσεις  
και μένει μάλλον στις προθέσεις,  
κάτι που σε καμία περίπτωση  
δεν αφαιρεί από την απόλαυση  
της ανάγνωσης**

θεί, βιώνει, θα τολμούσαμε να ισχυριστούμε, μια πορεία προς το άγνωστο, μια πορεία σε αναζήτηση του αδιευκρίνιστου, αλλά ζωτικής σημασίας, αποπέισθεντος. Πρόκειται για μια περιπλάνη στα έσοχατα του χρόνου, ένα καθαρτήριο υπαρξιακό ταξίδι μέσα από διαδρόμους σκοτεινούς και μνήμες πασπαλιομένες με στάχτη.

Η συγγραφέας χωρίς να ερμηνεύει, παρουσιάζει μια πραγματικότητα που θα μπορούσε να υφίσταται, ή υφίσταται εν δυνάμει, μια πραγματικότητα για την ψυχή που ανεξάρτητα από το σώμα διανύει τη δική της πορεία στο χώρο και το χρόνο. Παρά τις αδυναμίες που επισημάνθηκαν παραπάνω, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την ποιότητα του όπου εγχειρήματος της Λαμπαδαρίδου Πόθου. □