

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2002

Μαρία Λαμπαδαρίδου Πόθου: 'Ο Άγγελος της στάχτης. Μυθιστόρημα. Έκδόσεις Κέδρος.

"Ενα εξαιρετικά δύσκολο έργο άνελαβε καί ἔφερε μέ έπιτυχία εἰς πέρας ἡ κυρία Λαμπαδαρίδου, φιλοτεχνώντας μιάν ἐπιβλητική καί ὑποβλητική σύνθεση ὑπερπεντακοσίων σελιδών. 'Υποβλητική γιατί πρόκειται, σέ τελευταία όνταλυση, γιά τή μεταφορά τοῦ κάτω στόν ἐπάνω κόσμο, ἀπ' τόν δποῖο παίρνει καί τή γεωγραφία καί τή σκηνογραφία, δπως βέβαια ἀντανακλᾶται στήν ἀτμόσφαιρα ἐκενου: τό φῶς, τά δέντρα, τά νερά, τά σπίτια είναι καί δέν είναι τά δικά μας.

"Η βάση τῆς ιστορίας είναι προέκταση – ἦ, γιά νά τό πῶ καί διαφορετικά, παλίνδρομη ἀφήγηση – τοῦ γνωστότατου δημοτικοῦ τραγουδιοῦ γιά τό Νεκρό Ἀδελφό. "Ενας ίδιοφυής καί καθιερωμένος ἥδη μουσικός, "Ελληνας, πού ζεῖ στό Παρίσι, ἔρχεται νά

ηρεμήσει γιά ένα διάστημα σέ μια μικρή πόλη, πού τήν είχε έπισκεφθεῖ καὶ πρίν ἀπό μερικά χρόνια. Θά μείνει σ' ένα μοναχικό σπίτι, πού τὸν είχε μαγέψει ἀπό τὴν πρώτη του ἐπίσκεψη, ὅπως ἀλλωστε καὶ ὁ δῆλος χῶρος. Στὸν ὅποιο τοποθετεῖται καὶ τὸ δράμα πού ἔξιστορεῖται στὸ τραγούδι. Βρίσκεται στὴν "Ηπειρο, ἔκει πού κυλοῦν τά νερά τοῦ ποταμοῦ Ἀχέροντα, ἐνῷ ἀκόμα δύο ποτάμια τρέχουν σχηματίζοντας κιόλας τὴ λίμνη Ἀχερουσία. Μαρτυρεῖται ἔξαλλου ὅτι ἔκει ὑπῆρχε ἀρχαῖο νεκυομαντεῖο. Ἄν τὸ τοπίο, ὅπως περιγράφεται, τυλίγεται ἀπό μιὰ μεταφυσικὴν ἀτμόσφαιρα πού ὑποβάλλει τὴν εἰκόνα ἐνός ἀνασυρμένου ἀπό τὰ βάθη τῆς γῆς νεκρικοῦ χώρου, συμβαίνει καὶ τὸ ἀντίστροφο: καὶ ἡ μεταφυσικὴ νά περιβάλλεται καὶ νά πολιορκεῖται ἀπό γῆνα προβλήματα, ἀτομικά τοῦ κεντρικοῦ προσώπου (ἔρωτες καὶ φιλίες περισσότερο ἢ λιγότερο ἀπατηλές), ἀλλὰ καὶ συλλογικά τοῦ ἴστορικοῦ παρόντος: «Ἐίχε ἀνάγκη νά ξεχάσει ὁ Φοῖβος Δαλέζιος. Νά ξεχάσει τὴν Μόιρα, τὸν Ἐκτορα, τὰ αἴματα στὴ Βοσνία, τὶς διοξίνες, τὴν τηλεόραση, τὰ ἀπειλητικά γνήδια, τὶς προφητείες πού ζιντάνευαν καὶ τὴ νέα γιλιετὰ πού ἐρχόταν ἀκάθεκτη, σέρνοντας μιὰ μεγαλειώδη οὐρά ἀπό κοσμογονίες». Τέτοιες μνεῖες ἐπανέρχονται κάθε τόσο στὸ βιβλίο, ὅπου ἡ μεταφυσικὴ δέν ὑπάρχει γιά τὴ μεταφυσικὴ ἀποκλειστικά. Ἀλλωστε ὁ ἕδιος ὁ μουσικός ἔχει φέρει μαζί του τὸ ἀπαραίτητο κομπιοῦτερ μέ τὸ internet (ἔτσι, ξενικά γραμμένο, σκόπιμα βέβαια, ὅπως καὶ ἄλλοι γνωστοὶ στοὺς χρῆστες δροὶ: delete κ.ἄ.), στὸ ὅποιο καὶ μπαινοβγαλνει. Ὁπωσδήποτε τὸ τοπίο θά φορτισθεῖ καὶ μέ ἔναν παράξενο, σὰν ἔξωκοσμο καλπασμό (τὰ εἰδικά μηχανήματα τοῦ μουσικοῦ δέν θά μπορέσουν νά τὸν ἐγγράψουν), πού ἀκούγεται σέ ὄρισμένες στιγμές. Ὁ μουσικός ἀποφασίζει νά μείνει ἔκει περισσότερο ἀπ' ὅσο ἀρχικά ὑπολόγιζε, νά βρεῖ «τὴν πηγὴν αὐτοῦ τοῦ ἥχουν». Ἅς σημειωθεῖ ὅτι ἡ πόλη, ὅπου θά μείνει, εἶναι πιό πολύ μιὰ νεκρόπολη, ὅπου βρίσκεται κι ἔνα παλαιό κοιμητήρι, προφανῶς πάνω ἀπό τὸ ἀρχαῖο νεκυομαντεῖο. Ἔνα μνῆμα μένει ἀνοιχτό ἔδω καὶ χλία χρόνια, μέ τὴν ταφόπετρα πεταμένη δίπλα στὸν τάφο.

"Ἡ ἴστορία θ' ἀρχίσει νά ξετυλίγεται, ὅπως εἶπα, ἀνάστροφα. Μέ λόγια καὶ πληροφορίες πού θά δίνουν ἀνθρώποι πού συχνάζουν σ' ἔνα καφενεῖο δι-

πλανοῦ χωριοῦ (ἔνας ἀπό αὐτούς θά ὑπηρετεῖ κιόλας πρόθυμα τὸν Φοῖβο), μέσα ἀπό βιβλία σχετικά πού ὁ μουσικός θ' ἀρχίσει νά διαβάζει, ἀπό τὸν ἕδιο τὸν ἀνώνυμο λαϊκό ποιητή. Ἀλλά, προπάντων, μετά τὴν ἐμφάνιση ἐνός δλως παράξενου, ἐντυπωσιακά εὐγενικοῦ καὶ γοητευτικοῦ ἐπισκέπτη (ὁ Φοῖβος θά διαπιστώσει «ἐντρομός καὶ ἀναστατωμένος» πώς γρήγορα ἔγινε «αἰχμάλωτος τῆς γοητείας του»). Ὁνομάζεται Κωνσταντίνος. Γνωρίζει τὰ πάντα γιά τὸν μουσικό, γιά τὰ ἔργα του καὶ γιά τὴ ζωὴ του. Συγχρόνως ὅμως ἡ μνήμη του εἶναι γεμάτη ρωγμές λήθης γιά τὸ δικό του παρελθόν, καθὼς ἔρχεται ἀπό τὰ βάθη τοῦ χρόνου. Τελικά ἔρχεται ἀπό τὸν ἄλλο κόσμο. Ἀλλωστε ὁ μύθος λέει γιά τὸν τόπον ἔκεινο «πώς ἀν τὸν ξεριζώσουν, ἀνοίγει ἡ γῆ στὸ σημεῖο ἔκεινο, εὔθρυπτη ρηγματώδης γῆ, καὶ ἀπό τὶς ρωγμές βγαλνει ὁ κόσμος τῶν νεκρῶν». Ἄν ὁ μουσικός θέλει νά μάθει, δ ἄλλος θέλει νά θυμηθεῖ. Καὶ οἱ δύο θά τὸ κατορθώσουν, σιγά σιγά καὶ ἀμοιβαῖα, σέ ἀλλεπάλληλες συναντήσεις καὶ συνομιλίες, ὡς τὸ σημεῖο νά μπορεῖ κανεὶς – λέω ἐγώ – νά ὑποθέσει, ὅτι αὐτοὶ οἱ δύο εἶναι παραλλαγές τοῦ ἕδιο προσώπου, ἡ συνέχιση τῆς ὑπαρξῆς τοῦ πρώτου (τοῦ μυθικοῦ) στὸ δεύτερο (τὸ φυσικό). Σ' αὐτή τὴ μακρά διαδικασία κατάκτησης (ἀπό τὸν ἔνα) τῆς γνώσης καὶ ἀνάκτησής της (ἀπό τὸν ἄλλο) μέ τὴν ἀνάμηση, ὁ ἀναγνώστης παρακολουθεῖ νά συνερονται στοιχεῖα ἀρχαίου καὶ νεότερου μύθου, εἰκόνες καὶ τοπία μεταφυσικά ἀλλὰ καὶ πραγματικά, ἐμβαπτισμένα κι αὐτά στὸ μύθο, πίστεις, ἰδέες, καὶ ὅλα αὐτά ἐμπνευσμένα ἀπό τὴν ποιητική δύναμη τῆς συγγραφέα, πού τὰ μεταπλάθει, τὰ προεκτείνει ἢ τὰ ἐμβαθύνει, μ' ἔνα λόγο, θά ἔλεγα, φτασμένον στὰ ὅρια τῆς πλήρους ὠριμότητάς του.

Μιλώντας πιό γενικά γιά τὸ βιλίο παρατηρῶ διτὶ παρακολουθοῦμε τὴ μύηση ἐνός ζωντανοῦ ἀπό ἔνα νεκρό, πού ὅμως καὶ αὐτός «θυμᾶται» χάρη στὸν ζωντανό, παρακολουθοῦμε τὴν – αἰσιόδοξη – ἀλληλούσυσχέτιση ζωῆς καὶ θανάτου, ἔνα δεσμό αἰματος πού ἔνώνει τὸν ἔνα μέ τὸν ἄλλο κόσμο (ὅμορφο τὸ μοτίβο πού ἔχει χρησιμοποιήσει καὶ σέ ἄλλο βιβλίο τῆς ἡ κυρία Λ., τὸ αἷμα πού ἐμφανίζεται στὸν κρόταφο τοῦ ζωντανοῦ σέ ἔκτακτες συναντήσεις), στήνοντας μιὰ σχεδόν σωσίβια γέφυρα ἀνάμεσά τους· σωσίβια, γιατί ὁ κόσμος θά γίνει ἀνθρωπινότερος ἀν

---

θυμόκαστε τούς νεκρούς κι ἂν δέν τούς θάβουμε βαθιά μέσα στή λήθη. Μέ δ, τι βαθύτερο σημαίνει αὐτό στήν προέκτασή του.

Την πάροχουν δύο συστήματα – γιά νά τό πῶ ἔτσι – ἐπικοινωνίας ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους. Ἀφενός τό δαιμόνιο *internet*, ἐννοούμενο στήν τεχνολογική γενίκευσή του. ‘Ο Φοῖβος «κλείνει ἡσυχα τό κομπιοῦτερ. ‘Ο κόσμος μοιάζει πολύ μικρός μέσα ἀπό τό *internet*. Κι ὁ ἀνθρωπός ἔγινε ξαφνικά μέγας καί μαζί ἐλάχιστος. Οι ἀναλογίες δέν ἀποδίδουν πιά τά ἀκριβῆ μεγέθη». «ὅλη ἡ εύφυια πού ἔχει νά ἐπιδείξει ὁ σημερινός κόσμος δέν εἶναι παρά ἔνα ἀλαζονικό καί μεγάλο δίκτυο ἐπικοινωνίας». Καί ὑπάρχει ἔνα σύστημα ἐπικοινωνίας μέ τό μύθο· ἐδῶ, θά ἔλεγα, ἡ ἐπικοινωνία φτάνει ἔως τό θάνατο. Μέ τό μύθο ἡ αἰωνιότητα, μελισμένη – δπως τά μέλη ἐνός θεοῦ –, ἐγκατασπέρει τά κομμάτια της παντοῦ ἡ, μᾶλλον, στό πάντοτε. «‘Ο μύθος πέθανε», διαλογίζεται ὁ Φοῖβος ἡ ἡ συγγραφέας, «δύμως τά σημάδια του στοιχειώνουν ἀκόμα τό χρόνο. “Η μήπως, τελικά, δέν πέθανε; Μήπως ὁ μύθος εἶναι ζωντανός κάτω ἀπό τίς μέρες μας;»». ‘Ο μύθος εἶναι ὁ μόνος πού καταργεῖ τό θάνατο, πιστεύει, ἀκράδαντα θά ἔλεγα, ἡ κ. Λ. Χαρακτήρισα τή σύνθεση τοῦ ἔργου ἐπιβλητική καί ὑποβλητική. Δέν ὑπερβάλλω· ἔγινε ἐφικτή ἡ πραγματοποίηση αὐτοῦ πού σκέπτεται ὁ μουσικός: «Τό ὑπερφυσικό γιά νά τό δώσεις στήν τέχνη, πρέπει πρῶτα νά τό βιώσεις μέ τίς αἰσθήσεις, μέ τό παράλογο τῆς ψυχῆς σου, ἀλλιῶς εἶναι ψεύτικο». Καί βέβαια ἡ ἐκλογή τοῦ μουσικοῦ δέν εἶναι συμπτωματική: «Μπορεῖ ἀγάπη καί μουσική νά ἔχουν κοινή ἀφετηρία τόν πόθῳ τῆς ὑπερφυσικῆς!»

Μ. Γ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ

