

Τέχνης έργα

Μνήμη Ζακ Λακαριέρ

Ενας υμνητής της ασκητείας

Της ΜΑΡΙΑΣ
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ-ΠΟΘΟΥ*

«Δεν έχω από σένα άλλη φωτιά παρά
τις λέξεις μου
Δεν έχω άλλο όπλο παρά μια κόψη
περηφάνιας
Μάχομαι γυμνός, αλειμμένος λάδι,
ενάντια στο Χάρο
Αγάπα με, Ελλάδα, βούδα με
ενάντια στο δικό σου δάνατο»

Με αυτόν τον ποιητικό λόγο ο Ζακ Λακαριέρ τραγούδησε την αγάπη του για την Ελλάδα. Μια αγάπη βαθιά και απόλυτη, αγάπη αγωνιστική, που έγινε η ίδια η ανθρώπην και υπαρξιακή του περιπέτεια. Και τώρα μοιάζει τραγούδι αποχαιρετισμού, ένα χέρι απλωμένο πάνω από το Αιγαίο, οι στάχιες του, που θα ζητούν για πάντα έναν αντίλογο εφόμερο, τη μνήμη.

Αισθανόταν Ελληνας και ήταν Ελληνας, αφού, όπως είπε «ανήκεις σε μια χώρα όταν διαδιλώνεις γι' αυτήν». Και είναι γνωστοί οι αγώνες που έκανε στη διάρκεια της δικτατορίας – και όχι μόνο. Σήμερα αισθάνουμε πως ο μεγαλύτερος



δροιστ από δέρμα, κόκαλα και αίμα; συνάδροιστ σιωπής που προχωρεί μέσα

αλήθεια τους. Δεν ήταν τυχαίο όπι, πλάνυταις της ζωής και της διανόσης ο ίδιος,

ΕΛ. ΓΡΗΓΟΡΙΔΟΥ



Φωτογραφία από την εκδήλωση στο Ξώμπουργκο, 4 Σεπτεμβρίου 2005. Από αριστερά: ο δήμαρχος Παν. Κροντπράς, ο καλλιτεχνικός διευθυντής των εκδηλώσεων Θέμης Ροδαμίτης, ο Ζακ Λακαριέρ, ο Νάνος Βαλαωρίτης, ο συγγραφέας Τάκης Θεοδωρόπουλος και ο δημοσιογράφος Νώε Παρλαβάντζας

Για λίγες μέρες έμεινε στην Τήνο ο Ζακ Λακαριέρ, προκειμένου να παρευρεθεί και να μιλήσει στο Φεστιβάλ του Δήμου Εξωμούργου, με προσκεκλημένος από αυτό. Η τελευταία, λοιπόν, εκδήλωση του φεστιβάλ είχε για τιμώμενο πρόσωπο τον Ζακ Λακαριέρ, ο οποίος μίλησε ατενίζοντας το Αιγαίο. Συγκινητικές στιγμές έζησαν όσοι βρέθηκαν στο Ξώμπουργκο την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου, καθώς άκουσαν τον Ζακ Λακαριέρ να ξετυλίγει τις μνήμες του από τη στενή αιλιά καρδιακή σχέση του με την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Είχε προηγηθεί στο βήμα ο φίλος του ποιητή Νάνος Βαλαωρίτης, ο οποίος εξέφρασε την ευτυχία του γιατί ενθάρρυνε τον νεαρό τότε Λακαριέρ, φοιτητή ακόμα, να ασχοληθεί με τον ελληνικό πολιτισμό.

Είπε πολλά ο πάντοτε κεφάτος 76χρονος συγγραφέας, μεταφραστής, αιλιά κυρίως πολίτης του κόσμου και του πολιτισμού, φιλέλληνας Λακαριέρ. Θυμήθηκε στα 1947 όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα παιζόντας στους «Πέρσες» του Αισούρου το ρόλο του Ξέρην, παράσταση-όπερα στη γαλλική γλώσσα... «Ηρθαμε από τη Γαλλία, χωρίς αμοι-

λογος της αγαπης ιου, λογος και πραγι μαζι, θα ειναι η σπηλι, το πρωινό, που η τέφρα του θα διασκορπιστει στη δάλασσα του Αιγαίου. Το τελευταιο άγγιγμα με το φως, με το ελληνικό στοιχειο που τόσο αγάπτος. Το τελευταιο χαιρε, από την άλλη μεριά του χρόνου, τη σκοτεινή.

Εκοντας περπατίσει, ως μεταφράστρια των βιβλιών του, όλα τα μονοπάτια των στοχασμών του, αλλά και της υπαρξιακής του αναζήτησης, μπορώ να πω πως ο Ζακ Λακαριέρ είναι ο μοναδικός ίσως συγγραφέας, ποιητής ή ασκητής, φιλέλληνας, που κάραξε την ανθρώπινη πορεία του ξεκινώντας από τα ορφικά και υπερβατικά οράματα του αρχαίου κόσμου έως τον Ακάθιστο Υμνο και έως τους σύγχρονους ποιητές μας.

Λέω, ασκητής. Μια ασκητεία υπάρχει σε όλα τα βιβλία του, αλλά και στον τρόπο της ζωής του. Τα δύο σημαντικά μυθιστόριμα του, η «Μαρία η Αιγυπτία» και η «Σκόνη του κόσμου», είναι ένας ύμνος στην ασκητεία, στην απόλυτη ερημία του ανθρώπινου πλάσματος πάνω στη γη, στην αναζήτηση ενός Θεού. Κάθε φορά που τελειώνει τη μετάφραση με τον Μίνω Πόθο, αισθανόμασταν πως βγαίναμε οι ίδιοι από τις ερημίους της ασκητείας εκείνης, ερημίους γεράτες από φως αλλά και από την αγωνία των υπαρξιακών του ερωτημάτων. Λέει ο Γιουνούς Εμπρέ, ο περιπλανώμενος ποιητής, στο μυθιστόρημά του «Η σκόνη του κόσμου»: «*Hταν ο Θεός που λαχταρούσα. Τον βρήκα. Και μετά; / Ναι, βυθιστικά στη γαλήνη των μυημένων. Και μετά;*» Και στο μυθιστόρημά του «Η Μαρία η Αιγυπτία», αυτό το ποίημα της ερημίας και της ασκητείας, γράφει:

«*Πού είσαι, Μαρία, τώρα; Πού είναι εκείνο που μένει από σένα, αυτή η συνά-*

ση γερνούσα, αρμενεῖται αναμέσα σε δύο ερήμους. (...) Συρόμενη, παρασυρόμενη από τους ανέμους, τώρα από τους αγγέλους. Το σώμα σου ένα τελευταιο ψιθύρισμα. Κατεβαίνει απαλά, πολύ απαλά. Θα ακουμπίσει πάνω στο χώμα...

Υπερβατική αιθίδεια

Δεν πάντα τυχαίο που ο Ζακ Λακαριέρ σε ολόκληρο το συγγραφικό του έργο αναζητούσε μια υπερβατική αλήθεια, μια μεταφυσική απόκριση, γέννημα και δρέμμια του δυτικού μπενεισμού, αλλά και εραστής των ασκητικών οραμάτων και του δεικού παραληρήματος. Δεν πάντα τυχαίο ότι τον γούτεναν οι ασκητικοί χώροι, όπως ο Αθως, όπως η έρημος των αναχωρητών, όπως η άνυδρη στέπα. Ισως γιατί ο ίδιος βίωνε πάντα μια προσωπική ασκητεία. Κάπου, στη «Συγγραφική Πορεία», λέει: «Το δωμάτιο μου έμοιαζε με κελί μοναχού (δωμάτιο σε υποί του Αιγαίου): γυμνό, κάπασπρο, με μια εικόνα μόνο στον τοίχο. Πάντα ονειρευόμουν μια τέτοια λιτότητα για να γράψω». Κι εγώ τότε έφερνα στη σκέψη το γυμνό και λιπό δωμάτιο του Σάμιουνελ Μπέκετ, το ασκητικό, με κάπι απλά ράφια μόνο στον τοίχο, για τη βιβλία του. Και ώστερα, τον ασκητικό χώρο του Ελύτη. Φαίνεται πως η ασκητεία και η γυμνότητα είναι στοιχεία της μεγάλης ποίησης.

Βαθύτερο μυστήριο

Η φιλοσοφική θέση του Ζακ Λακαριέρ πάντα, μέσα από το έργο του, δεδομένην: Συνάθροιση και διάλυση σκόνης, ο άνθρωπος. Ωστόσο, πάντα φανερό πως προσπαθούσε να φτάσει στο βαθύτερο μυστήριο που κρύβουν τα πράγματα, στην άρρωτη

ποιητικής και μαστις στοχαστικής, χρησιμοποιούσε για ήρωες των μυθιστορημάτων του πρόσωπα της ασκητικής περιπλάνησης. Ολόκληρο το έργο του, από τους «Ενθεους» και τους «Γνωστικούς» ακόμα, το σημαδεύει η βίωση μιας προσωπικής ασκητείας. «Περιπλάνηση και συγγραφή υπήρξαν για μένα οι δύο βασικοί δρόμοι συνάντησης με τους άλλους και αυτογνωσίας», γράφει. Άλλωστε, πατεύω πως γι' αυτό αγάπτοε την Ελλάδα. Του πρόσφερε τον τόπο των περιπλανήσεών του, τη μαρτυρία και τα οράματα ενός πολιτισμού που τον έδελγε. Του πρόσφερε τον τετρακισχιλιετή χρόνο της, το ταξίδι στη γλώσσα και στις πέτρες των επιγραφών, το ταξίδι στο μύδο, στη δελφική ιδέα. Κι ακόμα, του πρόσφερε την περιπλάνηση στην ασκητεία του Αθω, στις κρύπτες των μοναχών.

Σίγουρα, ο Ζακ Λακαριέρ αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στην Ελλάδα. Ενα μεγάλο μέρος του συγγραφικού έργου. Ομως και η Ελλάδα τού χάρισε το ταξίδι της γνώσης, το μυθικό ταξίδι του Οδυσσέα. Και αν την περιδιάβηκε λιθάρι λιθάρι και λέξη λέξη, από τον Ομηρο και τον Ορφέα ως τον Ακάθιστο Υμνο και από τα μοναστήρια του Αθω και τα σπαραγένα μάρμαρα έως τη σύγχρονη ποίηση της, είναι γιατί οι δρόμοι εκείνοι του χάρισαν τα σημαντικά βιβλία του, αυτά που υπήρξαν το ίδιο την για εκείνον και την για την Ελλάδα.

Ηταν παντερέμενος με τη Σύλβια, που στάθηκε δίπλα του σε όλες τις σπηλέες με αφοσίωση, και έχει ένα γιο που τον λάτρευε, τον Αυρηλιανό.

* Συγγραφέας, μεταφράστρια του Ζακ Λακαριέρ με τον Μίνω Πόθο στις εκδόσεις Χατζηνικολή

«Ο τελευταίος φιλέλληνας» στην τελευταία του επίσκεψη στην Ελλάδα

άλλη πουλιά, που είχαν αρχίσει να τραγουδούν, αναζητώντας τα βαθύτερα νοήματα του έργου του Αισχύλου. Νοήματα για την ειρήνη και τον άνθρωπο».

Αναφέρθηκε, επίσης, στις προσπάθειές του και τις δυσκολίες να μεταφραστούν Ελλήνες ποιητές στη Γαλλία. Ενα πρώιμη αποχώρωντας από τον εκδότη, μετά από αρνητική απάντηση σχετικά με την έκδοση των μεταφράσεων του Σεφέρη στα γαλλικά, βλέπει στον κάποιο του εκδοτικού οίκου το άγαλμα του Απόλλωνα... «Βρε Απόλλωνα, κάνε κι εσύ κάτι τώρα να εκδοθεί ο Σεφέρης», είπε γελώντας. Τρεις βδομάδες μετά ο Γιώργος Σεφέρης παίρνει το βραβείο Νόμπει και ανοίγει ο δρόμος για να βγουν εκτός ελληνικών συνόρων ο Σεφέρης, ο Ρίτσος κι άλλοι μεγάλοι ποιητές μέσα από τις μεταφράσεις του Ζακ Λακαριέρ. Δημιουργήθηκε έτοις ένας ζωντανός πνευματικός κόσμος μέσα στο ευρωπαϊκό γήγεθαθι.

Βιβλία, μεταφράσεις, συμπόσια, επισκέψεις σε Δελφούς, Επίδαυρο, Ακρόπολη καθώς κι ελληνικά νησιά είναι μέσα στην καθημερινότητα του Λακαριέρ ως το 1966 και τον ερχομό της δικτατορίας. «Είναι θαύμα πώς υπάρχει ακόμη η Ελλάδα, είπε ο ίδιος, μετά από τόσες κατακτήσεις, περιπέτειες, δικασμούς. Αυτό το οφείλει κυρίως στη γλώσσα της.

Το μόνο σημαντικό που έκανα ήταν ότι μέσα από τις μεταφράσεις μου έδωσα μια συνέχεια στη Σαπφώ, τους Ορφικούς Υμνους, τον Ακάθιστο Υμνο, τον Μακρυγιάννη, τους Ελλήνες ποιητές, τα κλέφτικα και τα ρεμπέτικα τραγούδια». Η Ελλάδα, είπε, τέλος, «με την τόσο πλούσια και σημαντική ιστορία της, ανήκει στους Ελλήνες και όχι στους τουρίστες. Είναι ένα πολύτιμο κομμάτι για τους πολίτες του κόσμου με συνείδοση».

βή, μόνο και μόνο για να παιξουμε αρχαία τραγωδία στην Επίδαυρο. Δώδεκα χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν αυτή την παράσταση κι όταν αποχώρησαν όλοι, άλλοι με γαϊδουράκια κι άλλοι με τα πόδια, ο θίασος έμεινε στη σκηνή μέχρι το πρωί ακούγοντας τα τζιτζικά, τις κουκουβάγιες και τα