

γεγονότα θα εξελιχθούν έτσι...
όπως ποτέ δεν τα περίμενε και να την
η ζωή του θα γνωρί-
σει την πιο απίστευτη
ανατροπή.

■ Από ποια άγνωστα μονοπάτια της ψυχής ήρθε η ιδέα γι' αυτό το σπαρακτικό βιβλίο;

- Θα το έλεγα απλά «ανθρώπινο». Γιατί μέσα στη ζωή του καθενός υπάρχει και ο σπαραγμός, αλλά και οι ευτυχισμένες στιγμές, η χαρά και η λύπη σε έναν αέναο κύκλο ή για να το πούμε αλλιώς, υπάρχει το γεγονός, αυτό το ακατέργαστο γεγονός, όπως το περιγράφω στο μυθιστόρημα, που εισβάλλει αιφνίδια και ανατρέπει την καθημερινότητά μας. Τώρα, από ποια άγνωστα μονοπάτια της ψυχής ήρθε η ιδέα. Θα πω μόνο πως τα πρόσωπα ενός μυθιστορήματος γεννιούνται με τη μοίρα τους. Αυτά διαμορφώνουν τις όποιες ιδέες. Γιατί έχουν το προνόμιο να παγαίνουν λίγο πιο πέρα από το παραδεκτό. Έχουν την ποιητική αδεία να κάνουν πραγματικά το αθέατο, όπως και η ίδια η ζωή στις πολύ ιδιαίτερες στιγμές της. Θα έλεγα πως τα μυθιστορήματά μου σε αυτές τις πολύ «ιδιαίτερες στιγμές» κινούνται.

Οι πόρτες της γλώσσας

■ Ποια είναι τα κλειδιά ν' ανοίξει ο αναγνώστης τις πόρτες



Το νέο βιβλίο της *Μαρίας Λαμπαδαρίου - Πόθου που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη*

ίδια που το έγραψα. Αλλωστε, είναι τόσο προσωπικές και ιδιαίτερες αυτές οι περιοχές της ψυχής όπου κινείται το μυθιστόρημα, που δεν έχω δικαίωμα να επιβάλω το δικό μου βίωμα ή τη δική μου θέση. Εγώ πλάθω μια ιστορία και ο αναγνώστης, αν θελήσει να τη διαβάσει, θα την προσεγγίσει με τα δικά του βιώματα. Γι' αυτό και τη χαρακτήρισα «ταξίδι προς το αθέατο».

■ Είναι τα όνειρα ένας δρό-

τα. Πάρκινγκ...
αέναη σύνδεσή τους στο ποτάμι των αιώνων;

- Όλα μαζί τα συμπαράσχει ο χρόνος που κυλά. Το θέμα είναι πόσο υπάρχουν χαραγμένα στο συλλογικό ασυνείδητο του ανθρώπου. Και, εάν υπάρχουν, πόσο μπορεί ο σημερινός άνθρωπος -βιώνοντας τα μηνύματα της χιλιετίας που ξημέρωσε- για να αφουγκραστεί και ν' αντιληφθεί τι σημαίνουν αυτά για το σημερινό άνθρωπο.

■ Είναι ο άνθρωπος ευάλωτος σε ό,τι σημαίνουν ο μύθος, η πίστη και τα θαύματα;

- Θα έλεγα πως προτιμά να τα αγνοεί. Οι σημερινοί καιροί δε συμπλέουν με τέτοιες αναζητήσεις. Όμως το θέμα είναι πόσο αυτά καθαυτά τον παγιδεύουν από δρόμους αόρατους. Να, αυτό έδωσα στον «Ιερό ποταμό». Αυτό ήθελα να δώσω. Πόσο παγιδευμένοι είμαστε από κάποια πράγματα που δεν ελέγχουμε.

- Τα μυθιστορήματά σας απευθύνονται σ' ένα ιδιαίτερο κοινό;

■ Σε ιδιαίτερο, δεν θα το έλεγα. Πιστεύω πως ο καθένας βρίσκει αυτό που εκείνον ενδιαφέρει. Και απ' όσο ξέρω, οι αναγνώστες των βιβλίων μου ανήκουν σε όλα τα πνευματι-