

Περιοδικό Σιάτιστα τεύχος 407. Δεκέμβρης 2000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Η αξία της θυσίας

του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ



ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ-ΠΟΘΟΥ

Η Έκτη Σφραγίδα

Αθήνα, Κέδρος, 1999.

Σελ. 404

Η Μαρία Λαμπαδαρίδου-Πόθου αφηγείται συνήθως κόσμους ονειρικούς, εξωπραγματικούς, κόσμους θαυμάτων και θρύπων. Περιγράφει πρώτ' απ' όλα τα συναισθήματα των πρώων της και αφήνει τα γεγονότα σε δεύτερη μοίρα, να έπονται ως φυσική συνέχεια. Δεν θα μπορούσε ποιόπον να συμβαίνει αληθιώς στο νέο της μυθιστόρημα.

Το θέμα που την απασχολεί τούτη τη φορά είναι η καταστροφή στο όνομα της ανάπτυξης: η καταστροφή του περιβάλλοντος, η αλλαγή της παραδοσιακής συμπεριφοράς, η αλλοίωση των συνειδήσεων και γενικά όλες οι αρνητικές αλλαγές που συμβαίνουν σε τόπους και ανθρώπους στο όνομα μιας κακώς νοούμενης οικονομικής ανάπτυξης, στην οποία αυτοσκοπός είναι το κέρδος με οποιοδήποτε τίμημα.

Η Μ. Λαμπαδαρίδου-Πόθου με οργανωμένο τρόπο μάς οδηγεί στις δικές της ατραπούς σκέψης

Το θέμα είναι κοινό, θα λέγαμε, και χιλιοπιασμένο. Ένας επιπόλαιος και ατάλαντος αφηγηματογράφος εύκολα θα ξεστράτιζε σε μια ρωκή συνθηματολογία και σε αυτονότα συμπεράσματα. Όμως η Μαρία Λαμπαδαρίδου-Πόθου δεν ξεγήιστρά σε εύκολους και καλοστρωμένους δρόμους. Με οργανωμένο τρόπο μάς οδηγεί στις δικές της ατραπούς σκέψης, πραγματικές και φαντασιακές, οι οποίες καταλήγουν στη δική της αλήθεια. Μιαν αλήθεια την οποία δεν



είναι όλοι άξιοι να γνωρίσουν, αλλά μόνον όσοι διαθέτουν το τρίτο μάτι, το αόρατο, αυτό ανάμεσα στα δυο μάτια του σώματος, τα φθαρτά.

Ο τόπος που επιλέγει για να στήσει το σκηνικό της είναι ένας αρχαιολογικός χώρος, τα ερείπια ενός αρχαίου ναού· ένας τόπος αρχαίας μυστηριακής λατρείας, τον οποίο εμπνεύστηκε προφανώς από το Ιερό των Καβείρων, που βρίσκεται στη Λήμνο, στο νησί από το οποίο κατάγεται, και μάλιστα πολύ κοντά στον Άγιο Αλέξανδρο, στην Ηφαιστία και στον Κότσινο, χώρους που κυραρχούν στα «βυζαντινά» της ιστορικά μυθιστορήματα: Μαρούλα, Δοξανιών, Νικηφόρος Φωκάς, Πήραν την Πόλη, πήραν την Άλπιστε και στην Έκτη Σφραγίδα συμπλέκονται η αρχαιότητα με το Βυζάντιο, σε σημείο ώστε η πρώτα του μυθιστορήματος να μην μπορεί να καταλήξει αν τα όσα μυστηριώδη της συμβαίνουν ανάγονται σε κάποια αρχαία ιέρεια, τη Χρυσοίδα (άλλη μια επιρ-

ροί από τη Λήμνο, στην οποία λιατρευόταν η θεά Χρύση), ή σε κάποια χριστιανή μοναχή, που τη «βαφτίζει» Μαρκιανή. Ο χώρος λιοπόν αυτός των αρχαίων μυστηρίων, ερειπωμένος σήμερα, κινδυνεύει από έναν αλαζόνα επιχειρηματία, ο οποίος τον έβαψε στο μάτι για να επενδύσει εκεί.

Το σκηνικό είναι γνωστό σε μας τους Έλληνες, αφού από τη γη μας ξεφυτρώνουν εκατοντάδες μνημεία, μια και ο ευπλογημένος αυτός τόπος αξιώθηκε χιλιάδων ετών ιστορίας. Δεκάδες είναι τα παραδείγματα ισοπέδωσης μνημείων στο βωμό της κερδοφόρας ανάπτυξης. Να θυμηθούμε τα πιο πρόσφατα: το προϊστορικό Ζαργάνι στα Σπάτα ισοπεδώθηκε και σκεπάστηκε από το νέο αεροδρόμιο, τα μνημεία της αρχαίας Αθήνας διαμελίστηκαν για χάρη του Μετρό, το Λύκειο του Αριστοτέλη στην Αθήνα εμποδίζει και ίσως θυσιαστεί για να παραχωρήσει τη θέση του σε

ένα Μουσείο, ο ναός της Άρτεμης στη Μύρινα της Λήμνου εκγήστηκε στην αυλή ενός ξενοδοχείου. Η πρωίδα του μυθιστορήματος, η Αδριανή Κυδά Καλία, είναι μια ανέμελη κοσμική κυρία, δίχως ιδιαίτερες ανησυχίες και ενδιαφέροντα, η οποία κάποια στιγμή γοντεύεται από ένα θρύπο που συνοδεύει τον τόπο. Από τότε η ζωή της αλλάζει και προσπαθεί απεγνωσμένα να τον σώσει, παρά το ότι ο επιχειρηματίας που έχει επενδύσει σ' αυτόν είναι ο σύζυγός της και ο εμπνευστής της αξιοποίησης, ο αρχιτέκτονας Ιάσων, είναι ο εραστής της.

Η πρωίδα αρχικά αμφιταπλαντεύεται ανάμεσα στον έρωτά της για τον Ιάσωνα και στην αγάπη της για τον τόπο και το θρύπο του, μα τελικά τα θέλει και τα δύο. Δικασμένη είναι η Αδριανή σε όλο το έργο, ένας δικασμός που μας οδηγεί ακριβώς στο υποσυνείδητο του σύγχρονου Έλληνα, ο οποίος πατάει με



Η Μαρία Λαμπαδαρίδου-Πόθου γράφει για το μυθιστόρημά της Ή' Έκτη Σφραγίδα

'Όσο και αν φανεί παράξενο, η Ή' Έκτη Σφραγίδα γεννήθηκε από κάποια όνειρα. Η πρώτη ιδέα. Το όνειρο λειτουργεί στο μυθιστόρημα ως μέσον καταβύθισης στα άγνωστα, αρχετυπικά, θα έλεγα, πεδία της ψυχής, που φέρουν το χάραγμα από την κοσμογονική μνήμη. Και όλα τα «υπέρλογα», τα υπερφυσικά φαινόμενα, που γίνονται σ' αυτό, αποτελούν μια διαλεκτική των συμβόλων της ψυχής. Γιατί η ψυχή εκφράζεται με σύμβολα.'

Γράφοντας την Ή' Έκτη Σφραγίδα, έμαθα πως αυτό που λέμε «θαύμα» ή μαγικό στοιχείο, υπερρεαλιστικό, δεν είναι παρά μια αναρχία της φύσης, που γίνεται για το συμφέρον της. Γι' αυτό και το στήριξα στο εδάφιο της Αποκάλυψης, που μιλά για την «αναρχία»

της κτίσης. Άλλωστε, σ' όλα μου τα μυθιστορήματα υπάρχει η μεταφυσική. Η γοητεία του ανεξήγητου. Γιατί εκείνο που μ' ενδιαφέρει είναι να μάθω πρώτα εγώ τι σημαίνει αυτό το μεταφυσικό όνειρο της ζωής μου, να μάθω πού με οδηγεί η εφημερότητά μου, σε ποιες υπαρξιακές αλήθειες. Προσωπικά, μ' ενδιαφέρουν τα μοναχικά πρόσωπα, που ενσαρκώνουν το πάθος των υπαρξιακών ερωτημάτων. Και ένα τέτοιο πρόσωπο είναι και η ηρωίδα μου —ή αυτό προσπάθησα να δώσω. Είναι μια «γοητευμένη» από το Μυστήριο που την άγγιξε.'

Κι ύστερα, το υπερρεαλιστικό στοιχείο ήθελα να το μετατοπίσω σ' έναν μικρό τόπο αρχαίας λατρείας, που τον συνδέω μ' ένα θρύλο. Ο θρύλος είναι η πλέον προσφιλής και ζώσα «ύλη» του μυστηρίου. Έτσι ο μικρός αυτός τόπος, λίγο πριν τον καταστρέψουν, θα δείχει το αίμα του, θα δείχει τα πέτρινα δάκρυά του, αλλά θα δείχει και την εκδίκησή του. Κι αυτό, σαν ιδέα, γεννήθηκε μέσα μου μια μέρα που βρέθηκα σ' ένα πολυτελές ξενοδοχείο και μπροστά μου, σε απόσταση δυο τριών μέτρων, ανάμεσα σε γεράνια και πλαστικές πολυθρόνες, ήταν τα ερείπια ενός αρχαίου ναού. Εκείνη τη στιγμή ευχήθηκα να μπορούσε ο μικρός αυτός τόπος, ο τόσο βάναυσα βιασμένος, να δείξει την οργή του.

Δεν μ' ενδιαφέρουν πια τα μυθιστορήματα των επίπεδων διαπροσωπικών σχέσεων. Στόχος μου είναι να δώσω τη ζωή μέσα από τις αθέατες διαστάσεις της. Να βρω τη σχέση που έχει η ψυχή με το αόρατο, αυτό που περιρρέει το ορατό, δίνοντας άλλες οπτικές και σημασίες στα πράγματα.

το ένα πόδι στη Δύση, τη μοντέρνα, την ορθολογική, και με το άλλο στην Ανατολή, τη μυστηριώδη, την άλογη και πλανεύτρα.

Τα πρόσωπα που περιβάλλουν την πρωίδα, επιλέγμενα προσεκτικά, υφαίνουν ένα σκηνικό, το οποίο συμπληρώνεται από τον κόσμο των ονείρων της συγγραφέως-πρωίδας. Διότι η Μ. Λαμπαδαρίδου-Πόθου θέλει την πρωίδα της να επηρεάζεται και να καθοδηγείται από τα όνειρά της και τελικά να οδηγείται στη συγγραφή ενός βιβλίου. Το ίδιο συνέβη και στην ίδια, όπως ομοιογεί στο εσώφυλό του βιβλίου, όπου γράφει: «Η Έκτη Σφραγίδα γεννήθηκε από κάποια όνειρα».

Ένα μυθιστόρημα που οδηγεί τη σκέψη σε νέους δρόμους, μη ορθολογικούς

Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ταύτιση της συγγραφέως με την πρωίδα της, όχι τόσο στα γεγονότα που εξιστορούνται στο μύθο (αν και ανικνεύονται και εκεί κάποια αυτοβιογραφικά στοιχεία), όσο κυρίως στις μεθόδους με τις οποίες αναζητούν και οι δύο την προσωπική τους αλήθεια και χτίζουν την κοσμοθεωρία τους.

Στο μυθιστόρημα σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η Μάρμη-Ειμαρμένη, η προσωποποίηση της μοίρας, η οποία ως τότε καθόριζε και κατεύθυνε τη ζωή της Αδριανής, και ο Λεύκιος, ο σιωπηλός καλόγυρος, ο οποίος πότε με τον λιτό του λόγο και πότε με την εύγηωτη σιωπή του την οδηγεί στο μονοπάτι της αλήθειας.

Η Αδριανή αγωνίζεται απεγνωσμένα να απαλλαγεί από τη Μάρμη –τη μοίρα– και το καταφέρνει, δίνοντάς μας έτσι την αισιόδοξη πλευρά της ιστορίας. Η Μ. Λαμπαδαρίδου-Πόθου πιστεύει ότι η μοίρα καθορίζει ως ένα σημείο τη ζωή και τα γεγονότα. Από κει κι έπειτα είναι στο χέρι του καθενός να την αλλάξει. Παράλληλα η Αδριανή αγωνίζεται να ανακαθύψει τη λίγη στο μυστήριο του τόπου. Όχι μέσω του ορθού λογισμού, δηλαδή μέσω της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά μέσω αρχαίων χρονισμών και κωδικοποιημένων μνημάτων, μέσω συμβόλων. Αρχικά αμφιβάλλει. Λέει: «Μα είναι δυνατόν οι νόμοι του κόσμου να είναι τόσο αβέβαιοι... τόσο ευάλωτοι... να

στηρίζονται στη δύναμη κάποιων πέξεων..., ας πούμε, κάποιων συμβόλων... και τι σημαίνει αυτό?»

Όμως η επιστήμη δεν μπορεί να δώσει απάντηση σε όσα συμβαίνουν στον τόπο. Οι ειδικοί, για να αποφύγουν την ταπείνωση, επινοούν έναν άγνωστο θανατηφόρο Ιό, τον οποίο ονομάζουν «Virus Mortis Incognitus», ένα εύρημα της συγγραφέως, η οποία μοιάζει να ειρωνεύεται την επιθυμία του σημερινού ανθρώπου να εξηγήσει τα πάντα με τον «ορθό λόγο».

Η πρωίδα λοιπόν καταφεύγει στα σύμβολα και τελικά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η λίγη είναι η γραφή. Μια γραφή αυτογνωσίας, που οδηγεί στον εσώτερο κόσμο, εκεί όπου βρίσκεται βυθισμένο το μεγαλύτερο μέρος της αλήθειας. Τελικά, η γραφή είναι η λίγη, η λίγη ρωσή για την πρωίδα Αδριανή Κυδά Καλία, αλλά και για την ίδια τη συγγραφέα. Η γραφή, όχι για να πουλιέται στις βιτρίνες, αλλά για να προσφέρεται σε κείνους τους ρομαντικούς, στους μοναχικούς, σε κείνους που αγάπησαν και είναι ευάλωτοι, που είναι έτοιμοι να θυσιαστούν.

Η Έκτη Σφραγίδα, τίτλος εμπνευσμένος από ένα στίχο της Αποκάλυψης, είναι ένα μυθιστόρημα που οδηγεί τη σκέψη σε νέους δρόμους, μη ορθολογικούς. Η λογική εξήγηση, η ερμηνεία που βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα δεν είναι πάντα εφικτή, σύμφωνα με τη Μ. Λαμπαδαρίδου-Πόθου. Όμως απαντήσεις υπάρχουν, αρκεί να το πιστέψει κανείς και να μη θέλει σώνει και καλά να τις ψηλαφίσει, ως άλλος Θωμάς.

Όταν η επιστήμη αδυνατεί να ερμηνεύσει και καταφεύγει στον «Virus Mortis Incognitus», η διαίσθηση και η πίστη μπορούν να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα. Ακόμα και όταν όλα δείκνουν χαμένα, η προσπάθεια πρέπει να συνεχίζεται, όσο ουτοπικός κι αν φαντάζει ο στόχος.

Η Αδριανή Κυδά Καλία, παλεύοντας να σώσει τον τόπο, κερδίζει τον εαυτό της. Μπορεί να μνη τα καταφέρνει τελικά, μπορεί οι προσπάθειές της να μη φέρνουν αποτέλεσμα, όμως ο τόπος την ανταμείβει. Της χαρίζει αυτό που ανέκαθεν επιθυμούσε: ένα παιδί. Αυτό που πάντα ποθούσε και η επιστήμη δεν είχε μπορέσει να της προσφέρει, της προσφέρεται ως δώρο από τον τόπο, ως αντίδωρο, θα λέγαμε, για την προσπάθεια που έκανε να τον σώσει.

Ίσως τελικά αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να δώσει η Μαρία Λαμπαδαρίδου-Πόθου με την Έκτη Σφραγίδα, ότι η προσφορά και η θυσία δίνουν νόημα στη ζωή και ότι, στην ουσία, χωρίς αυτά τα δύο ζωή δεν υπάρχει. □