

ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ

Άρεσία Καραϊσκάκη
24 Σεπτεμβρίου 1978
Ειδ. Μινόδευ, Αθ. 1978

Μιὰ περίπτωση μεταπολεμικής πεζογραφίας ποὺ ἀξίζει τὴν προσοχή, τὴν μελέτη καὶ τὴν ἀντικειμενικὴ ἀναγνώρισή της, σὰν προσφορᾶς: ἡ Μαρία Λαμπαδαρίδου. Μὲ τὴν ποίηση, μὲ τὸ θέατρο, μὲ τὸ μυθιστόρημα, δουλεύοντας καὶ τὰ τρία αὐτὰ λογοτεχνικὰ εἴδη σὲ μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ πρωτοποριακὲς (στὰ ὅρια τοῦ 1960) μορφές τους, σχημάτισε τὴν φυσιογνωμία της. Στάθηκε καὶ στέκεται σὲ μιὰ θέση ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ θεωρεῖται δικό της ἀπόχτημα. Τὸ ἔργο της, ἔχει ἀποσπάσει πολὺ εὔνοϊκὲς κρίσεις ἀπὸ πολλοὺς δικούς μας ἀρμόδιους κι ἀπὸ κάποιους Γάλλους εἰδικούς στὸ νεώτερο θέατρο, γιατὶ ἡ Μαρία Λαμπαδαρίδου σπούδασε ἔνα χρόνο στὸ Παρίσι μὲ ὑποτροφία τῆς Γαλλικῆς Κυβέρνησης, τὴν αἰσθητικὴ τοῦ θεάτρου. Γιὰ τὶς θεατρικές της δοκιμές, τὴν πεζογραφία της καὶ τὴν ποίησή της μίλησαν μὲ ἀπόλυτη παραδοχὴ δ. Δ. Χόρν, δ. Ἀλέξης Σολωμός, δ. Γ. Θεοτοκᾶς, δ. Τάσος Ἀθανασιάδης, δ. Τ. Παπατσώνης, δ. Γ. Θέμελης, δ. Ἀντώνης Σαμιαράκης, δ. Βάσος Βαρίκας καὶ δ. ὑποφαινόμενος. Τὸ μυθιστόρημά της «Τὸ μικρὸ κλουβί», στὰ 1966 βραβεύθηκε ἀπὸ τὴν 'Ομάδα τῶν 12. Θεατρικά της ἔργα δοκιμάστηκαν σὲ πανεπιστημιακὰ θέατρα τοῦ Παρισιοῦ καὶ στὴν Ἑλληνικὴ Σκηνὴ τοῦ Ἑθνικοῦ Θεάτρου καὶ «Ἡ Σχεδία», ἀπὸ τὸ Πειραιατικὸ Θέατρο τῆς Ριάλ-

δη. Κι όλα αύτά μέσα σε δέκα χρόνια, άν λογαριάσουμε πώς ή Μαρία Λαμπαδαρίδου έκαμε τὴν ἐμφάνισή της στὴ λογοτεχνία μας στὰ 1959 μὲ τὴν ποιητικὴ συλλογή της «Συναντήσεις».

Αύτὸ τὸ σύνολο τῆς λογοτεχνικῆς παραγωγῆς καὶ τῆς θεατρικῆς δράσης, εἶναι ἔνας ἀπολογισμὸς μᾶς πολὺ ίκανοποιητικῆς παρουσίας ποὺ κανεὶς δὲ θὰ μποροῦσε ἢ δὲ θὰ ἐπρεπε νὰ τῆς ἀμφισβήτησει τὰ κίνητρα μᾶς βαθύτερης καὶ ἐπιτακτικῆς ἀναγκαιότητας γιὰ ἔξαντλητικὴ ψυχικὴ αὐτογνωσία καὶ γιὰ ἔκφραση ποὺ λυτρώνει. Δίνουμε ξεχωριστὴ σημασία στὰ κίνητρα τῆς λογοτεχνικῆς δημιουργίας, ἀν καὶ θὰ ἐπρεπε νὰ ὑποθέσουμε πώς εἶναι κοινὰ σὲ δλους τοὺς γνήσιους δημιουργούς. Ωστόσο, τὰ κίνητρα αύτὰ στὴν περίπτωση τῆς Λαμπαδαρίδου, ἔχουν κάτι ποὺ μᾶς κάνει νὰ τὰ προσέχουμε περισσότερο. Γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε μιὰ πολὺ κοινὴ ἔκφραση — κάποτε μᾶς χρειάζονται κι αὐτὲς — δὲν ἔχουμε διαβάσει κείμενό της, στίχο ἢ πρόζα, θέατρο ἢ ἀφήγημα, πού, ἄσχετα ἀπὸ τὴν ἐκάστοτε ἀξία του, νὰ μὴ στάζει, πότε λίγο, πότε περισσότερο, κάποτε ὑπεράφθονα, «αἴμα, δάκρυ καὶ ίδρωτα». Παραδείγματος χάρη, ἡ ἡρωΐδα στὸ μυθιστόρημά της «Γκρίζα Πολιτεία» (1971) ποὺ εἶναι καὶ τὸ καλύτερό της, ἡ ἀνώνυμη ἡρωΐδα της, καὶ μεταφορικὰ καὶ στὴν πραγματικότητα, εἶναι ἀδιάκοπα ίδρωμένη, κυρίως ἀπὸ τὴν ψυχικὴ ἀγωνία ποὺ τὴ βασανίζει. Διαβάζοντας τὰ κείμενά της, θὰ ἔλεγε κανεὶς πώς γράφει ἐπώδυνα, πώς «σφάζεται γράφοντας», γιὰ νὰ χαρεῖ τὸν ἑαυτό της κατακομματιασμένο μὰ καὶ μετουσιωμένο σὲ φράσεις καὶ σὲ λέξεις φορτωμένες ἀπὸ ψυχικότητα περιδινούμενη γύρω ἀπὸ τὸν ἄπιαστο πυρήνα της.

Στὶς «Λέξεις» τοῦ Σάρτρ, ἀς ποῦμε, ποὺ ἡ φιλοσοφία του καὶ τὸ ἔργο του, τὴν ἔχουν βαθειὰ σημαδέψει, ὅπως τὴν ἔχουν μεθύσει ὁ Μπέκετ, ὁ Ἰονέσκο, ὁ Ζάν Ζενέ, ὁ Ἀραμπάλ, ὁ Καμύ, καὶ μὲ δυὸ λόγια, οἱ κορυφαῖοι τῆς λογοτεχνίας τοῦ ἀγωνιακὰ παράλογου, ποὺ πρῶτος καὶ ἀσύγκριτος τὸ πραγματοποίησε ὁ Κάφκα — αὐτὸ τὸ «πρότυπο γιὰ μίμηση». Ο Κάφκα παρακίνησε τὴ Λαμπαδαρίδου νὰ ἐπαναλάβει τὴ «Δίκη» καὶ τὶς «Μεταμορφώσεις» του, σὲ μιὰ φασματική τους φω-

τογράφιοη, στὸ δεύτερο μυθιστόρημά της «Χάρτινα Πρόσωπα» (1968), ἔξαίρετο σὰν ύποδειγμα ἀναδημουργικῆς μίμησης, ἀναγκαῖο γιὰ τὴν ἴδια, ἀλλὰ σχεδὸν περιπτὸ γιὰ τὴ λογοτεχνία. Όστόσο, φαίνεται πῶς ἔπρεπε νὰ περάσει κι ἀπ' αὐτὴ τὴ φρίκτὴ καὶ σκληρὴ ἐμπειρία τῆς «καφκικῆς γοητείας» (μιᾶς γοητείας ἀνάμικτης μὲ ἐφιάλτες) ὅπως θὰ πρέπει κανεὶς νὰ περάσει ἀπὸ κάποιο κύκλῳ κόλασης γιὰ νὰ μπεῖ στὸ καθαρτήριο. Κι ἀν δὲν ἔφτασε ἀκόμη στὸ καθαρτήριο, μὲ τὴ βοήθεια, καὶ συχνά, τὴν καταθλιπτικὴ πίεση ὅλων τῶν παραπάνω συγγραφέων, κατόρθωσε νὰ μᾶς δώσει γνήσιες καὶ ἀνατριχιαστικὲς σελίδες ἀπὸ τὴ δική της, τὴν ἀπόλυτα προσωπικὴ «κόλαση - παράδεισο», στὴ «Γκρίζα Πολιτεία».

Κι δημως, αὐτὴ ἡ τόσο ὑπεύθυνα προσωπικὴ λογοτεχνικὴ πορεία, δὲν ἔφτασε ἀκόμη γιὰ νὰ ἔξασφαλίσει στὴ Λαμπαδαρίδου, τὴν ἀνάλογη ἐπιτυχία, ποὺ τὴν ἐπιβάλλει, γιὰ μᾶς, ἡ ποιότητα τοῦ ἔργου της, τὰ πυρετικά του κίνητρα, ἡ ἰδιόρρυθμη περίπτωσή της, καὶ ἰδίως τὸ ἀπόλυτα οὐσιαστικὸ ὕφος της. Εἴπαμε πῶς γράφει «μὲ ίδρωτα, δάκρυα καὶ αἷμα». Αὐτὰ τὰ «ρευστά», διαποτίζουν τὴ γραφή της καὶ τῆς δίνουν μιὰ ψυχικὴ καὶ ἐκφραστικὴ ἀμεσότητα, ποὺ αὐτὴ καὶ μόνο τῆς ἔξασφαλίζει ἔναν πρωτεύοντα λογοτεχνικὸ τίτλο. Τόσο τὴν ἀπασχολεῖ ἡ οὐσία, καθὼς ἀνασκάπτει τὸν ἐσώτερο ἐαυτό της γιὰ νὰ συλλάβει τὰ συστατικά του στοιχεῖα — στοιχεῖα ἀπώτατης παιδικῆς μνήμης συνδυασμένα μὲ τὴ μόνη δυνατότητα τοῦ νὰ συνειδητοποιεῖ κανεὶς μιὰ εὔτυχία, τὴ μόνη — ὥστε ὅταν γράφει, εἶναι σὰ νὰ ἀνασέρνει ἀπὸ μέσα της ἔνα σωρὸ «κτερίσματα τάφων» δηλαδὴ πράγματα οὐσιαστικὰ καὶ ὅχι διακοσμητικά. Ἐτοι σπάνια χρησιμοποιεῖ ἐπίθετα, καὶ μάλιστα ἀταίριαστα ἡ φουσκωμένα, — καὶ ξέρουμε πόσο δύσκολο εἶναι νὰ προσδιορίσει κανεὶς μιὰ δροιαδήποτε οὐσία χωρὶς ἐπίθετα. Ο σωστὸς λόγος, εἶναι ἔμφυτος μέσα της. Γι' αὐτό, καὶ τὸ γράψιμό της σὲ «πιάνει». Κι ἀν ἀγωνιαῖ ἀδιάκοπα, εἶναι γιατὶ ἀγωνίζεται μὲ ἡρωϊσμὸ νὰ συνταιριάσει δυὸ ἀντίθετα «ἀκραίες» καταστάσεις ψυχῆς, ποὺ σχεδὸν εἶναι ἀδύνατο νὰ συνταιριαστοῦν: τὶς ἀνακλήσεις στὴ συνείδηση τῆς εὔτυχίας τῶν παιδικῶν χρόνων μὲ τὴν ἐπέμβαση μιᾶς μνήμης ποὺ τὴν

κρατεῖ διαρκῶς οὲ πυρετικὴ λειτουργία (ένα εἶδος «άντι-φακιρισμοῦ», σὰ νὰ χοροπηδάτι ἐπάνω σὲ ἀναμμένα κάρβουνα) καὶ τὴ συνειδητοποίηση τῆς ἡδονῆς ἢ τῆς χαρᾶς ποὺ τῆς δίνει κάθε στιγμὴ τοῦ παρόντος της. "Ετοι, βυθίζεται οὲ ἀδιέξοδες ψυχολογικὲς καταστάσεις, ποὺ σχεδὸν τῆς ὑπνωθασίουν τὴ συνείδηση. Καὶ τότε, γρόφει σὲ κατάσταση ὑπνοβασίας, οὲ ψυχικὸ καὶ διανοητικὸ βρασμὸ δυστυχισμένης καὶ ἡδονιομένης, μαζύ, Πυθίας.

"Ετοι γράφτηκε τὸ μυθιστόρημα «Γκρίζα Πολιτεία», ἔνα ἀπὸ τὰ πιὸ πρωτότυπα τῆς νεώτερης πεζογραφίας μας, πρῶτα γιὰ τὰ ὅσα εἴπαμε, προοθέτοντας πὼς ὅλ' αὐτὰ καταλήγουν σ' ἔναν χορὸ ἔρωτα καὶ θανάτου, ἀρρώστιας καὶ ὑγείας, τρέλας καὶ δίψας γιὰ ἐκμηδένιση ποὺ τὴν ἀκολουθεῖ ἀμέσως λυσσαλέα δίψα ζωῆς». Κι ἔπειτα, γιὰ τὴν ἀπόλυτη σχεδόν, καὶ τὴν γι' αὐτὸ ἐκπληκτικὴ «έλλειπτικότητα γραφῆς», ποὺ κάνει τὴ δράση καὶ τὴν ἔξελιξη τοῦ ὑποτυπώδους μύθου πολὺ περισσότερο αἰσθητὴ μέσα ἀπὸ τὴ νόηση παρὰ ἀπὸ τὴν ἔκθεση τῶν γεγονότων. Ἡ σύγχρονη πεζογραφία μας, ἀπὸ ὅσο μπορῶ νὰ ξέρω, δὲν μᾶς ἔχει δῶσει παρόμοιο ὑπόδειγμα ἐλλειπτικότητας στὸ ὑφος. Περιγραφὲς δυὸ καὶ τριῶν σελίδων — τόσες θὰ χρειάζοταν σὲ ἀνάλογα κεφάλαια ἢ ἐπειοόδια ἄλλοι πεζογράφοι μας — ἀντικατασταίνονται μὲ δυὸ-τρεῖς ὑποβλητικώτατες φραστικὲς πινελιές.

Καὶ νὰ λογαριάσει κανεὶς πῶς πλαίσιο καὶ ὑλικὸ αὐτοῦ τοῦ μυθιστορήματος εἶναι τὸ σύγχρονο Παρίσι, καὶ ἴδιας τὸ Παρίσι τοῦ '68, τὸ ἀνάστατο καὶ τὸ τρικυμισμένο ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση τῶν φοιτητῶν. Αὐτὴ εἶναι ἡ γκρίζα πολιτεία ποὺ ντύνει τοὺς ψυχικοὺς παραδαρμοὺς τῆς ἡρωΐδας μὲ τὰ σκοῦρα παλιά της θανατερὰ χρώματα καὶ τὶς γδαρμένες παμπάλαιες προσόψεις τῶν σπιτιῶν της, μὲ τὰ μαῦρα «παβὲ» τῶν δρόμων της, μὲ τὰ ἐρωτικὰ καὶ φοιτητικά της πεζοδρόμια καὶ τὰ ξεφτισμένα ξενοδοχεῖα ποὺ δημιοῦν νὰ στεγάσουν πύρινες καὶ παθιασμένες ὥς τὴν νοσηρότητα ἀγάπες ἢ καὶ μακρόσυρτες ἀναπολήσεις νεκρῶν αἰώνων ζωῆς — ἔτοι νοιώθει τὶς στιγμὲς ποὺ πέρασαν μὰ γενικὰ τὸ χρόνο ἡ Λαμπαδαρίδου — μέσα στὴ μαύρη καὶ βροχερὴ παριζιάνικη νύχτα.

‘Η ἀνακάλυψη καὶ ἡ βίωση μιᾶς μεγάλης πόλης σὰν τὸ Παρίσι, στάθηκε γιὰ τοὺς παλαιότερους “Ελληνες λογοτέχνες καὶ λογίους, ἀκόμα καὶ τοὺς ξεχωριστοὺς δημοσιογράφους — Κ. ’Αθανατος, Γ. Φτέρης, Ζ. Παπαντωνίου, Μιλ. Μαλακάσης, Σπ. Μελᾶς — κάτι τὸ ξεχωριστό, κάτι τὸ μοναδικό. Γι’ αὐτούς, ὡς τὸ δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, καὶ κάμποσα χρόνια μετὰ τὸ τέλος του, τὸ Παρίσι ήταν ὅτι ἡ ’Αθήνα τοῦ Περικλῆ γιὰ τοὺς ξένους ἐπισκέπτες της. Μιὰ ἀποκάλυψη, ἔνα θάμπωμα, ἔνας «έρωτας τῶν πραγμάτων». ‘Η εὐαισθησία ὅμως καὶ ἡ καλλιέργεια τῶν μεταπολεμικῶν γενεῶν, ἀκόμα καὶ μορφωμένων ἀνθρώπων, δὲν ἀγγίχτηκε ἀπὸ τὸ Παρίσι. ’Εξαίρεση, ἡ Μαρία Λαμπαδαρίδου. Τὸ βύζαντις ὅπως τὸ σφουγγάρι πίνει τὸ νερό, ἀλλὰ στὸ μυθιστόρημά της, καθὼς χρησιμοποιεῖ τὴν ἐλλειπτικὴ γραφὴ μὲ τόση τέχνη κι ἔτοι ὅπως εἶναι ἀποροφημένη ἀπὸ τὸ ἀτομικό της ὑπαρξιακὸ πρόβλημα, δίνει τὸ Παρίσι μὲ πολὺ σωστὲς ἀλλὰ καὶ ἐντυπωσιακὲς πινελιές — μὰ σὰ νὰ τὸ βλέπει διαλειπτικά, μέσα ἀπὸ στιγμαῖς ἀνανήψεις ἐνὸς ποὺ παραληρεῖ ἀπὸ ὑψηλὸ πυρετὸ ἥ ποὺ ἔχει πέσει σὲ ψυχασθενικὸ — ἀν ὑπάρχει — κῶμμα. ’Αλλὰ τί «ἀνανήψεις λυγκὸς» εἶναι αὐτές! Στὶς διαλειπτικὲς αὐτὲς στιγμές, μὲ μάτι ὀξύτατο καὶ μὲ ἀκονισμένες αἰσθήσεις, ἀρπάζει καὶ καθηλώνει ἀνάμεσα στοὺς πάντα μισοαρχινισμένους καὶ μισοτελειωμένους καὶ μονολεκτικοὺς σχεδὸν διαλόγους (ἐλλειπτικοὺς κι αὐτοὺς) κύριες στιγμές, κλασσικὲς στιγμὲς ἀπὸ τὴν εἰκόνα, τὴν ζωὴν καὶ τὴν σαγηνευτικὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ Παρισιοῦ, ποὺ ἀν τὶς ἀθροίσουμε θὰ ἔχουμε ἀναστηλωμένη τὴν πιὸ τραγουδημένη (μαζὶ μὲ τὴν Ρώμη) πόλη τοῦ νεώτερου κόσμου. “Ολο αὐτὸ τὸ τόσο ἐσωτερικὸ μὰ καὶ τὸ τόσο στατικὸ ἀπὸ ἐξωτερικὴ ἄποψη συνεπτυγμένο μυθιστόρημα, συνοψίζεται στὰ ἔξης :

Μιὰ νέα ἐλληνίδα ζωγράφος, πηγαίνει στὸ Παρίσι γιὰ νὰ τῆς διαγνώσει ἡ σύγχρονη τεχνοκρατούμενη ἰατρικὴ, ἀπὸ τί πάσχει. Πιστεύει πὼς εἶναι θανάσιμα ἄρρωστη καὶ περιμένει μὲ ἀγωνία ἀπὸ τὸ γιατρό, τὴν βεβαίωση πόσος καιρὸς ἀκόμα τῆς μέλλεται νὰ ζήσει. ”Εχει ἀφήσει στὴν ’Αθήνα ἔναν «ἀγαπημένο», ποὺ τόσο τὴν τυρρανεῖ ἡ μνήμη της ἡ μοιρα-

σμένη στὸ χτὲς καὶ στὸ σήμερα, ὥστε τὸν καλεῖ καὶ τὴ συναντᾶ στὸ Παρίσι. Ζεῖ μαζί του τὸν ἀπόλυτο ἔρωτα, περιπλεγμένο μὲ τὶς ἀγωνίες τῆς ἀρρώστιας, τῆς ἄρρωστης μνήμης, τοὺς ἀγχώδεις στομασμοὺς γιὰ τὸν Χρόνο καὶ τὸν Θάνατο, καὶ τὴ γοητευτικὴ καλλιτεχνικὴ ἀτμόσφαιρα τοῦ μεταπολεμικοῦ Παρισιοῦ, μὲ τοὺς ζωγράφους, τοὺς εἰδικοὺς τοῦ κινηματογράφου, τοῦ εὔκολου ἔρωτα καὶ τοῦ ἀλκοόλ. Σύγχρονα, τὴν κατατρύχουν φοβίες πῶς ἡ διάγνωση ποὺ τῆς ἐτοιμάζει ὁ γιατρός, χρησιμοποιῶντας τὰ πιὸ σύγχρονα ἡλεκτρονικὰ μηχανήματα «ἀναλύσεων», θὰ τὴν «ἀλλοτριώσει» ἀπὸ τὴν ἴδια της τὴν ὑπαρξη, θὰ τὴ μετατρέψει οὲ στοιχεῖα χημικῶν ἐνώσεων.

Κοντὰ λοιπὸν στὰ ἄλλα ὑπαρξιακὰ θέματα τῆς μοναξιᾶς, τοῦ ἀνεποκοινώνητου, τοῦ ὑποσυνείδητου, τῆς μνήμης, τοῦ χρόνου, τοῦ θανάτου, ἔχουμε καὶ τὸ ἐπίκαιρο θέμα τῆς «ἀλλοτριώσης» ποὺ ἀν καὶ κατάντησε πιὰ κοινοτυπία, στὴν ἀρχὴ ἦταν παρθένο. Κι ἔπειτα, ἡ Λαμπαδαρίδου, τὸ χειρίζεται μὲ μιὰ ζωντανὴ ἀτομικὴ ἐκδοχή, ποὺ τῆς προσθέτει καὶ τὴν ἀλληγορία μιᾶς πραγματικῆς, δῆθεν, «ἀπαλλοτριώσης» μιᾶς ἰδιοκτησίας της στὴν Ἑλλάδα. Αὐτὴ ἡ «ἐπέκταση», εἶναι κάπως «ἐμβόλιμη», ταυτίζεται ὅμως μὲ τὴν ἀδιάκοπη νοοταλγία τῶν πρώτων χρόνων, μὲ «τὸ χαμόγελο τῆς μητέρας στὰ εἰκονίσματα». Ἡ «ὑπαρξιακὰ ψυχασμενὴς» ἡρωΐδα μας, στέλνει πίσω μὲ τρόπο τὸν ἀγαπημένο της, μήπως καὶ ἡ «πολλὴ ἀγάπη» ξεφτίσει τὴν εύτυχία τους, καὶ μέσα στὴν αἰώνια παραζάλη της δίνεται ἀσύνειδα σ' ἔναν σκηνοθέτη ποὺ τὴν εἶχε πολὺ βοηθήσει ὥς τὸ σημεῖο νὰ πάρει καὶ ἔνα βραβεῖο γιὰ τὰ σχέδιά της.

“Ολ’ αὐτὰ ὅμως ποὺ θὰ γέμιζαν ἔνα δύκωδες μυθιστόρημα, συμβαίνουν σὰ στὸ περιθώριο καὶ τῆς ζωῆς γενικά, μὰ καὶ τῆς ἀτομικῆς ζωῆς της. Τὸ κύριο βάρος τῆς «Γκρίζας Πολιτείας», θὰ τὸ ἐντοπίσουμε σ’ ἔναν ἀπόλυτα ἀτομικὸ ψυχισμὸ ποὺ ἔνώνει τὴν ἐρωτικὴ ζωὴ μὲ τὸν πόνο καὶ τὸν θάνατο. “Ἐνας ψυχαναλυτής, πιθανὸ νὰ μᾶς βεβαίωνε ὅτι ἔχουμε νὰ κάνουμε μ’ ἔνα ὑποδειγματικὸ πεζογράφημα ἀπόλυτου μαζωχισμοῦ μὲ ἐπίκεντρο τὸν ἔρωτα. ”Ετοι, τὰ ποικίλα θέμιατα καὶ τὰ ἐπάλληλα ὑπαρξιακὰ στρώματα τῆς «Γκρίζας Πολιτείας»

— μὰ καὶ τῶν δυὸς προηγούμενων μυθιστορημάτων τῆς — ουνδυασμένα μὲ τὶς ἔντονες ἐπιδράσεις ποὺ δέχτηκε ἀπὸ τὴν ὅλη διανόηση καὶ λογοτεχνία τοῦ γαλλικοῦ ὑπαρξισμοῦ, τοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ «θεάτρου τοῦ παράλογου» καὶ τοῦ Κάφκα, μᾶς κάνουν νὰ βλέπουμε τὴν Λαμπαδαρίδου τοποθετημένη στὴν πρωτοποριακὴ πτέρυγα τῆς Ἑλληνικῆς ὑπαρξιακῆς λογοτεχνίας. Μὰ τὸ ἴδιότυπο εἶναι τοῦτο : σ' αὐτὴ τὴν πρωτοποριακὴ πτέρυγα ἡ Λαμπαδαρίδου στέκεται σὲ κάποιο σημεῖο ἀπόκεντρο, σὰν ξεμοναχιασμένη, σὰν παραμεριομένη .”Αν καὶ εἶναι προικιομένη μὲ τόσα ἀξιοποιημένα ἀπὸ τὸ μόχθο τῆς συγγραφικὰ στοιχεῖα προβολῆς καὶ ἐπιτυχίας, δὲν εἶναι μέσα στὴ βιτρίνα.

“Υστερ’ ἀπ’ αὐτὴ τὴν τοποθέτηση ἢ τὴ διευκρίνιση, νομίζω πῶς μποροῦμε πιὰ ν’ ἀπαντήσουμε στὸ «γιατὶ δὲν εἶναι μέσα στὴ βιτρίνα». ”Αλλωστε, αὐτὸ τὸ ἐρώτημα εἶναι καὶ ἡ βάση αὐτῶν τῶν σχολιαστικῶν σελίδων. ‘Ο ἀπόλυτος ψυχαναλυτικὸς ὑποκειμενισμός, ὁ ἄκρατος ἀτομικισμός, ἡ ἀδιάκοπη αὐτοέρευνα τοῦ ἐσωτερικοῦ μας μηχανισμοῦ ποὺ φτάνει ὧς τὴν ἀλιφιοθήτηση τῆς ὑπαρξῆς τοῦ ἀντικειμενικοῦ κόσμου καὶ τὴν ἀντικατάστασή του ἀπὸ μιὰ διαρκῆ ἐφιαλτικὴ «παραίσθηση» καὶ τῆς ἐσωτερικῆς καὶ τῆς ἐξωτερικῆς πραγματικότητας, ἡ ἐπίκληση τοῦ θανάτου σὰν τῆς μόνης πραγματικότητας, μὲ δόσο ταλέντο κι’ ἀν ἔξυπηρετοῦνται δὲν ἐπαρκοῦν πιὰ γιὰ νὰ τοποθετηθεῖ ἔνας συγγραφέας στὸ κέντρο τῶν συγκεκριμένων καὶ συλλογικῶν ἐνδιαφερόντων τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου στὸ κέντρο τῶν συγχρόνων κοινωνιῶν καὶ πολιτειῶν μὲ ὅλα τους τὰ πολύπλοκα καὶ ἀγκαθερὰ προβλήματα. Καὶ ἔτοι σὰν δέκτης συμπυκνωτικὸς μὲ τὰ ἔργα του νὰ ἀποδώσει στὸ πολλαπλάσιο ὅσα δέχεται, νὰ προσελκύσει μαγνητικὰ δλεῖς τὶς κατηγορίες τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ. Αὔτοὶ οἱ ἀπόλυτα ὑποκειμενικὸι καὶ ἐσωστρεφικὸι συγγραφεῖς, ἀποτείνονται πάντα σ’ ἔνα περιορισμένο κοινό. Σ’ ἔνα κοινὸ ποὺ θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ ὅμοια μ’ αὐτοὺς ἄτομα καὶ στὴν εἰδικὴ πνευματικὴ καλλιέργεια (τὴν ὑπαρξιακὴν) καὶ στὰ ἀτομικά τους ψυχικὰ προβλήματα. Αὔτοὶ οἱ συγγραφεῖς, ποὺ ἀνάμεοά τους βλέπουμε καὶ τὴν Λαμπαδαρίδου, μὲ ὅλο τους τὸν πρω-

τοποριακὸ ἔξοπλισμὸ καὶ ἐκσυγχρονισμὸ, ἔξακολουθοῦν νὰ μοιάζουν μὲ παράξενες ἔξοχικὲς βίλες, σὰν ἀκατοίκητες, ἀν καὶ εἶναι χτισμένες στὸ ρυθμὸ τῆς μοντέρνας ἀρχιτεκτονικῆς.

Τί ἄδικο, καὶ κατὰ συνέπεια «τί παράλογο» (γιατὶ καὶ τὸ «παράλογο», εἶναι μιὰ μορφὴ τῆς ἀδικίας) θὰ ἔλεγε καὶ ἡ ἴδια ἡ Λαμπαδαρίδου, ποὺ ὅμως φοίτησε καὶ φοιτᾶ στὸ «παράλογο». Φαίνεται πῶς δὲν τῆς εἶναι εὔκολο νὰ ἀποκολληθεῖ ἀπὸ τὶς πρῶτες ὑπαρξιακὲς καταβολές της ἡ νὰ μεταμορφωθεῖ καὶ νὰ ἀνεξαρτητοποιηθεῖ μέσα σ' αὐτές. "Ετοι μέσα στὴ σχετικὰ κομιοπολιτικὴ ἀτήμοσφαιρα τῆς «Γκρίζας Πολιτείας», δὲν μπόρεσε νὰ σκοτώσει τὴ δεσμευτικὴ ἀνάμνηση τῆς ἐπαρχίας, τὴ μοναξιά της καὶ μαζὶ τὴ γοητεία της, ποὺ τὴν παράστησε ἐκφραστικὰ στὴν πρώτη συλλογή της. Σὲ πολλὰ σημεῖα τῆς «Γκρίζας Πολιτείας», ζοῦμε ἔντονα τὴν ἀνάμνηση καὶ τὴ νοσταλγία τῆς Ἑλλάδας, καὶ μάλιστα τῆς νησιωτικῆς, ποὺ εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς εὐδαιμονίες τὶς βιωμένες δύμως μόνο μέσα στὴ μνήμη της. Πρόκειται γιὰ τὴν τυπικὴ ψυχολογία τοῦ "Ἑλληνα ποὺ ὅταν βρεθεῖ σὲ ξένες χῶρες ἔστω καὶ σὰν ὀλιγοήμερος τουρίστας, ἀπὸ τὴν τρίτη κι' ὅλας μέρα ἀρχίζει νὰ νοσταλγεῖ τὴν «πατρίδα» καὶ πρὸ παντὸς «τὸ σπιτάκι» του. Ωστόσο, στὴ «Γκρίζα Πολιτεία», αὐτὴ ἡ τόσο χαρακτηριστικὰ «ρωμαϊκὴ νοσταλγία», πέρνει μιὰ πολὺ λεπτὴ καὶ σὰν ἀέρινη λυρικὴ προέκταση. Κι' ἔτοι τὸ «γαλάζιο Αἴγαο», προβάλλεται, ἀντιοτικτικά, σὰν ἀντίδοτο τοῦ ὑποβλητικοῦ μολαταῦτα «παρισινοῦ γκρίζου», ποὺ ἡ αὐτοαναλυόμενη ἡρωΐδα, τὸ πίνει ἀπολαυστικὰ μὰ καὶ μὲ τρόμο, σὰ δηλητηριῶδες ποτὸ ποὺ ἐνισχύει τὸ διανοητικὸ καὶ ὑπαρξιακὸ της παρασάλεμα. Αὐτὴ ἡ ἀφοσίωση στὸ «πάτριο ἔδαφος», ἡ τόσο παραστατικὰ ἐκφρασμένη ἀπώθηση τῶν τεχνοκρατικῶν ὀργάνων ποὺ ἀπειλοῦν νὰ καταργήσουν τὴν ἀνθρώπινη αὐτονομία μας καὶ τὴν ἐλευθερία νὰ πιστεύουμε πῶς εἴμαστε ὡς πι θέλουμε νὰ εἴμαστε, κάποια ἀκαριαία ζωγραφίσματα καὶ σκιτσαρίσματα παρισινῶν περιβαλλόντων καὶ «μοντέρνων τύπων» ποὺ ἀνακατεύτηκαν, ἔστω καὶ περιθωριακά, στὸ διάβα ἀπὸ τὸ Παρίσιο αὐτῆς τῆς «ἔκτακτης» καὶ σὰν ὑπνωτισμένης εύαισθησίας» ποὺ εἶναι ἡ ἡρωΐδα, καθὼς καὶ ἡ ἔξαίρετη ἐλλειπτικὴ γραφή, μᾶς κάνουν νὰ πιστεύ-

συμε πώς άν ή Λαμπαδαρίδου μπορέσει μιὰ μέρα νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ σημερινό της κέλυφος, ποὺ δμως εἶναι τὸ κρυστάλλωμα μιᾶς όλόκληρης ζωῆς, ὥσως νὰ μᾶς δώσει τὸ πεζογράφημα ποὺ ἐπιθυμοῦμε, ἢ, ποὺ τὸ ἀπαιτοῦν οί καιροί.

Μὰ καὶ πάλι, ἔνας συγγραφέας δὲν εἶναι καθόλου ὑποχρεωμένος νὰ πραγματοποιεῖ τὶς λογοτεχνικὲς ἐπιθυμίες ἢ προσδοκίες τῶν ἄλλων. 'Οπωσδήποτε, κι' ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται νὰ μείνει ή Λαμπαδαρίδου ἢ καὶ νὰ συνεχίσει μὲ τὸν ὕδιο τρόπο τὸ ἔργο της, ἔχει ἔξασφαλισμένη τὴν θέση της στὴ μεταπολεμική μας πεζογραφία. Αύτὴ τὴν θέση προσπαθήσαμε νὰ προσδιορίσουμε, χωρὶς νὰ εἴμαστε βέβαιοι ἀν τὸ κατορθώσαμε, ἀν δηλαδὴ βρισκόμαστε μέσα στὴ λεγόμενη «κριτικὴ ἀλήθεια». Μὰ τάχα, ὑπάρχει μιὰ καὶ ἀναλλοίωτη γιὰ πάντα, αὐτὴ ή «κριτικὴ ἀλήθεια», ἢ αὐτὸ ποὺ λέμε κριτική, εἶναι μιὰ πνευματικὴ περιοχὴ ποὺ ἀδιάκοπα σειέται καὶ ταλαντεύεται ἀπὸ σεισμοὺς ποὺ κάθε τόσο προκαλοῦν οἱ ἐναλλαγὲς καὶ οἱ ἀδιάκοπες μεταθέσεις καὶ τροποποιήσεις τῶν λεγόμενων «κριτηρίων»; Διστάζουμε νὰ ποῦμε ναί· διστάζουμε νὰ ποῦμε δχι. "Ας μείνουμε λοιπὸν ἡδονικὰ αἰώρούμενοι μέσα στὸ κενὸν ἢ μέσα στὸ «ἀπροσδιόριστο» ποὺ μόνιμα χαρακτηρίζει τὴν πεζογραφία, τὴν ποίηση καὶ τὸ θέατρο τῆς Μαρίας Λαμπαρίδου. Καὶ πρὸ παντός, αὐτὴ τὴν τόσο ἐναγώνια «Γκρίζα Πολιτεία».

"Οταν στὰ 1960 δημοσίεψε τὸ πρῶτο της μυθιστόρημα, «Τὸ θραμα τοῦ Ἀλέξη Φερά», τῆς ἀφιερώσαμε μιὰ ἐπιφυλλίδα στὴν «Καθημερινὴ» τῆς 7.3.1961. Τώρα ποὺ τὴν ξαναδιαβάσαμε, εἴδαμε πώς εἶχαμε ἐπισημάνει μερικὰ ἀπὸ τὰ βασικὰ στοιχεῖα αὐτῆς τῆς πεζογραφίας, ποὺ σιγὰ - σιγὰ πῆρε τὴν ἔξέλιξη ποὺ πιστοποιήσαμε. Βρίσκουμε λοιπὸν πώς μποροῦμε νὰ τὴν παραθέσουμε ἐδῶ, ἔστω κι' ἀν αὐτὴ ἡ παράθεση πέρνει τὸ σχῆμα τοῦ πρωθύστερου. "Αλλωτε, στὴ διάρκεια τῆς κριτικῆς μας ζωῆς δὲν εἶναι οὕτε μιὰ οὕτε δυὸ φορὲς ποὺ ἔτυχε νὰ βρεθοῦμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐμφάνισής του στὸ πλάϊ ἐνὸς νέου συγγραφέα, ποιητὴ ἢ πεζογράφου. Τώρα, ποιὸς εἶχε περισσότερο τὴν ἀνάγκη τοῦ ἄλλου, ὁ δημιουργὸς ἢ ὁ κριτικός, ἃς μᾶς τὸ πεῖ ὅποιος ἀσχο-

λείται μέ τή λύση τῶν σκοτεινῶν ψυχολογικῶν προβλημάτων τῆς πνευματικῆς ζωῆς.

• *A θίρα 24 Ιανουαρίου 1968*

B'.

«Τὸ δραμα τοῦ Ἀλέξη Φερᾶ»

Τὸ πρῶτο πεζογράφημα μιᾶς ποιήτριας, «Τ’ δραμα τοῦ Ἀλέξη Φερᾶ», ἔνα εῖδος σύντομου ρομάντσου πλεγμένου σφιχτὰ γύρω ἀπὸ ἔναν πνευματικὸ σκελετό. Μᾶς εἶχε εὐχάριστα ξαφνιάσει ἡ Λαμπαδαρίδου μὲ τὴν ποιητική της συλλογὴ «Συναντήσεις», γιὰ τὴν ὁποία εἴχαμε ἀναλυτικὰ ἀσχοληθῆ ἀπὸ τὶς στῆλες αὐτὲς ὅταν κυκλοφόρησε στὰ 1959. Ἀπὸ τότε, ἡ Λαμπαδαρίδου δὲν ἔμεινε ἀργή. Ἐγραψε πολλὰ ποιήματα, δημοσίεψε ἀρκετὰ σὲ περιοδικά, ἐτοίμασε μελέτες καὶ τύπωσε τὸ «Οραμα τοῦ Ἀλέξη Φερᾶ». Μιὰ τέτοια δραστηριότητα δείχνει πῶς ἡ λαχτάρα της γιὰ λογοτεχνικὴ δημιουργία δὲν εἶναι ξώπετοη ἢ παροδικὴ — ὅπως συμβαίνει σὲ τόσες ἄλλες περιπτώσεις, ἀκόμα κι’ εύτυχισμένες — ἀλλὰ βράζει μέσα στὸ αἷμα της, ἀποτελεῖ τὴν ούσια καὶ τὴ δικαιολογία τοῦ Εἶναι της. Βρίσκεται ἀκόμα στὸ ξεκίνημα ἡ Λαμπαδαρίδου. «Ομως ξεκινᾶ καὶ μὲ ταλέντο, καὶ μὲ ἀπόφαση, καὶ πρὸ παντὸς μ’ ἔναν ἔνστικτο προσανατολισμὸ πρὸς μερικὰ ἀπὸ τὰ προβλήματα καὶ τὰ θέματα ἐκεῖνα ποὺ πέρα τους, ἡ πεζογραφία, ὅσο καλὰ κι’ ἀν γράφεται, φαίνεται σὰν παληωμένη σὰν ἀπόλιθωμένη. »Εχει ἀρκετὲς ἐλλείψεις καὶ μιὰ κάποια γενικὴ ἀνωριμότητα αὐτὴ ἡ ἀφήγηση τῆς Λαμπαδαρίδου γιὰ τὸν Ἀλέξη Φερᾶ. Πρόκειται γιὰ τὶς μοιραῖες ἐλλείψεις κάθε νέου συγγραφέα ποὺ δὲν ἔξισορρόπησε ἀκόμη μέσα του ὅλα τὰ

στοιχεῖα τῆς προσωπικότητάς του μὲν μιὰ κάπως πιὸ βαθειά στοχασμένη ίδεα λογοτεχνικῆς δημιουργίας. "Ομως μιὰ ἔντονη ποιητικότητα καὶ μιὰ ὅμοια καὶ πηγαία πνευματικότητα δίνουν ἀξία καὶ ίδιορρυθμία σ' αὐτὸ τὸ πεζογράφημα ποὺ μᾶς ἀναγκάζει νὰ τὸ προσέξουμε σὰν ἔνα ἀπὸ τὰ ἐλπιδοφόρα μηνύματα ποὺ μᾶς στέλνει ἡ νεώτατη λογοτεχνικὴ γενεά.

Φαινομενικά, μιὰ ἀπλῆ ἐρωτική ιστορία μᾶς ἀφηγεῖται ἡ Λαμπαδαρίδου καὶ μάλιστα μὲ ἔκβαση κάπως μελοδραματική: Μιὰ γυναίκα αὐτοκτονεῖ ἐπειδὴ ὁ λατρευτός της ἀγάπησε μιὰ ἄλλη. "Αν ἦταν ἀπλῶς ἔτοι, δὲν θὰ δίναμε καμιὰ σημασία σ' αὐτὸ τὸ βιβλίο. Μὰ τὸ κύριο θέμα, τὸ οὐσιαστικό, εἶναι τοῦτο: μιὰ συναίσθηση τραγικοῦ διχασμοῦ ἀνάμεσα στὴ νοητικὴ καὶ τὴν πνευματικὴ ύπόσταση τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ σύτορο, μὰ ἀρκετὰ πυκνὸ αὐτὸ πεζογράφημα, εἶναι βαθειὰ ποτισμένο ἀπὸ τὴν ἀγωνία τῆς ὑπαρξης. Μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς σελίδες αἰσθανόμαστε τὴ ζωὴ σὰ μιὰ εύτυχισμένη, σὰ μιὰ ἡδονικὴ σχεδὸν ἀγωνία, καθὼς οἱ αἰσθήσεις ἀπορροφοῦν λαίμαργα τὴν ὕλη, ἐνῶ τὸ πνεῦμα, κλεισμένο μέσα στὴ σάρκα, μάχεται νὰ «καταλάβει». Εἶναι τὸ κοινό, ὅσο καὶ τὸ μεγάλο θέμα ποὺ δὲν μπορεῖ σμικρὰ νὰ τὸ προσπεράσει κανένας γνήσιος πνευματικὸς ἀνθρώπος. "Άλλοι τοῦ δίνουν τεράστιες διαστάσεις καὶ τὸ ἀπλώνουν ἀπὸ τὴ γῆ ὡς τὸν οὐρανὸ κι' ἀπὸ τὸν παράδεισο ὡς τὴν κόλαση, ὅπως π.χ. ὁ Ντοστογιέφσκυ, καὶ σ' ἐμᾶς ἐδῶ, μ' ὅλον τὸν ὑπερτροφικὸ διανοητισμό του, ὁ Καζαντζάκης. Ἡ Λαμπαδαρίδου τοῦ ἔδωσε τὴν ἀφελῆ χάρη μιᾶς ἀπλῆς, νησιώτικης ιστορίας ποὺ συχνότατα παίρνει ὑφος καὶ τόνο δοκιμίου, κάποτε μάλιστα διδακτικοῦ δοκιμίου. Αὐτὸ τὸ «δοκιμιακὸ» ὑφος της τὸ θεώρησαν μερικοὶ σὰν δεῖγμα ἀνωριμότητας. Μπορεῖ, κυρίως ἀν κρίνουμε τὸν Φερᾶ ἀπὸ τὴν καθαρὰ καλλπεχνική του μορφή. Εἶναι δμιως κι' ἀνάβλυσμα, περίσσευμα, καλύτερα, μιᾶς πνευματικῆς ζωῆς ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη αὐτοπειθαρχηθεῖ.

Ἡ συνύπαρξη τοῦ χοϊκοῦ μὲ τὸ περίσια πνευματικό, σφραγίζει αὐτὴ τὴ νουβέλλα, ὅπου δυὸ νέες γυναικες, ἡ Μαρίνα (ἡ νεώτερη) καὶ ἡ κάπως ὥριψη Ἡρὰ «δορυφοροῦν», κατὰ κάποιο τρόπο, τὸν πλασματικὸν ἥρωα τῆς ιστορίας αὐτῆς, τὸν Ἀλέξη Φερᾶ — ἔναν συγγραφέα μὲ πολλοὺς φιλοσοφι-

κούς προβληματισμούς. 'Η ίστορία αύτή, πολύ περισσότερο λυρική και πνευματική παρά ρεαλιστική, ξετυλίγεται σ' ἔνα νησί του Αίγαίου, στὸ ὕδιο νησὶ ποὺ τὸ σκληρὸ φῶς του τραγούδησαν οἱ στίχοι τῶν «Συναντήσεων». 'Εκεῖ ζεῖ ἡ νεαρὴ Μαρίνα. Μέσα στὰ νειάτα της, ἵδιως μ' αὐτὴ τὴν ἴδωδη συμμαχία τῆς νεότητας, ἀνακαλύπτει κάθε στιγμὴ τὴ ζωὴ και τὴ ζεῖ μὲ πάθος μέσα ἀπὸ τὴν αἴσθηση και τὸ πνεῦμα. Εἶναι μιὰ κοπέλλα φιλέρημη, στοχαστική, βαθύτερα ποιητική, ἀλλὰ και θερμὰ ἐρωτική. Τριγυρίζει ὀλοένα σ' ἔνα ἀκρογιάλι μὲ βράχια και μὲ βρύα — πόσο ὅμορφα μᾶς μιλεῖ γι' αὐτὰ ἡ Λαμπαδαρίδου — και γενικὰ ζεῖ τὴ φύση μ' ἔναν τρόπο ἐρωτικό, βρίσκοντας σ' αὐτὴν μιὰ ἀλήθεια και μὲ λύτρωση ποὺ δὲν τῆς τὴ δίνει ἡ κοινωνικὴ ζωὴ. 'Απὸ τὴν πλευρὰ αὐτή, ἡ Λαμπαδαρίδου παραμένει ἀκόμη συγγραφέας ἐξωκοινωνικός. Γι' αὐτό, βάζει τὴν ἡρώιδα της νὰ περνάει τὴ ζωὴ της σ' ἔνα παραθαλάσσιο καλύβι, ἀνάμεσα σὲ ἐσωτερικὲς μεταροιώσεις και σὲ ἀπλὲς κουβέντες μὲ γέρους ψαράδες. "Αξαφνα, φανερώνεται ἐκεῖ ἔνας ξένος. Εἶναι ὁ διανοούμενος 'Αλέξης Φερᾶς. "Ηρθε κι' αὐτὸς ἐκεῖ, μὲ τὸ πλῆθος τῶν χειρογράφων του, μὲ τὸν κόσμο τῶν προβλημάτων του και μὲ τὴν φίλη του τὴν 'Ηρώ, φύση καλλιεργημένη, στοργική, ρομαντική, ἀλλὰ δχι τόσο νέα κι' ὅμορφη σὰν τὴ Μαρίνα. Αὐτὸς ὁ Φερᾶς θὰ δώσει κάποια διέξοδο μὲ τὴν ὥριμη ἀντρική του σκέψη στὶς νεφελώδεις πνευματικὲς ἀνησυχίες τῆς Μαρίνας.

Μοιραῖο εἰδύλλιο γεννιέται ἀνάμεσα στὸν 'Αλέξη και τὴ Μαρίνα. Πλούσια ἡ ἄμεση ζωὴ ἀναβρύζει ἀνάμεσά τους κι' ἀρχίζει νὰ ἐκτοπίζει τὸ «καθαρὸ πνεῦμα» ἡ μᾶλλον νὰ τὸ ξαναδεσμεύει μέσα στὴν ὕλη. Μιὰ εύτυχία, μιὰ πλήρωση ἀρχίζει νὰ ναρκώνει τοὺς δυὸ νέους. 'Αλλὰ ἡ ἀξία τῆς ιστορίας αὐτῆς ἀρχίζει ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Λαμπαδαρίδου ξαναβάζει σὲ ἀγωνιώδη λειτουργία τὸ πνεῦμα, ἔτοι καθὼς μᾶς δείχνει τὴν ἀγωνία, τὴν ἐρωτηματικὴ ἀγωνία τῆς Μαρίνας, νὰ ξεπερνάει τὴν ἐρωτικὴ εὐδαιμονία και νὰ γυρεύει μιὰ ἀπάντηση σ' ἔνα πλῆθος ρωτήματα. Γιὰ τὴ Μαρίνα, ὁ 'Αλέξης εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ μιᾶς μὲ τὸν ἔρωτα θὰ τῆς ἀποκαλύψει και τὴν 'Αλήθεια. Μὰ κατὰ βάθος, οὕτ' αὐτὸς ξέρει τίποτε περισσότερο ἀπὸ

τούς ἄλλους. Καὶ νοιώθουν κι' οἱ δυό, ὅσο τὸ αἴσθημά τους ἀνάθει, πὼς ἡ ζωὴ ἔχει περισσότερη οημασία ἀπὸ τοὺς προ-βληματισμούς της, μολονότι εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπ' αὐτοὺς μ' ὅ,τι κι' ἂν κάνουμε. "Ετοι ἡ πηγὴ τῆς ἀγωνίας μας παραμένει ἀστέρευτη. Δὲν ὑπάρχει δυνατότητα γνώσης τῆς ἀλήθειας καὶ ἡ μόνη γνώση εἶναι ἡ αἴσθηση — μὰ καὶ πάλι, πέρα ἀπὸ τὴν αἴσθηση, ἀνοίγεται τὸ μῆδεν. Σπιγμές, μεθᾶμε ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν δριμὴ καὶ τὴν ἥδονὴ τῶν ἄμεσων ἀτομικῶν μας βιωμάτων — κυρίως τῶν ἐρωτικῶν — μὰ σὲ λίγο αἰσθανόμαστε πὼς εἴμαστε ἔνα κενό, τὸ σχῆμα μιᾶς ἀνυπαρξίας. Αὔτες τὶς σπιγμὲς δέχνεται τὶς νοιώθει καὶ τὶς ἀποδίδει ἡ Λαμπαδαρίδου: «'Ανακαθισμένη στὸ κρεββάτι της, ἡ Μαρίνα ἔνοιωθε μιὰ γλυκειὰ συμφιλίωση μὲ τὸν ἑαυτό της, καθὼς ὁ ἥλιος σὰ χέρι ἀπαλό, προστατευτικό, τῆς χάϊδευε τοὺς γυμνοὺς ὕμους. Σηκώθηκε αἰσιόδοξη· λύγισε τὸ κορμί της ἐντεκα φορὲς καὶ τεντώθηκε λαχανισμένη μπρὸς στὸν καθρέφτη. «Τοῦτο τὸ εἴδωλο ποὺ μὲ κυττάζει μὲ τόση ἐμπιστοσύνη καὶ ἀβουλία, εἶμαι ἐγώ!», συλλογίστηκε, πετώντας τὴν νυκτικὴν ἀνυπόμονα. Τὸ εἴδωλό μου κι' ἐγώ. Εἶπε φωναχτὰ αὐτὴ τὴ φράση τοῦ Σάρτρ κι' ἄξαφνα τῆς φάνηκε πὼς ὁ ἑαυτός της δὲν ἦταν παρὰ μιὰ ὑποσυνείδητη μίμηση ἀντανακλαστικῶν κινήσεων. Εἶναι φριχτὸ νὰ εἶμαι ἔνα δνειρό, ἔστω κι' ἂν τὸ δνειρό αὐτὸ τὸ βλέπει ὁ ἑαυτός μου... 'Ανακουφίστηκε δημιας στὴ σκέψη πὼς τ' ἀπόγευμα ὁ 'Αλέξης θὰ τῆς διάβαζε «"Οραμα», 'Έκεῖνος μπορεῖ νὰ τῆς ἔλυνε πολλὲς ἐνδόμυχες ἀγωνίες. "Ακουγε κιόλας τὴν φωνή της: — Πές μου σὲ τί πιστεύεις ἐσύ; Κι' ἔκεῖνος θὰ τὴν κυττοῦσε ξαφνιασμένος: — "Ω, ἂν μποροῦσε κανεὶς νὰ μεταβάλει σὲ λέξεις τὸν ἑαυτό του».

'Επάνω ο' αὐτὲς τὶς τόσο λεπτὰ διατυπωμένες διακυμάνσεις καὶ παλινδρομικὲς κινήσεις τῶν σωματικῶν καὶ τῶν πνευματικῶν αἰσθήσεων, εἶναι πλεγμένο δλο αὐτὸ τὸ ἀφήγημα, δλη αὐτὴ ἡ «δοκιμασία». Καὶ μέσα ἀπ' αὐτοὺς τοὺς κυματισμούς, ποὺ τόση αἰσθησιακὴ ζεστασία ἔχουν, μιὰ ἀνάταση, μιὰ μόνιμη δίψα γιὰ πίστη, γιὰ μιὰ πίστη δημιας ποὺ οὕτε τὴ βρίσκουμε ψάχνοντας μέσα στὰ καθιερωμένα «σχήματα πίστεως»,

ούτε καὶ μποροῦμε πιὰ νὰ τὴν κατασκευάσουμε. Κι' ἔτσι δὲν μποροῦμε νὰ λυτρωθοῦμε παρὰ μόνο πληρώνοντας βαρὺ φόρο: πιστοποιώντας πὼς εἴμαστε ἀπὸ χῶμα. Λέει ἡ Μαρίνα: «Ο δικός μου Θεὸς κατοικεῖ μέσα σὲ χωματένια ὅρια». Μ' αὐτὴ τῇ χοϊκῇ της ὑπόσταση ποὺ ὅμως διαπερνᾶται ἀκατάπαυστα ἀπὸ ψυχικὲς καὶ πνευματικὲς τρεμοῦλες, ἡ Μαρίνα — οὐσιαστικὴ ἡρωίδα τοῦ ἔργου κι' ὅχι αὐτὸς ὁ πλασματικὸς Φερᾶς — ζεῖ μὲ ἐξαιρετικὴ ἔνταση τὴν κάθε στιγμή της, σὰ νὰ αὐτοκατασκοπεύεται. Βρίσκεται μαζὶ μὲ τὸν Φερᾶ: «”Ενοιωσαν κι' οἱ δυὸς τὴν ἔνταση τοῦ χρόνου σὰ μιὰν ἀβάσταχτη αἴσθηση. Λὲς κι' εἶχε συμπυκνωθεῖ ξαφνικὰ κι' ἐσφυγγε ζητώντας νὰ σπάσει τὸ μέτρο τῆς ζωῆς». Ἡ Μαρίνα εἶναι μιὰ γνήσια γυναικά, ἔνα θηλυκὸ ἀνάβλυσμα, ὅμως ζεῖ σὰν σύγχρονος ἄνθρωπος τὴν προσωπικὴ ψυχική της ἀγωνία, ξέρει νὰ ἀναλύει τὰ ὅσα τῆς συμβαίνουν, νὰ μελετάει τὸ φῦλο της γιὰ νὰ γνωρίσει τὴν βαθύτερη ψυχολογική του ἀλήθεια: «”Ηξερε πὼς ἡ γυναικά μόνον ὑποταγμένη σὲ κάποιον νοιώθει εύτυχισμένη. Ἡ ἐλευθερία της εἶναι ἡ ἴδια ἡ ὑποταγή. Μὰ τὸ πολύτιμο τοῦτο πρᾶγμα τῆς ἥταν ἀνυπόφορο». Τὸ λεπτὸ γυναικεῖο πνεῦμα, ὑποταγμένο σὲ μιὰ ἀγωνιακὴ θηλυκότητα, αὐτὸς εἶναι ὁ πυρήνας τοῦ βιβλίου. Κι' ἡ Λαμπαδαρίδου, στὶς ἐπὶ μέρους σκηνὲς καὶ στιγμὲς τῆς ἀφήγησής της, δὲν παύει νὰ δίνει πολὺ ἐπιτυχημένα λογοτεχνικὰ δείγματα αὐτῆς τῆς ἀλήθειας ποὺ τόσο τὴν γνωρίζει. Ἡ ἄλλη κοπέλλα τῆς ἱστορίας, ἡ Ἡρώ, βλέπει κι' αὐτὴ τὸν ἑαυτό της στὸν καθρέφτη: «Ξαφνικά, καθὼς ἐξέταζε, τὸ λευκό, πλαδαρὸ δέρμα της, κατάλαβε πὼς ὅλη της ἡ ζωὴ ἥταν ἄχρηστη». Πόσο τραγικὴ «γυναικεία ἀλήθεια» κρύθει ἡ ἐπιγραμματικὴ αὐτὴ παρατήρηση, ποὺ σὲ τελευταίαν ἀνάλυση, πάει πιὸ πέρα ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη γυναικεία περίπτωση καὶ ἀγγίζει τὰ ὅρια μιᾶς ἀπὸ τὶς «νομοτέλειες» τῆς ζωῆς. Τέλος, σ' αὐτὴ τὴν ἀλήθεια τοῦ σώματος ὑποτάσσεται κι' ὁ Φερᾶς. Καταλαβαίνει πόσο ἄχρηστοι εἶναι οἱ «ἀφορισμοὶ» καὶ τὰ «μαξίμι», γιὰ τὴ ζωή, μὲ τὰ ὅποια ἔχει γιομίσει τὰ χαρτιά του. Σκίζει λοιπὸν τὸ «ὅραμά» του καὶ βρίσκει τὴ λύτρωση στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Μαρίνας. Κι' ἡ Ἡρώ, μὴν ἔχοντας πιὰ ἄλλο λόγο ὑπαρξης, αὐτοκτονεῖ. Εἶναι ἡ νικημένη, ἀφοῦ ἔπαψε

νὰ τὴν εύνοεῖ ὁ νόμος τῆς ζωῆς. Τὸ λευκό, πλαδαρὸ δέρμα της...

Τὸ πρῶτο αὐτὸ πεζογράφημα τῆς Λαμπαδαρίδου δὲν εἶναι παρὰ ἔνα καλὸ δεῖγμα τῶν δυνατοτήτων της καὶ κυρίως μιᾶς ποιότητας καθαρὰ πνευματικῆς καὶ ποιητικῆς. Κάποιες οκηνὲς ὀλοκληρωμένες, ὅπως τὸ ψαράδικο γεῦμα στὸ περιγιάλι, μᾶς πᾶνε ἵσια στὶς πηγὲς τῆς φύσης, τῆς φύσης τῆς θαλαιοσινῆς ποὺ τόσο τὴ ζεῖ ἡ Λαμπαδαρίδου. Όστόσο, ὅπως εἴπαμε καὶ στὴν ἀρχή, τὸ πρῶτο αὐτὸ ἔργο τῆς ἔχει ἀρκετὰ ἐλαττώματα. Ἡ δράση τῶν ἥρώων εἶναι ὑποτυπώδης, μόλις μαντευόμενη. Τὸ πνευματικὸ στοιχεῖο ποὺ κάποτε γίνεται καὶ ἀναφοροίωτος διανοητισμός, ἔτσι καθὼς ξεχύνεται ἀπειθάρχητο, δὲν ἰσορροπεῖ μὲ μιὰ πλούσια καὶ πλαστικὴ ἀφήγηση. Τὰ πρόσωπα μένουν ἀχνὰ κι' εἶναι σὰ νὰ τὰ βλέπουμε ὅλα μέσα ἀπὸ τὸν ἀνήσυχο ὑποκειμενισμὸ τῆς Μαρίνας. Μὰ οἱ ἀδυναμίες αὐτές, ὅπως καὶ κάμποσες γλωσσικὲς καὶ ἐκφραστικὲς ἀστοχίες, δὲν εἴναι τόσες ὥστε νὰ μειώσουν τὴν ἐντύπωση μᾶς πνευματικότητας καὶ μιᾶς καθαρῆς ποιητικότητας ποὺ ἀναδίδεται ἀπὸ τὸ βιβλίο αὐτό. Αὐτὴ ἡ ἐντύπωση μᾶς ἔκαμε νὰ προσέξουμε πιὸ ἀναλυτικὰ τὸ «Οραμα τοῦ Ἀλέξη Φερᾶ», μιὰ ποὺ κιόλας τὸ γενικὸ ὑφος αὐτοῦ τοῦ βιβλίου εἶναι συνταιρισμένο μὲ μιὰ ἀληθινὴ ἀγωνία γύρω ἀπὸ τὸ πρόβλημα τῆς ὑπαρξης. Εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ προβλήματα ποὺ ἐμπνέουν ἔνα μεγάλο μέρος τῆς σύγχρονης τέχνης, μολονότι ἔχει ἀρχίσει νὰ σημειώνεται μιὰ ζωτικὴ ἀντίδραση γιὰ νὰ ξεπεραστεῖ ἢ νὰ θεραπευτεῖ μὲ ἄλλα μέσα, πιὸ σύγχρονα, αὐτὴ ἡ καταθλιπτικὴ ἀγωνία.

1961