

**Σε όηπι της τη ζωή προετοίμαζε τον «Αγγελό της Στάχτης». Δεν είχε όμως, πέσει, τα κότια να τον γράψει. Σήμερα, η ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ - ΠΟΘΟΥ όχι μόνο τα βρήκε, αλλά χάρισε στην ελληνική λογοτεχνία ένα βιβλίο που, ενώ δεν ήταν «εύπεπτο και ροζ», είναι σταθερά στη λίστα των μπεστ σέλιφερ περισσότερο από έξι μήνες**

**ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ** στην Ελένη Γκίκα

**Θ**Α ΜΠΟΡΟΥΣΕ να είναι και το μοναδικό της ζωής της μυθιστόρημα. Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, ίσως να στάθηκαν τα προπονύμενα τριάντα. Το δοκίμιο και η ποίηση που για χρόνια και με θρησκευτική προσήλωσην Μαρία Λαμπαδαρίδου - Πόθου υπρέπει. Η «λάρμα θυέλλης» της σε μια ζωή που μόνο την αλήθεια και τα μύχια της ανθρώπινης ψυχής και της ύπαρξης, αναζήτησε.

«Ο Αγγελός της Στάχτης» στηρίχτηκε ακριβώς σε όλα αυτά. Στην αέναν αναζήτηση, στην άσβεστη δίψα, αλλά και στον Ομρό, τη Ραψωδία της Νέκυιας, τους ομηρικούς ύμνους και τα Ορφικά. Στο τραγούδι του νεκρού αδελφού «που έχει τις ρίζες του στα αρχέτυπα του ομαδικού υποσυνειδήτου».

Διότι, όπως υποστηρίζει η συγγραφέας, «από τη νεότητά μου με παιδεύει αυτή η έγερση από το μνήμα. Ομως δεν είχα τα κότια να το γράψω».

Σήμερα, όχι μόνο τα βρήκε, αλλά χάρισε και στην ελληνική λογοτεχνία ένα βιβλίο - κιβωτό. Την περιπλάνηση της ψυχής στον άχρονο χρόνο. Ενα μύθο — εν τέλει — «από την ψυχή προς την ψυχή». Και βρήκε ανταπόκριση από το κοινό, καθώς έξι και πλέον μήνες βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις στις λίστες με τα εμπορικότερα βιβλία.

**—«Ο Αγγελός της Στάχτης» είναι ό, τι μάθατε, ό, τι διαβάσατε, κι ό, τι καταλάβατε κι ό, τι ενδέχομένως μαντεύετε,**

Θεό καίσε μένα», λέει η Ουίνι του Μπέκετ. Και ο Κωνσταντίνος, πριν γίνει Αγγελός, όταν ακόμια ζει την πεοι-



**του νεκρού αδελφού» στη συνειδησή σας, στη συνειδηση του λαού μας;**

—Ενσωματώνει αυτή την ποίηση του λαού, για την οποία μίλησα, τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τη μεταφυσική της ζωής. Στο δημοτικό τραγούδι συντελέστηκε το θαύμα του λαϊκού μας πολιτισμού, ένα θαύμα που έχει τις ρίζες του στα αρχέτυπα του ομαδικού υποσυνειδήτου. Και το μυθιστόρημά μου το στήριξα εκεί, στο δημοτικό τραγούδι του νεκρού αδελφού. Από τη νεότητά μου με παιδεύει αυτή η έγερση από το μνήμα. Ομως δεν είχα τα κότια να το γράψω. Δεν αισθανόμουν έτοιμη.

**—Ποιος μπορεί να είναι στις μέρες μας «Ο Αγγελός της Στάχτης»;**

—Το πρόσωπο που αγαπά-σαμε. Το πρόσωπο που θα θέλαμε να νικήσει τον Αδη και να γίνει αθάνατο. Το πρόσωπο που θα θέλαμε να μας μυήσει στα μυστικά του πέρα από εδώ κόσμου και να μας κάνει να αγαπήσουμε τα μοναχικά μονοπάτια του. Κι ακόμα, το πρόσωπο που, περνώντας μέσα από τη σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία, θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μιαν υπέρβαση της φθοράς που θα έχει μέσα της το καλό. Γιατί το «καλό» ως υπαρξιακός άξονας παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο μυθιστόρημα.

**—Για σας τι σημαίνει «Ο Αγγελός της Στάχτης»;**

—Ο, τι περισσότερο αγαπά-σα από τα βιβλία που έγραψα. Ο, τι περισσότερο άγγιξε την ψυχή μου. Κι εδώ θα δι-