

# ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ - ΠΟΘΟΥ Όταν η φωνή πνίγεται στον όγκο της σιωπής

**Μ**ΕΡΙΚΑ από τα βιβλία που έχει εκδόσει είναι το μυθιστόρημα «Εβροχες στο σταθμό» (ένα ποιητικό, ονειρικό βιβλίο), «Νύχτες του φεγγαριού» (η παιδική ηλικία στην Κατοχή, μέσα από τα όνειρα), «Η υπεροχή» (διηγήματα), «Γράμμα στο γιο μου και ένα άστρο» (του υπήρξε και ραδιοφωνική επιτυχία), «Σπίτι μου της Μικρασίας» (μνήμες από τις αφηγήσεις του πρόσφυγα πατέρα).

Και ακομά: «Σάμουνελ Μπέκετ - Η εμπειρία της υπαρξιακής οδύνης», «Οδυσσέας Ελύτης - Ένα δράμα του κόσμου». Εν ολίγοις μια σειρά βιβλίων (το πρώτο το 1959) απ' όλα τα είδη του λόγου - ακόμα και του θεατρικού.

Είναι η Μαρία Λαμπαδαρίδην - Πόθον και είναι το τελευταίο της ποιητικό βιβλίο, το «Μυστικό πέρασμα», που μας δίνει την αφορμή (που, στην περίπτωση της, δεν είναι τόσο απαραίτητη) να έχουμε μερικές σκέψεις της πάνω στις ποικιλές αντές πνευματικές ενασχολήσεις και τη μοίρα των ποιητή στις μέρες μας - αρχίζοντας από το τελευταίο:

«Ανάμεσα στο όυπο και στη βουή που περισσεψαν στον καιρό μας, υπάρχει και ο ποιητής, απορρομένος και μονάχος, και η φωνή του πνίγεται στον όγκο της σιωπής. Ουμός υπάρχει.

Οταν έβγαλα το ποιητικό μου βιβλίο «Μυστικό πέρασμα», ένωσα την ψυχή μου ολόγυμνη και να τρέμει, «πού θα το δώσω;» σκέφθηκα, «και τι σημαίνει αυτό;». Είναι σαν να κόβεις κομματάκια την ψυχή σου και να τη δίνεις δωρεάν να την πάρει αυτό το ποτάμι του όυπου και της βουής. Γιατί; λες. Κι ωστόσο, το κάνεις.

Πιστεύω πως η ποιητική μεράξην στους καιρούς μας, στο δικό μας απορροπτικό τόπο, είναι να βγάλεις μια ποιητική σύλλογη. Νιώθεις άχροντος και πονεμένος ώς το κοκάλο. Και ωστόσο, το κάνεις.

Και, βέβαια, δεν θα μήλωσα εδώ για την αγνόηση της πολύτειας ούτε για το μεγέλιο της ευθύνης της για την κατάντια του πνεύματος που από ξένη υπάρχεις έγινε προϊόν συναλλαγής και εμπορίου.

Εκείνο που μ' ενδιαφέρει είναι να μάθω τι σημαίνει η εφημερότητά μου μέσα στον κόσμο, που είναι αυτό το μεταρυθμό δύνει-ρο που κρατά την ψυχή μου δεμένη με το χαμένο της ουρανό. Και, σίγουρα, χρειάζεται μεγάλη αντοχή για να κρατηθείς στην άκρη, έξω από το θόρυβο, σε κείνη τη μοναχιά που μοιάζει με αξιοπρέπεια ή μήττα.

Για να υπάρχεις σήμερα, έχω από κάποιες εξαιρέσεις, πρέπει να είσαι καλός στις δημόσιες σχέσεις και στους κανόνες της συναλλαγής. Και εγώ δεν ήμουν ποτέ. Δεν θέλω να είμαι. Εχω ένα μικρό κοινό. Δεν αναζήτω μεγαλύτερο. Μικρό με εκλεκτό, πιστεύω, και αφοσιωμένο. Αγαπά τα βιβλία



Μαρία Λαμπαδαρίδη - Πόθον

μου για την αλήθεια τους. Γι' αυτό που πάρων. Το βλέπω από τα γράμματα που λαβαίνω. Και κάποιοι εκδότες που βγάζουν τα βιβλία μου'.

## Πρώτα η ποίηση

Αλλά πώς γίνεται να υπάρχει σε τόσο διαφορετικά ήδη λόγου;

«Δεν ξέρω πόσο υπάρχω στο καθένα. Ή, πού υπάρχω. Μπορεί και να μην μ' ενδιαφέρει. Απλώς γράφω γιατί αυτό είναι η δική μου λειτουργία υπαρξής. Γράφω γιατί έτοι μόνο υπάρχω. Και το κάθε βιβλίο μου είναι και ένα κομμάτι από τη ζωή μου. Τα βιβλία είναι ζωή. Γίνονται από το αίμα σου. Από το πιο καθαρό αίμα της ψυχής σου. Μόνο τότε είναι αληθινή. Πάντως, το πρώτο «υλικό» μου ξέρω πως είναι η ποίηση. Με ποίηση ξεκίνησα και μόνο μέσα από την ποίηση μπορώ ν' αναζητω τη διαλογήση μου για τον κόσμο ή το νόημα που κρύβει η περιπλάνη του ανθρώπου πάνω στη Γη, ανάμεσα στη μεταφυσική του ονείρου και στην εγκόδωμα περιπέτεια. Γιατί σίγουρα η ποίηση δεν είναι λειτουργία λόγου. Είναι λειτουργία υπάρχεως. Είναι ένας αδιάκοπα μεταβαλλόμενος τρόπος του «νοείν» και του «υπάρχειν» μέσα στον κόσμο. Είναι η προσωπική μου σχέση μαγείας με τα πράγματα. Η ποίηση δεν είναι ο όμορφα αραδιασμένες λέξεις. Είναι αυτό που σε κάνει να υπερβαίνεις τη σύμβαση της κοινωνίκης σου συνθήκης. Είναι ο «νους που κινεί και η ψύλη που γίνεται» του Αναξαγόρα. Και προπαντός δεν έχει καμιά σχέση με τον κυνισμό και την έπαρση που κυριαρχούν στην αγορά μας».

Υπάρχει κάτι καινούργιο για έκδοση αυτό τον καιρό;

«Τούτη τη στιγμή ετοιμάζονται να κυ-

λοφορίζουν δύο μυθιστορήματά μου. Το ένα από τις εκδόσεις «Δωρικός», με τον καβαφικό τίτλο «Σάμα θυμήσου», που είναι ένας μυστικισμός του σώματος και της μημηγης, η χαμένη αίσθηση του παραδείσου ή, αλλιώς ειπωμένο, τα ίδια τα γεγονότα που ζει η ηρωίδα μου που προεκτείνει στο βιωμένο της χρόνο για να υπάρξει σ' όλες τις διαστάσεις του ονείρου και της πραγματικότητας. Το σώμα θυμάται όχι μονάχα την εργασία, θυμάται την ερημιά, το πόνο, την άβυσσο. Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο με την ελλεπιτήκη, ποιητική, θα τολμούστα να πω, γραφή μου, δύως και το «Εβροχες στο σταθμό», και οι σχέσεις των προσώπων ενθουσιαστες, σαν από κρυστάλλινη πραγματικότητα έτοιμη να γίνει χήλια κομμάτια στην κάθε συγκέντρωση. Κάτως έτοι.

Το άλλο μου μυθιστόρημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις «Κέδρος» και είναι ένα μεγάλο ιστορικό-βυζαντινό μυθιστόρημα με τίτλο «Η Δοξανιώ». Βγαίνει στη σειρά του άλλου μου μυθιστορήματος που βγήκε εκεί, της «Μαρούλας της Λήμνου», που τώρα ετοιμάζεται για την τέταρτη έκδοσή της.

Χρόνια μαζεύω τα στοιχεία για τη Δοξανιώ. Είναι μια κόδη ιερεά από τη Λήμνο που την πήραν σταλάβια οι Σαρακανοί και την πήγαν στο Χάνδακα να την πουλήσουν, μα εκείνη κατόρθωσε να γίνει κατάσκοπος του Νικηφόρου Φωκά και θυσιάστηκε για την-απελευθέρωση της Κορίτσης. Και, βέβαια, παράλληλα με το θύριο της Δοξανιώς, το μυθιστόρημα ζωντανεύει δλη εκείνη τη ζωρεψη περιόδου της βιζαντινής ιστορίας μας, μέσα στον δέκαπου αιώνα, που ήταν γεμάτη αγριότητα αλλά και βαθύ μυστισμού και μεγαλείο.

Ο θύριος είναι η πόλη της ιστορίας. Και το μυθιστόρημα μου αυτό είναι μαζί θρύλος και ιστορία, δύως και η Μαρούλα μου. Βέσικων πως είναι συναρπαστικό να βιβλίζεσαι μέσα στο χρόνο και ν' απομαγνητίζεις τη σωστή. Να ξητάς ν' ανασύρεις τα πρόσωπα που υπήρξαν πριν από σένα στη δική σου γη, για να τους δώσεις το αίμα σου, ο πάθος, το οίγμα της ψυχής σου. Και υπέροιχα, για να ξησίεσαι μαζί της θυσία. Το μεγαλείο της πράξης. Ετοις έχεις εκείνες τις πανύψηλες ψυχές της Κορίτσης.

Και μερικά λόγια για την τελευταία της ποιητική συλλογή, το «Μυστικό πέρασμα» (εκδόσεις «Αστρολάβος - Ενθύμην»), όχι από την ίδια, αλλά από τον Ζαχ Λακαριέρο που της έστειλε το παρακάτω σημείωμα:

«Πόσο ωραία είναι αυτά τα ποιήματα στο «Μυστικό πέρασμα». Τα διάβασα πολλές φορές και βρήκα πως έχουν ένα δυνατό φως, μια λάμψη πυκνή, σαν να έγινε η νύχτα κρυστάλλινη και οι δοκιμασίες πηγές υπάρχουν. Μια αναζήτηση της ύστατης αλήθειας σαν να μην υπάρχει καμιά σκιά ανάμεσα στο ουιάδες και στις λέξεις. Λέξεις γυμνές. Λέξεις οδηγοί!»

Δ.Γκ.