

# Αποκρυφιστικό, υπαρξιακό θρίλερ

Η ποίηση ήταν πάντα για μένα η πρώτη «ύλη» η ακατέργαστη των βιβλίων μου, το υπαρξιακό στοιχείο της όρασής μου. Κι ακόμα, ήταν το δομικό υλικό των μυθιστορημάτων μου. Τίποτα δεν μου ήταν πιο δύσκολο από το να γράψω για τη ζωή μου. Για τα βήματα που με έφεραν από τη μία ποίηση στην άλλη. Για τα γεγονότα που με χάραξαν, για τον πόνο (Μαρία Λαμπαδαρίδου-Πόθου, Μαζεύω τα υπάρχοντά μου, Κέδρος).

Το πώς η ποιητική πρόχα συνδυάζεται με τον μυστικισμό, με τον αποκρυφισμό, με την αγωνία του όντος που επιχειρεί να γνωρίσει τον εαυτό του, με το θρίλερ της αποκωδικοποίησης μιας σμαράγδινης στήλης από τα βάθη της αρχαιότητας, και χειρογράφων που φυλάσσονται σε ένα χριστιανικό μοναστήρι κοντά στον Αχέροντα, μόνον η Μαρία Λαμπαδαρίδου-Πόθου, βραβευμένη πεζογράφος και δοκιμασμένη ποιήτρια, μπορεί να γνωρίζει τη «συνταγή». Παρ' όλο που δυσκολεύτηκα, ομολογώ, να παρακλουθήσω τους αργούς αφηγηματικούς ρυθμούς των πρώτων κεφαλαίων, και χάθηκα σε δαιδαλώδεις ποιητικούς μονολόγους του «ψυχασθενούς» Προμηθέα Δεσμίδη, που άλλαξε το επώνυμό του σε Προμηθέα Λυσία (ευθεία αναφορά στον «Προμηθέα Δεσμώτη» και στον «Προμηθέα Λυόμενο» του Αισχύλου), πρέπει να παραδεχτώ ότι η διαρκώς επιταχυνόμενη ανέλιξη της πλοκής με αποζημίωσε. Ειδικά μετά το ενδέκατο κεφάλαιο, που φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η αργή κίνηση του χρόνου» και παραπέμπει ευθέως



Μαρία  
Λαμπαδαρίδου-Πόθου  
**υγρό φεγγαρόφωτο**  
εκδόσεις Κέδρος,  
σ. 416, € 18

στην «Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας» του Αλβέρτου Αϊνστάιν, ο στροβιλομός του αφηγητή γύρω από τον μονολιθικό πρωταγωνιστή, στου οποίου τις σκέψεις έχει πλήρη πρόσβαση, γίνεται σχεδόν φρενιτικός. Η αρχαία Ελλάδα συναντάει την Ορθοδοξία, το Βυζάντιο συνυφαίνεται με το Δωδεκάθεο, η αρχαία γνώση με τις σύγχρονες θεωρίες Φυσικής, οι Προσωκρατικοί με τα Μαθηματικά και ο τραγικός ήρωας, που μέσα από την Υβριν και την αλαζονεία του εναντίον των θεών δοκιμάζει την πτώση και καταλήγει στην κάθαρση, συναντάει τον πάσχοντα άνθρωπο, όπως ξεπηδάει από τα φιλοσοφικά κείμενα του Σπινόζα και την Εννοια της αγωνίας του Κίρκεγκορ. Άλλα μη φανταστείτε ότι η καλή πεζογράφος συγγράφει ένα εκτενές φιλοσοφικό δοκίμιο σε διαλογική μορφή. Οικογενειακές ίντριγκες, αβυσσαλέα πάθη, το μίσος, που είναι η σκοτεινή πλευρά του απωθημένου έρωτα, φαιστικές διεθνείς μυστικές οργανώσεις με επιστημονικά παρακλάδια, που απλώνουν τα πλοκάμια τους παντού όπου υπάρχουν κρυμμένα μυστικά και αρχαία γνώση, και διεφθαρμένοι άνθρωποι, ικανοί να υπηρετήσουν τους άνομους σκοπούς τους, αντιμάχονται κάποιους ιδεαλιστές φοιτητές, που συμμαχούν με «Δον-Κιχώτες» κατιωμένους επιστήμονες, για να αποκαλύψουν την πλεκτάνη και να αποδοθεί Δικαιοσύνη, έχοντας στο πλευρό τους τον τυφλό «προορατικό» μοναχό Θαβώρ, ο οποίος (παρά το βι-

βλικό του όνομα) είναι, θαρρείς, μετεξέλιξη του αρχαίου μάντη Τειρεσία, που είδε τη θεά γυμνή και τυφλώθηκε... Αυτό είναι το πεζογραφικό υπόστρωμα πάνω στο οποίο δομεί με ποιητικό τρόπο το 17ο μυθιστόρημά της, που έχει τον συμβολικό τίτλο υγρό φεγγαρόφωτο η Μαρία Λαμπαδαρίδου-Πόθου, η οποία γεννήθηκε στη Μύρινα της Λήμνου, είναι πυχιούχος της Παντείου και της Σορβόνης, όπου σπούδασε –με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης– Αισθητική και Ιστορία Θεάτρου, και έχει μέχρι σήμερα γράψει μυθιστορήματα, ποίηση, διηγήματα, δοκίμια και θεατρικά έργα.

Ενα ενδιαφέρον μείγμα αποκρυφισμού, υπαρξιού, φιλοσοφικής αναζήτησης, ελληνικότητας, αυθεντικής ποιητικότητας, μυστικισμού, αστυνομικού μυθιστορήματος και θρίλερ. Αν η αφηγηματική μονολογικότητα δεν υπερτερούσε εις βάρος της διαλογικότητας, κι αν η ποιητικότητα δεν υπερκάλυπτε την πεζογραφικότητα, θα μιλούσαμε για ένα σύγχρονο «διαμάντι» της ελληνικής λογοτεχνίας. Με άλλα λόγια, είναι τόσο μονότονα και επαναλαμβανόμενα ποιητικές οι σκέψεις και τα «αισθήματα» του «διαταραγμένου» Προμηθέα, που ο αναγνώστης δυσκολεύεται να ταυτοποιεί μαζί του και να παρακολουθήσει το «παραλήρημά» του, το οποίο εμπεριέχει πολλά στοιχεία «μανίας καταδίωξης». Παρ' όλα αυτά, το υγρό φεγγαρόφωτο παραμένει ένα ελκυστικό ανάγνωσμα για προβληματισμό και αναζήτηση της Αλήθειας, μια αφορμή για να ξαναδιαβάσουμε Αισχύλο και να μελετήσουμε τους Προσωκρατικούς ή να βυθιστούμε στον δαιδαλώδη και γοητευτικό κόσμο των ανώτερων Μαθηματικών και της Θεωρητικής Φυσικής.

Κωνσταντίνος Μπούρας