

7 Οκτ. 1990

# Ευαισθησία και προσωπική γραφή

Τριάντα, σχεδόν, χρόνια είναι παρόύσα σ' όλους τους χώρους των γραμμάτων μας η Μαρία Λαμπαδαρίδου-Πόθου. Στην ποίηση, το μυθιστόρημα, το διήγημα, το κριτικό δοκίμιο, με μια προσωπική γραφή, τη δική της γραφή, που ξεχωρίζει, και με την ευαισθησία αλλά και την «ποιησή» της.

«Νύχτες του φεγγαριού», λοιπόν, «Η Μαρούλα της Αήμνου», μια βιογραφία μυθιστορηματική που βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών, το μυθιστόρημα «Εβρεχε στο σταθμό», τα διηγήματα «Η υπεροχή», «Γράμμα στο γιο μου κι ένα άστρο», η ποιητική συλλογή «Μυστικό πέρασμα» που εκδόθηκε πρόσφατα (1989). Πρόσφατα κυκλοφόρησαν και δύο καινούργια της βιβλία. Το ένα το καλοκαίρι με τον καβαφικό τίτλο «Σώμα, θυμήσου», «Η Δοξανιώ» την περασμένη βδομάδα.

**Μ. Λαμπαδαρίδου-Πόθου**  
Σώμα, θυμήσου. Δωρικός.  
Αθήνα 1990. Σελ. 191.

«Σ TEKETAI εκεί στο πέτρινο σκαλοπάτι και κοιτάζει τις ψιχάλες



που πέφτουν πάνω στην ίδια πάντα εικόνα από χειμωνιάτικο τοπίο που χάνεται, παρασέρνοντας το πρόσωπό του. Αμέτρητες φορές τούτη η ίδια αισθηση από εντυχία χαμένη, «είμαι εγώ», λέει, «ακόμα εγώ, ο χρόνος μια απουσία ὄρθια ανάμεσα στην πληγή και στην ἐρήμο που κάλυψε τη ζωή μου...».

Τη λένε Ερωφίλη. Εκείνος τη φώναζε Ρω. «Είσαι το Ρω του ἐρωτα», έλεγε.

**Μ. Λαμπαδαρίδου-Πόθου**  
Δοξανιώ. Κέδρος.  
Αθήνα 1990.

Προσπαθει να συνειδητοποιήσει τη σχέση της μ' αυτό που ζει, μ' αυτό που ξυντά στις αισθήσεις της κάθε στιγμή, έχει ανάγκη να καταλάβει πώς έφτασε ως εδώ. Μια ερειπωμένη αισθηση. Και την πονά.

Μια γραφή «εσωτερικού τοπίου», λοιπόν, εύθραυνστη και εξωπραγματική, όπως όλες οι στιγμές του βιωμένου μας χρόνου. Κινείται σε δύο επίπεδα. Το ένα ονειρικό (προφητικές λάμψεις του χαμένου μας χρόνου), το άλλο βίαια πραγματικό. Εισχωρεί όμως στο μύθο και κάνει τους ήρωες να συνυπάρχουν. Στο παρόν και στο χαμένο παράδεισο. Η αισθηση του χαμένου παραδείσου είναι διάχυτη σε όλο το βιβλίο. Μια νοσταλγική ανάμνηση εντυχίας που χάθηκε.

Η ιστορία είναι απλή. Εκείνος κι εκείνη. Κάποτε αγαπιόνταν. Συναντήθηκαν μετά από χρόνια...

Το σώμα δεν θυμάται μόνο την αγάπη. Θυμάται και τον πόνο του, την ερημά του, θυμάται και συμμετέχει και στο προφητικό αύριο. Δεν υπάρχουν όμως μόνο εκείνος κι εκείνη. Υπάρχει και ο μοναχός Δανήλη «που εκφράζει την αναζήτηση της αλήθειας από τη διάσταση της θυσίας», λέει η κ. Λαμπαδαρίδου. «Νομίζω ότι ο κεντρικός πυρήνας του βιβλίου είναι αυτός. Ο μοναχός Δανήλη και το χαμένο νόημα της θυσίας».

**I**ΣΤΟΡΙΚΟ μυθιστόρημα είναι η «Δοξανιώ», που εκτυλίσσεται στο δέκατο βιζαντινό αιώνα του μεγαλείου και της άγριας ανθρωποδουλείας. Ήταν την εποχή που λήστευαν οι Σαρακηνοί και ρήμαζαν τα ελληνικά παράλια και νησιά και πουλούσαν τους αιχμαλώτους στον Χάνδακα.

Επίπονη δουλειά για τη συγγραφέα η συλλογή στοιχείων. Τα μάζευε χρόνια.

Η πρωίδα εδώ είναι κόρη ειρέα από τη Λήμνο, που την πήραν σκλάβα οι Σαρακηνοί· και πήγαν να την πουλήσουν στον Χάνδακα. Εκείνη έγινε κατάσκοπος του Νικηφόρου Φωκά και θυσιάστηκε για την απελευθέρωση της Κρήτης.

Παράλληλα με το μύθο της Δοξανιώς, στο βιβλίο ζωντανεύει όλη εκείνη η ζωφερή περίοδος της βιζαντινής Ιστορίας, με



πρόσωπα πραγματικά αλλά και φανταστικά που η συγγραφέας «πολύ αγάπησε». Ιδιαίτερα τον Νικηφόρο Φωκά, «τον ἀγριό πολεμιστή, τον ἀσχημό ἀντρα με τα θλιμμένα μάτια και το βαθύ μυστικισμό».

Οπως φαίνεται ότι αγάπησε και τον Αθανάσιο Αθωνίτη, τον ἀγιο μοναχό που πήγε το καταχειμών στον Χάνδακα να βοηθήσει με τις προσευχές του τον Νικηφόρο. Κι όλους εκείνους τους πανύψηλους Κρητικούς που θυσιάσαν τη ζωή τους (ήταν κατάσκοποι του Νικηφόρου), για να μην είναι σήμερα η Κρήτη Ισλάμ.

Η Δοξανιώ είναι μαζί θρύλος και Ιστορία, ένα πρόσωπο ποιητικό «που βαδίζει στο θάνατο με λευκή ψυχή, σαν τη λέξη θυσία». «Οταν τελείωσα το μυθιστόρημα», λέει η κ. Λαμπαδαρίδου, «πήγα στην Κρήτη, αν και είχα πάει τόσες φορές, αφού ο άντρας μου είναι Κρητικός. Ενιωθα όμως την ανάγκη να δω ξανά τους χώρους εκείνους, τον Χάνδακα, την πλατιά αμμουδιά της απόβασης των Βιζαντινών, τρία στάδια δυτικά του Χάνδακα... Αφαίρεσα χίλια χρόνια και περιπλανήθηκα. Εκείνες οι πανύψηλες ψυχές ήταν εκεί».

Δύο βιβλία, λοιπόν, με διαφορετική γραφή, που γράφτηκαν σε διαφορετικό χρόνο και συμπτωματικά κυκλοφόρησαν μαζί.

Η μεγάλη αγάπη όμως της κ. Λαμπαρίδου είναι η ποίηση.

«Μπορεί να υπάρχω σ' όλα τα είδη του έντεχνου λόγου, όμως νομίζω πως το πρώτο «υλικό» μου είναι η ποίηση. Με ποίηση ξεκίνησα και μόνο μέσα από την ποίηση μπορώ να αναζητώ την ανθρώπινη αλήθεια μου και το νόημα της εφημερότητάς μου, αφού η ίδια η ποίηση είναι μια αναφορά στο αιώνιο».