

**Η** μνήμη, τι σου είναι αυτή η μνήμη! Μπήγεται μέσα στο μεδούλι της ψυχής, μες το κορμί και τυραγνάει...

Τι έχει τάχα να θυμάται η Ρω, η Ερω, η Ερωφίλη, μα και πώς ν' απαλλαγεί από το παρελθόν, που πήξει μες το αίμα της η αδικία, που σχηματίζει τις ζωραματιές του νου, που κάνει τους απίθανους συσχετισμούς, που κάνει το παρόν δυσβάσταχτο, που φέρνει το απροσδόκητο μεσοστρατικό, χώνει τα νυχιά του μες την καρδιά και την ξεσχίζει...

Κι είναι ολόρθιη η Ρω, η αγαπημένη της νεοτήτας, η αναμάρτητη του Ερωτα, η βασανιστική συνείδηση της αναπόφευκτης φθοράς, η αναδυόμενη από την τέφρα της, η λαμπροφορεμένη με λευκότητα στα επιτάφια δείπνα των επιουσίων εραστών μες την οδύνη του Εαρινού εσπερινού, η δεομένη, η «δακρυόσεσσα», η ακένωτη!

Ορθρος βαθύς και το σκοτάδι είναι πυκνό μες την οδύνη του τυφλού προφήτη. Κι η γη μια σκάλα στο ερειπωμένο πατρικό με το εφηβικό δωμάτιο φυλαγμένο στην καρδιά κι ενα παράθυρο να φαίνονται οι κερασίες του Ερωτα και το φεγγάρι. Και πίσω το ανακανισμένο αρχοντικό του αναπαλαιωμένου κόσμου...

Η Ρω ή Ερω ή Ερωφίλη, η αναμάρτητη αμαρτωλή ηρωίδα του μυθιστορήματος της Μαρίας Λαμπαδαρίδου - Πόθου: Σώμα Θυμήσου, που μας απασχολεί, ζώντας στο δικό της κόσμο τον όμορφο και ποιητικό, αυγηφά τους εθιμικούς νόμους, τις κοινωνικές συμβάσεις και τα ταμπού της στενόκαρδης και κοντόφθαλμης επαρχιακής ηθικής και πετάει με τα φτερά του εφηβικού της έρωτα στους χώρους της εαρινής λευκότητας της ζωής της. Γι' αυτό της το «αμάρτημα», είναι το όνειδος μιας «καθωσπρέπει» οικογένειας, η δαχτυλοδειχτούμενη μιας κοινωνίας πικρόχολης, που ζει μέσα στο ψέμα και μέσα στην υποκρισία. Ο πατέρας — όνειρο λευκό κι ερωτηματικό αναπάντητο — νεκρός από τον καιρό της Κατοχής, από τον καιρό του αλληλοσπαραγμού. Και το αμάρτημά του; Ήταν από το μέρος των προδομένων!

Η μάνα αγράμματη και διβουλή: «Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για σας, εγώ τι τραβήξα για να σας μεγαλώσω...». Αυτό μονάχα ξέρει για να λέει σε κάθε ρώτημα. Η Μάνθα, η αδερφή, τίμια και καλή νοικοκυρά,

Η μάνη, τι σου είναι αυτή η μνήμη! Μπήγεται μέσα στο μεδούλι της ψυχής, μες το κορμί και τυραγνάει...

Πιλογράφης 21.2.1991

ΜΑΡΙΑ  
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ  
-ΠΟΘΟΥ

# Σώμα θυμήσου



σύζυγος και μητέρα υποδειγματική. Κι ο Βάγγος, ο γαμπρός, ο τίμιος σύζυγος της αδερφής, πίσω από τα πέπλα της υποκρισίας της ηθικής επιχειρεί το βιασμό του σωματος της Ρω: «Αφού υπάρχει εραστής, γιατί όχι κι εγώ...».

Κι η Ρω ανυπεράσπιστη, αδικημένη, μοναχή θα πάρει το τρένο για τη μεγάλη πολιτεία, όταν κι ο λευκός κι επιδοφόρος έρωτας θα γίνει παρελθόν οδυνηρό. Μοναδικό φως στο δρόμο της τα μάτια του τυφλού καλογέρου, του Δανιήλ, στο μοναστήρι στην κορφή του λόφου. Είναι ο μόνος που κρατάει σφιχτά το φως, το μυστικό του πατέρα της στα κούφια, στ' αδεια μάτια του...

Η συμπεριφορά κι η στάση της ηρωίδας καθορίζεται από τις συνθήκες της ζωής. Είναι μια ύπαρξη τρυφερή και ζωντανή από τη φυση της γεμάτη αγάπη, που τύνει με λευκότητα τις ώρες της στον Ευαγγελισμό του Ερωτα, όταν η άνοιξη χτυπά την πόρτα της... Και γίνεται Μαινάδα, σκοτεινή Ερινύα, κατοικημένη από το μίσος για εκδίκηση και στή-

νει δόκανα στην ερωτική αντίπαλο, που δεν διανοείται να συγχωρήσει τον εραστή, που την εγκατέλειψε, στις επιταγές της τάξης του πειθόμενος!

Είναι μια διχασμένη προσωπικότητα μητρώς: Είναι άτομο χωρίς προσωπικότητα, που δέχεται καθημερινούς βιασμούς και κάθε λογής καταπιεσεις: Είναι «περιθωριακή» εξ ανάγκης και νόμου: Έχει το μίσος όπλο ενάντια σ' όλες τις αδικίες:

Κάθε άλλο! Η Ρω είναι δυνατή. Δεν μισεί για να μισεί. Μισεί από αγάπη, μισεί κι εκδικείται διεκδικώντας τα δίκαια της. Είναι η αιώνια αδικούμενη γυναίκα. Δεν μισεί όταν είναι μια άσημη μαθητριούλα ερωτευμένη κάτω από τις κερασές, ντυμένη με τη λευκότητα του Ερωτα της. Θέλει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να πάρει ό,τι της ανήκει, όταν είναι πια μια πετυχημένη δημοσιογράφος, διεθνώς αναγνωρισμένη. Οταν όλοι οι καταπίστες και οι βιαστές της υποχωρούν μπροστά στη φήμη της... Οταν ο κοινωνικός κι οικογενειακός περί-

γρος αναθεωρεί τη στάση του απέναντι της. Κι αυτό είναι που κάνει μεσα της πιο μαύρη τη σκοτεινιά, όταν ξαναγυρίζει στην επαγκατική πόλη, οναζητώντας το εφηβικό δωμάτιο, τις μνήμες της λευκής νεότητας, τον εραστή, τις κερασίες και το φεγγάρι... Οταν όλος αυτός ο κάθισμος της χαράς και της αγνότητας έχει εκποιηθεί κι η μνήμη και οι αξίες έχουν αλλοτριωθεί... Κι ωστόσο, πάλι να στο σκαλοπάτι ο βιασμός της αδαπάνητης Γυναίκας, που συδαλίζει στην καρδιά το μίσος της ενάντια στην ηθελημένη αδικία, που την κάνει ν' αποστρέψει το πρόσωπό της από το φως της λευτεριάς, από το άδειο βλέμμα του τυφλού προφήτη.

Το «Σώμα Θυμήσου» της Μαρίας Λαμπαδαρίδου - Πόθου, εκτός από τρυφερό ερωτικό μυθιστόρημα επίτεδου, καθαρά ποιητικό, είναι ένα ανάγλυφο, ζωντανό, κοινωνικό μυθιστόρημα, με ρεαλιστική βάση και ολοκληρωμένους χαρακτήρες, όπως αυτοί βγαίνουν μέσα από τις πληγές και τα ράκη του μετακατοχικού βίου και των εμφυλίων σπαραγμών με τις βιασμένες ψυχές και τις αλλοτριωμένες συνειδήσεις. Είναι ένα ευαγάνωστο κοινωνικό μωσαϊκό σε αναδιπλούμενα επίπεδα αντικατοπτρίζομενα σε αντικριστούς καθρέπτες, από όπου η όποια Ρω, η όποια βιασμένη Γυναίκα, πότε με την αγάπη και πότε με το μίσος μοχθεί να υπάρξει, να δικαιωθεί και να επιβιώσει.

Και θα επιβιώσει, γιατί στο τέλος νικά η αγάπη, νικά η πιστή σ' αυτό που υπήρξε. «Σώμα Θυμήσου» θα πει: είσαι Γυναίκα, είσαι αγέραστη, είσαι ωραία πάντα, αρκεί να κρατήσεις μέσα σου την έφοβη αγνότητα, τη μουσική λευκότητα, τη μυστική νεότητα. Αρκεί να μείνεις κάπου με τις κερασίες και τα πουλιά και το φεγγάρι. Αυτό σημαίνει Ρω ή Ερω ή Ερωφίλη. «Σώμα Θυμήσου», πάει να πει ακόμα: μείνε στην πρώτη ποίηση του μαρτυρίου σου, Γυναίκα, την πρώτη ώρα της ζωής για να μπορείς να λες κάθε στιγμή έξω από τα μιση και τους παιδεμούς, χωρίς κανένα δισταγμό, ελεύθερη με ευλογημένο πάθος:

Ελα, Αλέξανδρε, σε περιμένω!

Κάθε στιγμή. (Εκδόσεις «Δωρικός»).

Ελένη ΧΩΡΕΑΝΘΗ