

ΒΙΒΛΙΟ

Από τὸν ΤΑΚΗ ΜΕΝΔΡΑΚΟ

Μιὰ κατάδυση στὸν κόσμο τοῦ Σάμουελ Μπέκετ

Όταν ἡ αἰσθητικὴ συνείδηση, μὲ προσθάσεις τοὺς «παραδεδεγμένους» ἥσχι κανόνες, πετύχει τὴ μορφολογικὴ διερεύνηση ἐνὸς ἔργου, ἐκπληρώνοντας ἔτσι τὴν ἀποστολὴ τῆς, δὲν ἀπομένει στὸν μελετητὴ, ἀλλὰ καὶ στὸν ἀναγνώστη ἀκόμα, παρὰ τὸ τελευταῖο θῆμα - ἵσως τὸ πιὸ σημαντικό - γιὰ νὰ τοῦ ἀποκαλυφθεῖ ὁ πυρήνας ποὺ συμπυκνώνει τὴ συγκίνηση τοῦ καλλιτέχνη, τὸ μόριο ἑκεῖνο πού, μέσα στὴ μικρότητά του, κλείνει τὴ μεγαλοσύνη τῆς δημιουργίας. Κι ὅταν τὸ ἔργο εἶναι δομημένο σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς ἐκπληκτικῆς ἔξωτερικῆς καὶ ἐσωτερικῆς λιτότητας ἐνὸς Παρθενώνα - καρπὸς ἐνὸς αἰώνα λουσμένου στὸ φῶς - τότε καὶ τὸ τελευταῖο ἑκεῖνο θῆμα γίνεται πιὸ εὔκολο καὶ πιὸ σταθερό. Ποιὸς θὰ μᾶς ὀδηγήσει, ὅμως, στὴ μυστικὴ πύλη πού κλείνει ἔναν κόσμος βυθισμένο στὸν ζόφο τῆς μοναξιάς καὶ τῆς ὀδύνης, στὸν δυσπρόσιτο κόσμο τοῦ παράλογου, ποὺ γιὰ νὰ τὸν ἐκφράσουν οἱ τεχνίτες τοῦ λόγου καὶ οἱ στοχαστές του ἀνέσυραν τὶς ξεχασμένες σχεδὸν θεωρίες τῆς ύπαρξιακῆς ἀγωνίας, ὅπως ἀκριβῶς ἀνέσυραν τὸν Σόπενχάουερ οἱ νέοι, μετὰ τὰ ἀποτυχημένα κνήματα τῆς Εὐρώπης τοῦ 1848.

Σ' αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν κόσμο τοῦ παράλογου, ὅπως τὸν ἐκφράζει ἔνας ἀπὸ τοὺς πιὸ χαρακτηριστικοὺς ἀπολογητὲς του, ὁ Σάμουελ Μπέκετ, ἐπιχειρεῖ μιὰ βαθιὰ κατάδυση ἡ Μαρία Λαμπαδαρίδου - Πόθου μὲ τὸ βιθλίο της «Ἡ ἐμπειρία τῆς ύπαρξιακῆς ὀδύνης».

Μὲ μιὰ πρώτη ματιά, θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι ἔνα δοκίμιο γιὰ τὸν Μπέκετ, μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀνάλυσης, δὲν θὰ εἴχε νὰ προσθέσει καινούρια ἡ ίδιαι-τερα σημαντικὰ στοιχεῖα σὲ μιὰ πυργωμένη κιόλας ἀξιόλογη παγκόσμια βιθλιογραφία, ἀλλὰ

αὐτὸ ποὺ ἐπιχειρεῖ ἡ Μαρία Λαμπαδαρίδου εἶναι κάτι ἄλλο. «Οπως ἔνα φύλλο χαρτί ἀφήνεται νὰ πέσει ἀργά καὶ λικνιστικὰ στὸ ἔδαφος, ἔτσι ἀφέθηκε κι ἐκείνη νὰ βυθιστεῖ στὸν τραγικὸ ὄρματισμὸ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἔδωσε, ἵσως ὅσσο κανεὶς ἄλλος, τὴν ταυτότητα αὐτοῦ τοῦ αἰώνα. Ἀφέθηκε νὰ βυθιστεῖ καὶ νὰ διαποισθεῖ ὅπὸ ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα ποὺ συνθέτουν αὐτὸ τὸ κλίμα τῆς μοναξιάς, τῆς ἀγωνίας καὶ τῆς γυμνότητας στὸ σεληνιακὸ αὐτὸ τοπίο μὲ τὸ μοναδικὸ δέντρο - νεκρὸ καὶ αὐτό - σπου κανεὶς δὲν ξέρει πότε σταμάτησε ὁ χρόνος καὶ ποὺ ἀκόμα καὶ ὁ θάνατος εἶναι τὸ ἴδιο ἀκίνητος.

Τὸ νὰ ὄνειρεύεσαι μέσα σὲ αὐτὸ τὸ τοπίο, ἵσως νὰ μὴν εἶναι τόσο δύσκολο, ἄν διαθέτεις τὴν πανοπλία τῆς εύαισθησίας ποὺ διαθέτει ἡ δοκιμιογράφος. Ἄλλα, πέρα ἀπὸ ἀπόψεις πού ἔχουν ἀπὸ καιρὸ διατυπωθεῖ, τὸ βαθύ της ἐνστικτο τὴ βοηθάει νὰ βρεῖ τὸ νῆμα ποὺ θὰ τὴν ὀδηγήσει (καὶ κοντὰ σὲ κείνη κι ἐμᾶς) στὸ σπήλαιο τῆς «σκοτεινῆς μνήμης» - ὅπως ἡ ἴδια τὸ ὄνοματίζει - μιᾶς μνήμης ποὺ κανεὶς δὲν ξέρει ἀπὸ ποιὸ βάθος τοῦ ἀπύθμενου χρόνου ξεκίνησε καὶ ποὺ μὲ τὸ στόμα τοῦ Ἐστραγκὸν ὁ τραγικὸς ἐκεῖνος θὰ τὸ διατυπώσει κάπως ἔτσι: «Πολλές φορὲς ἀναρωτιέμαι, ώστόσο, ἄν αὐτὸ τὸ μυαλὸ δὲν ἔχει κιόλας περιπλανηθεῖ μέσα στὴν ἀτέλειωτη νύχτα τῆς ἀθύουσου...»

Κι ὅλη αὐτὴ τὴν περιπλάνηση, ὅλη αὐτὴ τὴν τρομερὴ ἐμπειρία τῆς ύπαρξιακῆς ὀδύνης ἡ Μαρία Λαμπαδαρίδου θὰ μᾶς τὴ δώσει μὲ ἔνα εἰδος γραφῆς ποὺ πολὺ λίγο διαφέρει ἀπὸ τὸν ποιητικὸ ἀρμονικὸ λόγο, ἔτσι ὥστε ὁ ωραῖος ἐκεῖνος στοχαστής, ὁ Ζάκ Λακαρριέρ, ποὺ προλογίζει τὸ ἔργο της, θὰ πεῖ: «...Τὸ κείμενό σας μὲ συγ-



Ο Σάμουελ Μπέκετ, ὁ δημιουργὸς τοῦ ἔργου «Περιμένοντας τὸν Γκοντό» ποὺ ἔδωσε τὸ θέμα στὴ μελέτη τῆς Μαρίας Λαμπαδαρίδου - Πόθου



κίνησης, γιατὶ δὲν εἶναι μόνο μιὰ ἀνάλυση αύστηρη, ἀκριβής τῶν πηγῶν ἡ τῶν δομῶν τοῦ ἔργου. δὲν εἶναι μόνο μιὰ μελέτη ἐμθριθῆς καὶ τεκμηριωμένη πάνω σὲ ἔνα θέατρο καὶ στὶς ἀπηχήσεις του: εἶναι περισσότερο ἔνα ποίημα, μιὰ μουσικὴ ύποκρουση, ποὺ συνοδεύει, μὲ τὴ μουσικὴ ἔννοια τῆς λέξης, τὸ ἔργο ποὺ ἐρμηνεύετε...»

«Ἡ συγγραφέας, ποὺ παρουσιάζεται στὰ Ἑλληνικὰ γράμματα τὸ 1969 μὲ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ «Συναντήσεις», ἔχει στὸ ἐνεργητικὸ της ἄλλες ἔξι

ποιητικὲς συλλογές: «Σπουδὴ» (1961), «Μικροὶ Κόσμοι» (1963), «Τοπία Εφηβείας» (1969), «Τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου» (1973), «Στούς προδομένους καιρούς μας» (1975) καὶ «Τὸ παιδάκι ἑκεῖνο ἡταν ἔνα ἄστρο ποὺ ἔσθησε» (1979), τρία μυθιστορήματα: «Τὸ ὄραμα τοῦ Ἀλέξη Φέρα» (1960), «Μικρὸ Κλουβί» (1965) καὶ «Γκρίζα Πολιτεία» (1971), τίς νουθέλες «Χάρτινα Πρόσωπα» (1968), ἔχουν παιχτεῖ τὰ θεατρικά τῆς ἔργα: «Οἱ Σχεδίες» (1969), «Τὸ Γυάλινο Κιβώτιο» (1971), «Ο χορὸς τῆς Ἡλέκτρας» (1971), στὸ φλαμανδικὸ Βέλγιο ἡ «Antigone of Weemoed Maar en tragedie» (1971), «Χάρτινο Φεγγάρι» (1977) καὶ «Νύχτα Μονάξιας» (1978), ἔχει μεταφράσει τὰ ἔργα τοῦ Σάμουελ Μπέκετ «Ω, οἱ ὥραιες μέρες» καὶ «Ολοὶ ἑκεῖνοι ποὺ πέφτουν» καὶ τὸ 1966 τιμήθηκε μὲ τὸ βραβεῖο τῆς Ομάδας τῶν Δώδεκα.

Στὸν κύκλο τῶν θεατρικῶν σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Παρισιοῦ, είχε μιλήσει μὲ θέμα «Τὸ τραγικὸ στὸ ἔργο τοῦ Σάμουελ Μπέκετ».

MARIA LAMPADARIOU - ΠΟΘΟΥ
Σάμουελ Μπέκετ
«Ἡ ἐμπειρία τῆς ύπαρξιακῆς ὀδύνης
Ἐκδόσεις ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ
ΑΘΗΝΑ - 1980 - Σελίδες 96