

## ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

**Μαρίας Λαμπαδαρίδου-Πόθου:** «Γράμμα στὸ γιό μου...»

Τὸ ἔργο τῆς κ. Μαρίας Λαμπαδαρίδου «Γράμμα στὸ γιό μου καὶ ἑνα δάστρο» εἶναι ἔνα ἔργο ζωντανὸν καὶ γήνησι γιατὶ πηγάδει ἀπὸ τὴν πραγματικότητα τῆς ἀνατροφῆς τοῦ παιδιοῦ τῆς καὶ τοῦ πλέγματος τῶν διαπρόσωπων σχέσεων τῆς ἡ δια, ἐ κεἰνοῦ καὶ τοῦ πατέρα συζύγου τῆς ποὺ καλύπτει δικτύωμα σύνθετο.

Οἱ παρακαταθήκεις στὸ γιό τῆς, ποὺ ἀφοροῦν σ' ὅλους τοὺς γιοὺς καὶ τίς θυγατέρες τῆς ἐλληνικῆς μας πατρίδες, εἶναι διάφανα πολύτιμα διαμάντια ποὺ καλλιεργήθηκαν μὲ τὸ καταστάλαγμα τῶν ἐμπειριῶν τῆς πνευματικῆς τῆς πορείας ποὺ ἔκεινησε ἀπὸ τὸ ποὺ νενικά τῆς χρόνια ὅταν τὸ ἀστρο τῆς ἀνέτειλε δεῖλα γιὰ νὰ τῆς δεῖξει τὸν τραχὺ δρόμο ποὺ ἡ μοίρα διάλεξε γιὰ κείνη νὰ πορευτεῖ γιὰ νὰ μηνθεῖ στὸν κόσμο τῆς ἀλήθειας καὶ τοῦ πνεύματος καὶ νὰ σφυριχτήσει μὲ τὴ δημιουργική τῆς πνοὴ τὴν εἰκόνα τοῦ καὶ νὰ τὴν χαρίσει ἰδανικὸ στοὺς τρυφεροὺς βλαχοτοὺς ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἰδανικὸ καὶ λαμπερὸ ἀστέρι στὴ δική τους πνευματική πορεία.

Ἡ δημιουργικὴ συναλλαγὴ μὲ τὸ γιό τῆς, ἡ «παραγωγὴ», κατὰ Φρόδη ἀγάπτη τῆς γι' αὐτόν, τῆς ἔδωσε τὴ δυνατότητα νὰ διεισθύσει στὶς ποὺ λεπτὲς καὶ κρύψιες πτυχίες τῆς ψυχῆς τοῦ παιδιοῦ τῆς καὶ νὰ ζήσει τὸ θυνμά τῆς δημιουργίας καὶ τῆς ἀνέλιξης τῆς προσωπικότητάς του ὅδηγώντας καὶ τὰ δικά του βήματα πρὸς μιὰ δημιουργική, γεμάτη ζωὴ πορεία ἀπὸ τὴν πολὺ τρυφερή του ήλικια.

Στὸ βιβλίο αὐτὸν ἡ κ. Λαμπαδαρίδου-Πόθου θίγει προβλήματα καυτὰ τῆς ἐποχῆς μας σὲ σχέση μὲ τὸ παιδί καὶ τὸν νέο μὲ ἔναν τρόπο ζωντανὸ ποὺ σὲ συνεπαίρνει, δοκιμάζοντας νὰ δώσει σ' ὅλα τὰ παιδιά τοῦ ἐλληνικοῦ μας κόσμου κάποια ἄσφαλτά σημάδια γιὰ νὰ βείσκουν σωστὰ τὸ δρόμο ποὺ θὰ τὰ διδηγεῖ στὸ πνευματικό τους μεγάλωμα καὶ στὴν ἐπιλογὴ τοῦ γνήσια ἀληθινοῦ ποὺ ἡ καρδιά τους θὰ ἀναζητεῖ γιὰ τὸ πλάσιμο ἐνδός καλύτερου κόσμου.

Ο θαυμασμός τῆς μπροστά στὰ ξαφνιάσματα καὶ

τὰ δημιουργήματα τοῦ παιδικοῦ μυαλοῦ, τῆς παιδικῆς φαντασίας, τῆς παιδικῆς συναίσθηματικῆς ζωῆς ποὺ μόνος αὐτός, μὲ τὸν προβληματισμὸ ποὺ γεννᾶ, ἀποτελεῖ ἀλάθυτο δόηγό στὴν ἀγωγὴ τοῦ παιδιοῦ, εἶναι ἔνα πολύτιμο μάθημα ποὺ μὲ τὸ δημιουργικό τῆς αὐθόρυμητισμὸ προσφέρει σ' ὅλους τοὺς γονεῖς τοῦ κόσμου ξαφνιάζοντας μὲ τὴ σειρά τῆς τοὺς ἀναγνῶστες τῆς καὶ βοηθώντας τοὺς νὰ συνειδητοτοιήσουν ποὺ βρίσκεται τὸ μυστικὸ τῆς ἀβίαστης, τῆς βασικότητας στὴν «παραγωγικὴ ἀγάπη» ἀγωγῆς ποὺ ποτὲ δὲ λαθεύει.

Γιὰ τὰ παιδιά, τὸ «Γράμμα στὸ γιό μου» εἶναι μιὰ σπάνια προσφορά. «Οταν ἄρχισα νὰ διαβάζω τὸ βιβλίο, σκέφτηκα κάποια στιγμὴ πώς πολλὰ ἀπὸ ὅσα γράφονται σ' αὐτὸν εἶναι ἵσως δύσκολο νὰ γίνουν κατανοητὰ καὶ μάλιστα ἀπὸ παιδιά τῆς ήλικιάς τοῦ γιοῦ τῆς συγγραφέως. «Ομως ὅσο προχωροῦσα ἀναθεωροῦσα τὴν ἐντύπωσή μου αὐτή, για νὰ φτάσω τελικά σὲ μιὰ διαμετρικά ἀντίθετη διποψή, δτὶ δηλαδὴ θὰ ηταν ευτύχημα γιὰ τὰ παιδιά νὰ διαβάσουν ὅσο γίνεται νωρίτερα στὴ ζωὴ τους τὸ ἔργο.

Τὰ γράμματα αὐτὰ ποὺ κλείνουν μέσα τους τὴ λαχτάρα τῆς μάνας νὰ βοηθήσει τὸ παιδί της, νὰ πλάσει τὴν προσωπικότητα του στηριγμένο σὲ σωστὲς βάσεις καὶ νὰ εύτυχήσει, γραμμένο ἀπὸ μιὰ προικισμένη πνευματικά καὶ συναίσθηματικά μάνα καὶ τόσο τεχνίτρα τοῦ λόγου, συναρπάζουν κι ἀνοίγουν τοὺς δέκτες τῆς «μέθεξης», ποὺ ἐπιτρέπει στὸ παιδί νὰ συλλάβει συναίσθηματικά καὶ δτὶ δηνογικὴ ἀνάπτυξη τῆς ήλικιάς του ἡ ἡ ἐλλειψὴ ἐμπειριῶν δὲ θὰ τοῦ ἐπέτρεπε νὰ συλλάβει μὲ ἀλλο τρόπο.

Τέλος, τὸ ἔργο αὐτὸν ἀναζωπυρώνει μέσα μας ἔνα πρόβλημα ποὺ πάντα μᾶς καίει μὰ ποὺ ἔξακολουθεῖ νὰ χρονίζει τὸ πρόβλημα τῆς προετοιμασίας τῶν γονιῶν γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν τους μὲ τὴν ἀνάλογη ψυχολογικὴ καὶ παιδαγωγικὴ ἐκπαίδευση, ἀλλὰ καὶ τὸ πρόβλημα τῆς προστασίας τῆς μητρότητας καὶ τῆς φροντίδας γιὰ τὸ παιδί ἀπὸ τὴν πλευρά τῆς Πολιτείας. Πῶς μπορεῖ μιὰ μάνα ποὺ ἀγνοεῖ τελείως τὶς ψυχολογικὲς ἀνάγκες τοῦ παιδιοῦ τῆς καὶ ποὺ εἶναι πρόσθετα βαρυμένη μὲ τὸ ἄγχος τοῦ καθημερινοῦ ἀγάνων καὶ τῆς ἐλλειψῆς τῶν μέσων ποὺ θὰ ἔξασφάλιζαν τὴν ἀπαραίτητη γιὰ τὸ παιδί της φροντίδα κατὰ τὶς ὥρες τῆς ἐπαγγελματικῆς τῆς ἐργασίας, νὰ βρεῖ τὸ χρόνο ἡ τὴν ψυχικὴ διάθεση τὴν σταθεῖ μὲ θαυμασμὸ μπροστά στὶς ἔκδηλώσεις τοῦ παιδιοῦ τῆς καὶ μὲ ἐρευνητικὴ διάθεση γιὰ τὴ βαθύτερη κατανόηση τους;

Πιστεύω, ὡστόσο, πώς τὸ ξαφνιασμα ποὺ δημιουργεῖ τὸ βιβλίο αὐτὸν στὸν ἀναγνῶστη, σ' αὐτὸν ἰδιαίτερα ποὺ εἶναι γονιός, μπορεῖ καὶ στὶς δύσκολες αὐτὲς περιπτώσεις νὰ γίνει καταλύτης γιὰ μιὰ ἀλλαγὴ στάσης ὅχι μόνο πρὸς τὸ παιδί ἀλλὰ πρὸς τὴ ζωὴ γενικότερα, πού θὰ βοηθήσει τὸ γονιό νὰ βρεῖ καὶ ν' ἀντλήσει ἀπὸ μέσα του δυνάμεις, ἀγνωστες ἵσως καὶ στὸν ἴδιον, πού θὰ μεταλλάσσουν ποιοτικά τὴ σχέση γονιοῦ καὶ παιδιοῦ, τόσο ποὺ τὸ ἄγχος γιὰ τὸ μεγάλωμα του νὰ γίνει πηγὴ ψυχικοῦ πλουτισμοῦ καὶ καρποφόρας γαλήνης καὶ γιὰ τὰ δυό μέρη.

ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΚΑ

Nίκα 6621  
Λαμπαδαρίδη 1984