

Μια νέα διάσταση στο έργο του Ελύτη

Μια νέα διάσταση στο έργο του Οδυσσέα Ελύτη ανοίγει η Μαρία Λαμπαδαρίδου- Πόθου με το μελέτημά της «Οδυσσέας Ελύτης», ένα δράμα του κόσμου», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Φιλίπποτη».

Ποιήτρια, μυθιστοριογράφος, θεατρική συγγραφέας και δοκιμιογράφος (πέρυσι κυκλοφόρησε το αρκετά ενδιαφέρον δοκίμιό της για τον Μπέκετ με τίτλο «Η εμπειρία της υπαρξιακής οδύνης») η Λαμπαδαρίδου, έχει γείσει ήδη στη νέα διάσταση του έργου του Ελύτη βρίσκεται στη μυστικιστική του πλευρά:

«Πιστεύω πως ο Ελύτης ως ποιητής είναι ένας Μυστικός και αυτό δεν το είδε κανένας μελετητής του. Μα η ποίηση του δεν αποσυμβολίζεται διαφορετικά. Δεν καταγοείται. Δεν μπορείς να συμμετάσχεις στην ποίησή του αν δεν λειτουργήσεις κι εσύ σαν Μυστικός».

Αλλά η Λαμπαδαρίδου έχει τη δική της άποψη και για την πολυ-



Η συγγραφέας του «Οδυσσέας Ελύτης» Μαρία Λαμπαδαρίδου- Πόθου

συζητημένη «ελληνικότητα του Ελύτη».

«Η ελληνικότητα του Ελύτη, δεν είναι οι έλληνικές ακρογιαλιές και το Αιγαίο. Είναι η ελληνική αρχή της φιλοσοφίας του. Και είναι ωραία και μοναδική η φιλοσοφία που θαγίνει από μια ποιηση. Η φιλοσοφία που εκφράστηκε με απόλυτη ποιηση, που θαγίνει μέσα από τους χρησμούς και τα σύμβολα μιας γης δυδιμισι χιλιάδων χρόνων σύγχρονης και

σύνταχμης

ανακατεύεται μέσα στο πνεύμα και στο αιτικό φως που τη διαπέρασε (...).^{δρόμη}

Η ελληνικότητα του Ελύτη είναι η σύγχρονη αρχή της φιλοσοφίας ενάντια στο μπδενισμό της Δύστης. Είναι η Ελλάδα ιδωμένη όχι στην επίπεδη έκτασή της, αλλά στο ιστορικό θάθος του πολιτισμού της, που είναι το ακαιρικό φως του πνευματικού της προώπου».

Και για τη σχέση Μπέκετ- Ελύτη:

«Για τον Μπέκετ το σύμπαν είναι ένα άδιο και σκοτεινό χάος. Για τον Ελύτη, υπάρχει εκεί ένα άλλο φως, που θα κρατηθεί αδιάσπαστη τη συνέχειά μας. Κι ενώ ο Ελύτης δίνει το έργο του «δίχα στεναγμών και φόβου» ο Μπέκετ αφήνει τα θεατρικά του πρόσωπα να ανασύρουν από τα βάθη του είναι τους όλο το φόβο του υπαρξιακού αδιέξοδου.

Οστόσο, πέρα από το διαφορετικό έργο τους, υπάρχει ένας κοινός οραματισμός. Υπάρχει μια ίδια ποιητική εικόνα για το πως ο άνθρωπος θα αποκολληθεί από την ύλη του κόσμου».

"Γενεσεων"

6 Οκτ. 1882