

# ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡÓΝΟΥ



## ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

■ Γεννήθηκε στη Μύρινα της Λήμνου.

■ Είναι πτυχιούχος της Πανεπιστημίου και της Σορβόνης, όπου με υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης σπούδασε αισθητική και ιστορία του θεάτρου.

■ Έχει γράψει μυθιστορήματα, ποίηση, διηγήματα, δοκίμιο και θέατρο. Θεατρικά της έργα έχουν παίχτει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

■ Βιβλία της έχουν μεταφραστεί και εκδοθεί στα γαλλικά, σουηδικά, αγγλικά και διδάσκονται σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

■ Έχει τιμηθεί με τα βραβεία της Ομάδας των Δώδεκα, της Ακαδημίας Αθηνών, του ιδρύματος Ουράνη.

■ Η ποιητική της συλλογή «Μυστικό πέρασμα» προτάθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού για το Αριστείο της Ευρώπης το 1991.

■ Γνωστότερα έργα της: «Πίραν την πόλη πίραν την...», «Η έκτη σφραγίδα», «Ο άγγελος της στάχτης», «Λάμπα θυέλλης», «Η Μαρούλα της Λήμνου», «Η Δοξανιώ», «Νικηφόρος Φωκάς», «Και θέα προς το Αιμίλιπτο» κ.α.

του για να μπορέσει να πάει παρακάτω.

Ενα ποιητικό ψυχογράφημα που αποδεικνύει το κέρδος της απώλειας. Διότι έχει και την απώλεια το κέρδος της. 'Η μάλλον η απώλεια κι αν έχει κέρδος: την ταπεινότητα και την αλήθεια, το μόνο φεγγό που επιτρέπει να δούμε το μονοπάτι της ψυχής. Διότι στην ήπα της βρίσκουμε το μέγια κέρδος.

Και σε αυτό το σημείο όλοι μας την πατάμε. Οχι όμως και η συγγραφέας του βιβλίου. Ενός βιβλίου που θα μπορούσε να είναι και το χρονικό ενός χαμένου έρωτα. Η ιστορία ενός παιδιού που δεν γεννήθη-

κε ποτέ. 'Η το οδοιπορικό μιας ψυχής να βρει το όντως πρόσωπό της.

Φωτεινός οδηγός της σε αυτές της διαδρομές οι μνήμες και τα όνειρα. Διότι «το καθετί στη ζωή μας, και το ελάχιστο, έχει μια σοφία μέσα του, κάποιο σκοπό. Κι αυτό που μοιάζει τυχαίο, από κάποια σκοπού πότποτα γίνεται, που τη γνωρίζει μόνον ο χρόνος κι ο Θεός. Το καθετί είναι διορισμένο από 'ναν ανύποπτο χρόνο», όπως θα έλεγε και ο γιαγιά Σμαραγδήν.

Κι ύστερα, είναι κι αυτό: «Πως ό,τι δεν λυγίζει, σπάζει». Ας μας λυγίζει, λοιπόν, ο πόνος και ο καιρός.